

HEJ ALLA INDIANKLUBBARE

Så här på årets allra sista självande dagar kan det kanske vara lämpligt med en liten hälsning som en påminnelse om att INDIANKLUBBEN lever och mår tämligen väl. Det var ett knappt nittiototal medlemmar som i samband med utskicket av årets sista tidningsnummer också fick en anmodan att förlänga sitt abonnemang. Av dessa har till dags dato 34 medlemmar utnyttjat tillfället att förnya. Alltså en dryg tredjedel. Det får anses vara bra, med tanke på att de flesta nog har automatiska system som utlöser betalningar precis i månadsslutet, vilket innebär att jag inte ser inbetalningarna förrän några dagar in på nästa år. Men det ska bli intressant att se vad det slutliga resultatet blir. De allmänna ekonomiska förutsättningarna i landet har ju börjat visa något mera positiva tendenser på sistone och kanske det kan få ytterligare några att tro så mycket på framtiden, att en liten slant till Indianklubben inte direkt kullkastar privatekonomin. Tre medlemmar har också redan utnyttjat möjligheten att betala familjeprenumerationstillägget, vilket vi tackar för. Och i ett fall har vi också fått en liten donation. Tack så hemskt mycket! Det glädjer att se att vår verksamhet och kanske främst då vår tidning, är så pass lockande, att det är värt de extra kronorna. Det ger kraft och mod att jobba vidare. Det totala antalet medlemmar var under 2010 176 st. Just nu, med de förnyelser som hittills kommit in så är vi 125 st. Det är alltså 51 stycken till som vi hoppas ska förnya sina abonnemang. Och naturligtvis dessutom att det tillkommer ett antal nya... Några förfrågningar finns. Det är ändå för tidigt att kunna ha någon slutgiltig uppfattning om hur det går med vår ekonomi. Men i dagsläget känner jag mig inte alltför orolig, då vi även har lyckats pressa produktionskostnaderna något.

En annan sak som dock trycker mig, är att jag inte har lyckats i min föresats att hålla den nya hemsidan uppdaterad. Det tog mycket tid att planera och genomföra den medlemsresa vi genomförde i höstas till Nordvästområdet. En resa som dock blev mycket lyckad. När det hela sedan började lugna ner sig och det var dags att ta itu med sidan igen, så visade det sig att jag (skam till sägandes) faktiskt hade glömt bort hur man gör!!! Det valda systemet visade sig inte vara så där helt självklart och logiskt som man skulle önskat sig. Men jag ska väl kunna samla kraft nog, att gräva ner mig i den tämligen tunna handledningen igen och på nytt få fart på sidan. Jag har nämligen fått mycket positiva omdömen om sidans utformning. Så det vore ju tråkigt om vi inte skulle kunna hålla den levande.

På hemsidan förde jag in en avdelning med frågor, som ni skulle kunna klura lite på och sedan gärna svara på. Min tanke var att de här frågorna skulle förnyas med jämna mellanrum. Men det har inte heller skett, vilket naturligtvis gör att intresset svalnar. Nu var det förvisso inte så många som brydde sig om att svara. Men det här var ju nytt och säkert hade intresset tagit sig om jag hade förmått att få någon regularitet i det hela. Vi kan väl hoppas att vi ska komma igång med det igen snart. Till dess kan jag väl avslöja att fyra medlemmar tämligen omgående skickade in svar - Ingvar Bergman, Alf-Göran Dahlberg, Marianne Ekwall och Jörgen Andersson. Samtliga hade svarat helt rätt på alla tio frågorna! Fantastiskt bra! Och så, i dag faktiskt, fick jag ytterligare ett svar. Den här gången inskickat av Maritha Johansson. Även hon hade svarat helt rätt på alla tio frågorna. Vi gratulerar alla fem! Strongt gjort! Men alla ni andra - det är naturligtvis inget krav att ni måste svara rätt på allt. Självfallet inte heller att ni måste svara mig över huvud taget genom att skicka in ett mail. Det är bara till för att jag ska se om det här lockar så pass mycket att det är värt att fortsätta att lägga arbete på. Det är alltså bara kul om ni vill vara med, när vi på nytt kommer igång igen. Vilket jag hoppas kan bli tämligen snart. Hoppas jag inte lovar för mycket nu bara.

De rätta svaren på frågorna skulle vara :

Fråga 1: King Philip tillhörde egentligen pohanoketstammen som var en del av Wampanoagfolket.

Fråga 2: Han levde mellan åren 1638/1639 och 1676

Fråga 3: Han hette Metacom

Fråga 4: Quanah Parker.

Fråga 5: De var comanchindianer.

Fråga 6: Cynthia Ann Parker.

Fråga 7: Pawnee.

Fråga 8: Lachelasharo (Knife Chief).

Fråga 9: De var skidipawneer.

Fråga 10: Brown Weasel Woman.

Här, på hemmafronten, avslutas så året med att ett antal bokpaket ramlar in. Det funkar ju bäst om man köper sina egna julklappar! Bland det senaste som har tillförts bokhyllan är några riktiga tungviktare. Den viktigaste kanske:

- **The Comanche Empire**; av Pekka Hämmäläinen. En bok som drar till sig så mycket priser att man knappt hinner med att notera allt. Kanske lite "tung" att läsa - mycket "vetenskapligt" skriven, men en bok som verkligen fyller ett behov. En bok som inte bara är en traditionell beskrivning av ett folks kultur och historia, utan snarare tar ett mycket större grepp på hela Sydvästerns historia och den plats och roll som just comancherna spelade här nere. 500 sidor, en mycket omfattande bibliografi, mängder av noter, samt traditionellt index. De fåtaliga illustrationerna enbart äldre gravyrer, eller andra tryck, några vattenfärger, inklusive några av Catlins målningar. Allt dock enbart i svart-vitt. Men ett antal tydliga kartor är av värde. Mjuka pärmar, men ett tilltalande yttre.
- **Empire of the Summer Moon**; av S. C. Gwynne, kom sedan med av bara farten, så att säga. Bokens undertitel är : **Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History**, och om Quanah finns det ju faktiskt inte så mycket skrivet. Därav mitt intresse, då jag i princip tidigare bara hade haft Hagans bok om Quanah, samt en handfull mera generella böcker om comancherna och deras historia. Men tittar man i den här bokens bibliografi så finns det faktiskt inte mera än ett par ytterligare nummer som kanske borde ha funnits i min samling. Måste medge att jag inte har hunnit läsa boken ännu. Men en hastig genombläddring avslöjar att den här är skriven på ett mera lättläst och flytande språk. Huruvida den för fram något nytt eller ej återstår dock att se. 18 svart-vita fotografier (något enstaka som jag inte hade sett tidigare) lättar upp texten. För övrigt endast en karta av mera generell typ över Comancheria, vilken inte tillför något nytt. 371 sidor, tämligen generell bibliografi, med en hel del nummer som man kan undra varför de har i den här bokens bibliografi att göra. Traditionell notapparat och index. Inbunden med välutformad wrapper (vad heter det på svenska? - omslagspapper?).
- **Battle at Sand Creek - The Military Perspective**; av Greg Michno är en stor bok. Formatet 290x220x30, utgiven av Upton and Sons i Californien (kända för sina betydande volymer med Custer- och Little Bighornmaterial) och därmed också en dyr bok! 330 sidor i stort format, men också med en stor textfont och relativt frikostigt med marginalytor i layouten, gör att det kanske ändå inte är så många tecken (för den som nu till händelsevis skulle sätta sig att räkna bokstäver). Inbunden och med en mycket tilltalande wrapper. 31 svart-vita foton och 7 kartor. Bilderna tryckta direkt i den löpande löpande texten på textsidornas relativt grova papper, varför bildkvaliteten kanske inte alltid är den bästa. Men ändå helt acceptabel. Några bilder jag inte hade sett tidigare. Innehållet tämligen allmängiltigt. Precis som i de flesta fall ljuger bokens titel. Om man tror att man får drygt trehundra sidor om striden vid Sand Creek så blir man blåst. I vanlig ordning handlar det allra mesta om allting före, efter och runtomkring. Det handlar alltså om kolonisationen av det som skulle komma att bli staten Colorado, om Inbördeskriget i Coloradoterritoriet, om indiankrigen i stort under 1864 och så ett kapitel om just Sand Creek. Vad som kanske är mest intressant är en redogörelse för senare tiders utgrävningar och hur det har påverkat vår bild av hur den här striden egentligen gick till. Några definitivt intressanta kartor här. Sedan ska det ändå sägas att här finns det i vanlig ordning flera olika "expertgrupper" som vill tolka de här arkeologiska materialet på var sitt eget sätt. Men här presenteras ett av dem.

- **Drawing Battle Lines - The Map Testimony of Custer's Last Fight**; av Michael N. Donahue. Ytterligare en bamsebok, 290x230x30, inbunden och i mycket påkostat utförande, helt på glättat kvalitetspapper och med mycket smakfull layout och omslag. Men naturligtvis inte helt billig. Köpt direkt av Bob Reece, i "Friends of the Little Bighorn Battlefield". Annars är det här också en utgåva av Upton and Son's i El Segundo, California. Tryckår 2009. Bobs organisation har för resten en mycket bra hemsida som ni når här : <http://www.friendslittlebighorn.com/> Den här boken är speciell så till vida att den samlar alla kartor som har gjorts under åren över den berömda striden vid Little Bighorn 25-26 juli 1876. Alla naturligtvis med Mikes kommentarer och förklaringar. Michael Donahue har länge varit intresserad av den här händelsen och har arbetat vid Little Bighorn som historisk guide och park ranger under sommarsäsongerna i snart tjugo år. Han är dessutom en mycket skicklig konstnär, vilket kanske antyder varför han har visat ett speciellt intresse för dessa kartor. 413 sidor på tjockt papper gör den här boken tung och det är närmast hopplöst att ligga i sängen och läsa. Det är heller knappast en bok man sträckläser, utan den kommer mera att användas som ett uppslagsverk. Intressanta noter, en mindre bibliografi och ett traditionellt index ingår också. Det här är ett mycket viktigt referensverk, men vad jag saknar är Michael Donahues egen uppfattning om hur striden gick till. Med sina konstnärliga talanger borde han ha tillfört boken sina egna kartor, tycker jag.

Mera än så här orkar ni väl inte med nu när skinkan står er upp i halsen och julölsmagen sväller. Men i de bokpaket som har kommit hittills har funnits ytterligare något tjugotal andra böcker. Många av dem med inriktning på Nez Perceindianerna och deras krig 1877. Och så gick det ju inte att i längden motstå Nathaniel Philbricks bok om Custers Last Stand, på grund av den massiva reklam han och hans förlag lyckats få till stånd. Så också den ligger nu här, även om jag knappast tror att den tillför så mycket nytt. Har i alla fall sett att han åtminstone har tagit till sig de senaste tio - femton årens helt nya idéer om hur det här egentligen gick till. Och det känns ju bra att det inte enbart är ett kopierande av ett urval av alla gamla verk, vilket jag var lite rädd för, innan jag hade bläddrat i boken. Men till de här övriga böckerna kanske vi kan återkomma i ett kommande, liknande klubbmail. Dessutom väntar jag fortfarande på ett tungt paket från Amazon. Där finns bland annat ännu en ny bok om mordet på Crazy Horse, av Thomas Powers, (ska bli intressant att se om han har lyckats hitta något nytt), samt John McDermotts tegelsten, på över 700 sidor, om Red Clouds War: The Bozeman Trail 1866-68.

Nästa tidning i mars månad. Ni får gärna skicka mig mera material, eller ha synpunkter och önskemål om vad ni skulle vilja se i tidningen.

**Med det här vill jag önska alla medlemmar
en God Fortsättning och ett
Riktigt Gott Nytt År
från
Bertil Thörn
INDIANKLUBBEN**