



INDIANKLUBBEN i SVERIGE
c/o Bertil Thörn
Bendzgatatan 25
SE-256 57 Ramlösa
Sweden

hemsida: www.indianklubben.org
kontakt : info@indianklubben.org
Plusgiro: 32 57 43 - 3
tel : +46 42 29 13 61
mob. : +46 70 532 96 89

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE

Indianklubbsnoteringar 1, 2015

ansvarig utgivare: Bertil Thörn

utgivningsdatum: 2015-01-16

Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.

Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

GOD FORTSÄTTNING OCH VÄLKOMMEN TILL DET NYA ÅRET MED INDIANKLUBBEN

Så drar vi igång det nya året, trots en mycket strulig start med datorbekymmer. Nu löste det sig dessbättre med hjälp av duktiga barnbarn och efter lite inhandlande av nya prylar, så är vi igång igen. Inget material har gått förlorat. Det är endast tiden det tagit och den missade nattsömnen som nu ska tas igen.

Men med tanke på det riktiga busväder vi numera har här nere, så känns det inte precis som någon förlust att behöva sitta inne. Inte ens gråsparvarna är ute, faktiskt...

Tiden fram till publiceringsdatum för vår tidning är dock tämligen kort nu, så det här blir bara ett kort informationsutskick för att jag nu behöver skriva tidningsmaterial. Och som ni ser så är det heller inga ändringar gjorde på formen för det här utskicket. Jag hade annars haft tankar på att nu piffa upp layouten lite. Men det får bli senare. Nu gäller det i första hand att verkligen komma igång och så att få tidningsmanus ivägskickat till tryckning.

Så, välkomna till vår verksamhet av år 2015 !

ANTALET MEDLEMMAR

Som framgick av det lilla extrabladet ni fick i förra veckan, så har en del medlemmar tagit tillfället i akt att förnya sina prenumerationer redan innan nyåret. Den senaste noteringen är att vi nu är 131 medlemmar. Det är alltså fortfarande 41 som ännu överväger fortsatt abonnemang eller ej. Något som jag är helt säker på att de flesta gör, när vi väl börjar närma oss det kommande månadsslutet. Januari månad är ju som bekant en "mager" månad, efter alla julklappsköp och allt festande. Så jag är egentligen inte orolig. Medlemsantalet kommer säkert att öka. Hur mycket det blir står dock skrivet i stjärnorna. Men det ska sägas att jag faktiskt också har fått meddelanden från några, att man nu väljer att tacka för sig. Vi tackar dem för den här tiden och hälsar alla hjärtligt välkomna tillbaka om andan faller på.

Vår ekonomi var vid årsslutet tillfredsställande, men jag väntar med att göra några vidare bedömningar förrän några flera har valt att betala sin årsavgift. Jag känner dock ingen större oro i det här läget.

KOMMANDE ÅRSBOK

I det förra lilla extrautskicket beklagade jag mig över det näst intill obefintliga intresset för om vi skulle försöka att på nytt åstadkomma en Årsbok eller ej. Min klagan resulterade i att ytterligare några har hört av sig. Sammanlagt har jag nu fått synpunkter från totalt 9 medlemmar. Alltså fortfarande ett förvånansvärt litet intresse. Även om jag är helt säker på att betydligt flera skulle köpa en sådan bok, om den kom ut i handeln, så hade det ju varit en betydligt starkare grund att stå på när en förläggare ska övertalas att våga satsa på en sådan utgivning, om vi hade kunnat hänvisa till ett stort köpintresse bland våra medlemmar.

Vi har planerat att ha ett litet "redaktionsmöte" här nere någon gång under de kommande veckorna och då får vi väl se vad vi kan komma överens om. Men det vore tacksamt om flera ville säga vad ni tycker om det hela.

ÄR DET SÄKERT ATT INDIANERNA KOM TILL AMERIKA VIA NUVARANDE BERING SUND ?

Allt oftare nu börjar röster höras för, att det som varit så gott som hugget i sten tidigare, nämligen att invandringen till Amerika från Asien gick via Beringia, kanske inte är så där fullständigt säkert. Naturligtvis finns det mer eller mindre seriösa uttalanden inom den här kören. Men allt oftare påpekas det att man inte ska vara så nöjd när det gäller sådana här saker. På senare tid har även vissa forskare börjat svaja i sina uppfattningar, efter att en del nyare rön har kommit fram. Inte minst då att man med hjälp av DNA-teknik har funnit ett och annat motsägelsefullt fall.

Om ni klickar på den här länken:

<http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/03/19/how-linguists-are-pulling-apart-bering-strait-theory-154063>

så kan ni läsa om allt det här. Det skulle bli för långt att översätta och skriva in det i den här spalten.

ÄR NI AUTOGRAFJÄGARE ?

Ja, det finns ju många som är det. Och kanske finns det en och annan i vår skara också som är det. För er kommer här kopior av några brev, komplett med underskrifter. Och här handlar det om personer med

anknytning till den berömda striden vid Alamo, Texas, år 1836. Här hittar ni namnteckningar gjorda av Davy Crockett, Stephen Austin, William Barret Travis och Jim Bowie. Håll till godo...

1250
 Washington
 April 12 1834
 Messrs Cary & Hart
 Gentlemen
 You will receive at the same
 time with this a letter from Mr
 C. Helton, who is entitled to the first
 eight hundred dollars from the sale
 of my Book, out of the sixty two and
 one half per cent, coming to me,
 as by your original agreement with
 me I enclose an order for that
 amount, which you will please
 accept and return to Mr C. Helton
 I shall shortly visit your City,
 when we will make some further
 regulations about distributing the
 works I am sincerely your friend
 David Crockett

Consejo a las
 mas honras deis que
 tengo.
 Tenga el honor de ofu
 cer a Su Excelencia
 las protestas de mi
 distinguida y mas alta
 consideracion.
 Dios y Libertad. Aus
 tin 13 de Mayo de
 1834.
 W. Barret Travis
 Sio

Här är först ett brev skrivet av David Crockett, samt en text personligen undertecknad av den militäre ledaren William Barret Travis

Jan. 24 1836 on board the
 Lencastro
 To the Hon^{ble} of Texas
 We have this day directed the agent
 Wm Bryan to furnish Col. J. D. Owens, late
 of the 2d. U.S. Army, with five thousand doll.
 worth of articles for the use of the troops his
 raising for Texas, and to apply to you for an
 order for a part of the deposit of ten thousand
 dollars placed by us to the credit of Govt. in the
 Bank of Orleans, in case it should be necessary
 to maintain the credit of the Agency -
 as soon as we obtain additional funds
 we shall deposit them in the same bank
 and advise you thereof
 S. F. Austin
 B. T. Archer

Austin May the 1835
 One day after date I promised to pay
 The Govt or leave the sum of one hundred
 and twenty five dollars & cents for
 recd of Mrs
 James Bowie

Sedan har namnteckningarna för politikern Stephen Austin och fortets tillfällige kommandant James Bowie, han som givit namn åt den välkända Bowiekniven. Tyvärr är ju texterna inte speciellt tydliga och Davy Crocketts brev ser till och med ut att vara daterat 1834. Men det är nog bara att kopian är så otydlig. De här breven är nu ute på auktion och de kommer säkert att kosta en hel del.

DEM DÄR ?

Det var nu länge sedan vi hade lite frågenötter att sysselsätta hjärnan med. Den här gången knycker vi en idé från det populära TV-programmet På Spåret. Åtminstone programmets namn. Nämligen frågeformen "VEM DÄR". Det är alltså ett antal personer som ni ska försöka luska ut vilka de är.

VEM DÄR nr 1

Den person vi söker var en indiansk ledare. Han levde på 1700-talet. Han kallades "Half-King" (halv-kungen). Han stod huvudsakligen på engelsmännens sida i deras kamp mot fransmännen. Vad var hans rätta namn?

VEM DÄR nr 2

Nästa person var en vit man. Han var irländare, som kom till Amerika någon gång omkring 1738. Genom åren kom han att ha en stor betydelse för engelsmännens förhållande till indianerna. Indianerna kallade honom **Warraghiyagey**; Ett namn som kan översättas som "Mannen som uträttar stora ting". Han dog i sitt hem 1774.

VEM DÄR nr 3

Det här är en indiansk kvinna. Hon blev känd som hustru till en likaledes välkänd vit handelsman. Hennes indianska namn var Huntkalutawin [Red Cormorant Woman]. Under vilket amerikanskt namn känner vi henne?

VEM DÄR nr 4

En indiansk shaman, tillika krigsledare, vars kiowaindianska namn kan översättas som "Sky Walker" som dog 1875 i Florida. Under vilket indianskt namn är han mera känd ?

VEM DÄR nr 5

En konstnärligt lagd indiansk kvinna som levde mellan åren c:a 1860 - 1942 i Sydvästern. Hon blev känd för att ha vidareutvecklat ett traditionellt lergods där hon återinförde uråldriga traditionella mönster efter förebild från skärvor av förhistoriskt lergods som hittades i samband med utgrävningar av gamla bosättningar. Hennes fyra döttrar kom också att bli berömda krukmakerskor. Hennes mor var Tewa och hennes far var Hopi från byn Walpi.

HJÄLP MIG !!! VEMS INBETALNING ÄR DET HÄR ?

Någon har gjort en inbetalning på 170:- för år 2015, men glömt att skriva på blanketten vem det är som har betalat! Jag kan alltså inte se vem det är jag ska registrera som medlem för 2015. Det enda jag kan se är att betalningen har kommit från ett konto som är: **00034162193** Jag vet inte ens vad det är för typ av konto. Är kanske inte ens ett konto, utan bara någon typ av avsändarreferens. Jag ska kontakta Postgirot också så får jag se om de kan hjälpa mig. Betalningen kom in 2014-12-29.

Själva blanketten ser ut så här. Kanske det är någon som känner igen stilen på siffrorna 170 som är det enda som är ifyllt. Snälla... hör av er om ni känner igen det här.

PlusGirot

Meddelande till betalningsmottagaren					
årsavgift Indiangklubben		individuell		familjeabonnemang	
år	per	pris	(X)	pris	(X)
2015	1 år	170:-		220:-	
2015-2016	2 år	320:-		420:-	
E-postadress:					

INBETALNING/GIRERING A

Till Plusgirokonto 3 2 5 7 4 3 - 3
Betalningsmottagare (endast namn) INDIANKLUBBEN
Avsändare (namn och adress)

Från PlusGiro- /Personkonto (vid girering)	Svenska kronor	öre
	170	

ÅRETS TIDNINGSGIVNINGAR

Även om det naturligtvis blev lite skärrat när mina datorer började krångla, så har det nu i alla fall ordnat upp sig. Och med god hjälp av Anders Järund så ser det nu ut som att årets första nummer ska kunna komma ut i tid under mars månad.

Från början hade jag planerat för en artikel om ojibweindianerna, som jag har fått från Ingvar Bergman. Men så kom det en lång artikel om comanchehövdingen Quanah Parker från Anders Järund och jag kunde inte kombinera ihop de här båda med min egen text, så att de kunde rymmas inom vårt begränsade sidosantal.

Nu har jag därför valt, att förutom min egen uppsummerande artikel om vad som hände efter den fruktansvärda Sand Creekmassakern (en artikel som jag menar måste komma nu i direkt anslutning till föregående temanummer), sätta in artikeln om Quanah, då den passade storleksmässigt bäst ihop med mitt eget material. Ingvar Bergmans artikel om ojibweindianerna får ni alltså vänta på till senare. Och det blir förmodligen inte förrän till höstnumret, eftersom jag också har lite andra planer för sommarens nummer. Det är ju nämligen så att händelsen vid Sand Creek i slutet av november 1864 blev startskottet för 1860-talets och 1870-talets många och hårda strider på de norra prärierna. Något som började direkt i januari 1865 med att cheyennernas Dog Soldiers drog sig norröver och övertalade de sydliga siouxstammarna att hjälpa dem att hämnas Sand Creek. Redan tidigt i januari startade oroligheterna med angreppet på Camp Rankin och plundringen och ödeläggelsen av den lilla byn Julesburg i norra Colorado. Följt av det alltmer uppblossande gerillakriget längs Plattevägen. Det som resulterade i att överste Connor med sina Californiatrupper fick order om att rensa området. Vilket i sin tur innebar att även de nordliga siouxerna, under Red Cloud, drogs in i stridigheter. Allt samtidigt som Inbördeskriget avslutades och myndigheterna då plötsligt fick för sig att man nu knappt behövde någon Armé längre. Ett flertal uppmärksammade strider kom därför att utkämpas under året 1865 mellan olika indianska grupper och rester av de frivilligtrupper som engagerats för att strida i Inbördeskriget, men som nu egentligen skulle mönstras ut. 1865 blev alltså ett mycket rörigt och krigiskt år på de norra prärierna. Och det var ändå bara början! De kommande åren har vi sedan det som kallats Red Clouds Krig med alla händelser kring Bozemanvägen att bevaka.

Eftersom det nu i år är precis 150 år sedan 1865 års händelser, så har jag planerat att göra sommarnumret till ett utvidgat temanummer, där det årets alla dramatiska händelser kan speglas. I varje fall så många som vi får plats med.

Till hösten hoppas jag sedan kunna komma tillbaka till Ingvar Bergmans artikel om ojibweindianerna och kanske i det numret även passa på att säga något om det vi kallar Yamasee-kriget, som också det är något som kommer att uppmärksammas i år, då det är precis 300 år sedan det utbröt år 1715. Ett krig som sedan pågick i två år mellan de engelska kolonierna i South Carolina och en koalition av olika småstammar i det sydöstra hörnet av det som senare skulle komma att bli USA. Ett krig som antagligen är tämligen okänt för de flesta. Ännu flera sådana här jubileer att uppmärksamma är Kickapooupproret för 150 år sedan, samt överfallet på Fort Blount i Florida och slaget vid New Orleans för jämt 200 år sedan.

Så ni ser att vi går nu in i en period av olika jämna årliga jubileer och det kommer definitivt att sätta sin prägel på våra tidningsutgivningar för lång tid framåt. Vad sedan årets avslutande nummer i december kommer att innehålla, det står dock fortfarande skrivet i stjärnorna. Men jag hoppas att det då kan finnas ytterligare nytt artikelmaterial från er medlemmar att ta till, så att det inte bara blir en massa krigsjubileer.

Med hopp om ett gott och innehållsrikt tidningsår 2015
önskar jag alla en God Fortsättning
Bertil Thörn