



INDIANKLUBBEN I SVERIGE
c/o Bertil Thörn
Bendzgatan 25
SE-256 57 Ramlösa
Sweden

hemsida: www.indianklubben.org
kontakt : info@indianklubben.org
Plusgiro: 32 57 43 - 3
tel : +46 42 29 13 61
mob. : +46 70 532 96 89

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE

Indianklubbsnoteringar nr 10, 2013

ansvarig utgivare: Bertil Thörn

utgivningsdatum: 2013-05-17

HEJ

I dag höjer vi vår skål och vänder oss västerut - mot vårt broderland Norge - och säger GRATTIS på er alldeles egen dag. Er 108-årsdag - Syttene Mai - Norges Nationaldag. Hoppas ni har en fin dag. Här i Skåne har sommaren, över en natt, gjort sitt intåg med sol och värme. Det blev alltså ingen vår i år. Vi gick i stället direkt från vinter till sommar. Den plötsliga värmen gör att allt som bara har väntat och väntat i naturen, nu med en gång slår ut och blommar över på nolltid. Både häggens och körsbärsträdens blom har redan börjat att blåsa ner, när sjöbrisen rullar igång. De stackars bina och humlorna fick det jäktigt i år... Men de nyplanterade rosorna och fjärilsbusken växer så det bara knakar.

UTSTÄLLNING I LONDON

Runt en stor samling av George Catlins målningar i National Portrait Gallery, i London, kommer det under våren att arrangeras specialaktiviteter under sen kvällstid. Utställningen görs i samarbete med the Smithsonian American Art Museum, Washington och pågår från 7 mars till och med 23 juni.



[George Catlin: American Indian Portraits](#)

7 March - 23 June 2013

Porter Gallery

Admission Free

During the 1830s Pennsylvanian-born artist George Catlin (1796-1872) made five trips to the western United States to document the Native American peoples and their way of life. The resulting portraits have become one of the most extensive, evocative and important records of indigenous peoples ever made.

[Exhibition Tour George Catlin: American Indian Portraits](#)

23 May 2013, 19:30-20:00

Meet in the Main Hall

Free

In Conversation: The Frontier Myth, Cowboys & Indians

30 May 2013, 19:00

Ondaatje Wing Theatre

Free

Dr Karen Jones and guests explore how the popular mythology of cowboys and Indians was created.

Exhibition Tour George Catlin: American Indian Portraits

30 May 2013, 19:30

Meet in the Main Hall

Free

Exhibition Tour George Catlin: American Indian Portraits

6 June 2013, 19:30-20:00

Meet in the Main Hall

Free

Discover more about George Catlin: American Indian Portraits on this exhibition tour led by research students from the University of Birmingham.

FILMEN OM LINCOLN

En ny film kommer att släppas den 29 maj. Det är Steven Spielbergs tolkning av personen och presidenten Abraham Lincoln och hans sista och omskakande tid i Vita Huset. 149:- på Discshop för DVD-versionen och 199:- för Blu-ray varianten. Går nu att förboka på Discshop. Frakt 29:-.

Att den här filmen släpps just nu får väl ses som ett led i firandet av 150-årsminnet av det Amerikanska Inbördeskriget. Vi lär nog få anledning att återkomma till det mera i detalj senare. Jag misstänker att en av de stora höjdpunkterna i det firandet kommer att ske senare i år, när årsdagarna av det omtalade slaget vid Gettysburg ska uppmärksammas. Det var som bekant den 1 - 3 juli, 1863, som den här blodiga drabbningen utspelade sig och säkert kommer det att bli uppmärksammat när dessa årsdagar närmar sig.

BOKSLÄPP



Tommy Erikssons länge emotsedda bok om Sitting Bull har nu äntligen släpps ut på marknaden. Mitt exemplar anlände i går och jag har i stort sett bara hunnit bläddra lite i den. Men allt ser bra ut och jag tyckte att Tommy gjorde ett bra jobb med sin tidigare bok - den om Little Bighornstriden.

Fylligare utlåtande kommer i nästa informationsutskick. Ni får också gärna kommentera boken, när ni väl har läst den. Det kan vara bra att höra synpunkter från flera.

Bokens titel är "En Dödsvind För Mitt Folk - Sitting Bull - Livet Komplotten, Mordet" och den finns att köpa såväl i de vanliga bokhandlarna som i nätbokhandlarna. Gynna gärna er lokala bokhandel om ni kan!

BOK OM INDIANSKA KVINNOR

Margareta Hoppe i Stockholm tipsar om en bra bok om indianska kvinnor. Dess titel är:

Daughters of the Earth. Den är skriven av **Carolyn Niethammer**.

Finns att köpa via Adlibris i pocketupplaga för 143:-. Från Amazon för \$14.81, eller som Kindle download för \$13.83. På Amazon kan man läsa lite förhandstittar, vilket ger en mycket god bild av hur boken är upplagd och vad den innehåller. Jag har inte själv läst den, men av vad som går att se i förhandstittarna på Amazon så skulle jag nog utan tvekan kunna rekommendera den för er som söker information om de indianska kvinnornas situation i gamla och i nya tider. Ett tyvärr alltför sällan omskrivet kapitel.

RESEÅTERTRÄFFEN I HELSINGBORG

Hela 32 personer hade samlats i Helsingborg den 10 - 11 maj för att ta del i återträffen för de som förra året åkte med oss till USAs nordöstra hörn. Nu var det inte bara resedeltagare som hade lockats av heldagsprogrammet, utan även andra intresserade hade mött upp för att höra lite om vad vi hade upplevt. Och det blev, förutom naturligtvis en hel del prat om själva resan - med en mängd bildmaterial från resan - även ett bildspel om hur det kan ha sett ut bland indianerna för 250 år sedan och med en återkoppling till hur intresset för de nordostliga kulturerna mer eller mindre har avsmunat under senare tid. Men vi fick också höra en mycket intressant föreläsning av Christer Lindberg om indianska klippmålningar, med kopplingar till ämnet indiansk andlighet.

Resten av tiden ägnades naturligtvis åt att titta vidare på deltagarnas bilder, berätta minnen och kommentera vad som hade varit bra och intressant, vad som hade fungerat bra och vad som blivit mindre bra.

Innan mötet avrundades under sena lördgaseftermiddagen hann vi också med att diskutera olika aspekter på vår sammanslutnings aktiviteter, medlemstidning, hemsida, informationsutskick och mötesverksamhet. Alla var eniga om att vi i möjligaste mån ska försöka fortsätta på samma sätt. Gärna anordna mera sammankomster och då inte bara i Helsingborg.

23 av de 32 deltagarna vid reseåterträffen; (ursäkt den dåliga bildkvaliteten - gammal mobilkamera)



Dagen gynnades av ett mycket behagligt försommarväder vid Sundet och föregicks av en skön färjetura, med god mat, på fredagskvällen, där de allra flesta deltog.

FRAMTIDA MEDLEMSAKTIVITET

En möjlig framtida aktivitet, som diskuterades under träffen, kan visa sig bli ytterligare ett medlemsmöte här nere i södra Sverige. Under nästa år kommer nämligen Christer Lindberg att ha en fotoutställning i Klosterkyrkan i Ystad. Visserligen inte en utställning med direkt indiansk inriktning, men en utställning som kan leda tankarna om indiansk andlighet. I samband med den utställningen har vi börjat fundera på att bjuda in till en heldag, just i Ystad, med föredrag, filmvisning och liknande. Samt naturligtvis ett besök i fotoutställningen i kyrkan. En första tanke har då varit att låta mötets program ha inriktning mot just "Indiansk andlighet" och därmed fördjupa detta ämne och kanske även i viss mån kunna knyta an till själva utställningen. Men inget finns fastställt ännu.

En lämplig tidpunkt för ett sådant möte skulle kunna vara nästa års Kristi Himmelfärdshelg, som kommer alldeles i slutet av maj. Eller kanske i samband med Första Maj, som nästa år är en torsdag och då fredagen, även den veckan, torde bli en klämdag. Men till det här återkommer vi, när vi har kommit lite närmare.

Vi poängterar dock återigen att själva fotoutställningen egentligen inte har något direkt att göra med indianer, även om en hel del av bilderna är tagna under våra medlemsresor i USA, så att ingen ska känna sig lurad när man kommer till utställningen. Vårt planerade efterföljande möte ska dock helt ägnas åt indianska frågor. Och vi återkommer alltså senare med mera upplysningar om tänkbara programpunkter och om föredragsinnehåll.

HEMSIDAN

Jag har inte gjort några uppdateringar nu på hemsidan under de två senaste veckorna. Orsaken är att något har hänt som gör att även om jag bara ändrar ett enda litet ord någonstans så börjar systemet att ladda upp hela sidan från början. Processen tar tre till fyra timmar och det är oerhört frustrerande att bara sitta och vänta. Jag har kontaktat programföretagets support, men ännu har de inte kunnat ge mig någon vettig

förklaring till varför systemet nu plötsligt betar sig så här. Så jag ligger lågt ett tag med ytterligare uppdateringar. Men jag kan ändå se att vi nu har haft 251 nya besök sedan föregående avläsning för två veckor sedan. Det får anses vara bra.

BILDSPEL SOM VISADES UNDER RESEÅTERTRÄFFEN

Mycket av innehållet i reseåterträffens program var baserat på bildmaterial som visades via dator och videoprojektor. Det var deltagarnas egna bilder och det var en presentation av den CD-skiva som resedeltagarna redan hade betalat för och nu skulle få. Denna CD innehåller dels en reseberättelse, illustrerad med ett antal fotografier och dels texterna till de allra flesta av de föredrag som hölls i bussen under resan, komplett med ett antal illustrerande bilder. Men den innehåller också ett fotoalbum med totalt 417 foton hopklippa på 121 slides och med förklarande texter. Alltså en rejäl minnesbank. CD-skivan är enbart avsedd för att öppnas med hjälp av en dator. Texterna på den finns både som Word-filer och som Pdf-filer, medan fotoalbumet är gjort i Power Point och där man klickar fram en bild i taget.

Som en inledning till mötets program visades också ett 25 minuter långt bildspel beledsagat av musik. Ett bildspel som jag har kallat "The Old Northwest" och som bygger på dels naturbilder från de områden vi besökte, men också målningar utförda av flera kända konstnärer, som målat av situationer ur det liv man levde här för 250 år sedan. Allt för att mötesdeltagarna skulle komma i stämning och känna sig andligen förflyttade tillbaka till den här tiden.

Det här är en DVD-skiva som kan spelas upp antingen på en dator eller i en DVD-spelare och då ses på TV-skärmen, eller via en videoprojektor, för de som har sådana.

Nu visade det sig att flera av mötesdeltagarna ville köpa den här DVD-skivan med bildspelet. Och kanske är det flera medlemmar som vill köpa såväl DVD-skivan som CD-skivan. Beträffande CD-skivan är det inget problem då allt är vårt eget material. Beträffande DVD-skivan är det lite känsligare, då det mesta av bildmaterialet är "knyckt" från Internet, och kan alltså vara lite känsligt att sprida alltför mycket, med tanke på bildrättigheterna. Å andra sidan kan man ju säga att det här är material som redan ligger helt öppet på Internet och det är väl knappast troligt att vi skulle behöva hamna i några rättighetsdiskussioner.

Så jag har beslutat att jag skulle kunna kopiera upp båda dessa skivor och distribuera till alla som vill ha. En skäligh kostnad behöver tas ut för material och portokostnader och kanske det inte vore alltför oanständigt att också ta ut en liten "vinst" som då helt skulle kunna tillfalla tidningskassan och då ge en välbehövlig kassaförstärkning.

Priserna är:

CD-skiva (CD-R) med fodral ("slim")	15:- SEK
DVD-skiva (DVD-R) med fodral ("slim")	20:- SEK
Vid köp av båda samtidigt, totalt pris	30:- SEK
Pack och porto tillkommer med	30:- SEK för lev inom Sverige; För utlandsleverans 50:- SEK
Pengarna sättes in på Plusgiro 32 57 43 - 3 (mottagare Indianklubben)	

Kom ihåg att notera vem ni är och vad ni betalar för om ni väljer att bara sätta in pengarna på kontot direkt. Annars ber jag er sända ett mail till bertil.thorn@bredband.net med er beställning. Alla medlemmar kan alltså beställa dessa skivor och jag lovar skicka dem så fort jag hinner kopiera upp dem.

Jag lovar att ni verkligen får mycket för pengarna! Det ska också sägas att jag har gjort ändringar i DVD-bildspelet, så att texter på en del bilder nu syns betydligt bättre, då vi konstaterade att den valda bokstavsfonten i kombination med röd färg på texten inte var så lätt att se mot vissa bildbakgrunder. Helst skulle jag ha velat lägga en transparent, ljus bakgrund till texterna, men mitt bildspelsprogram hade ingen sådan funktion. Man får vad man betalar för när man investerar och är man smålänning letar man efter det billigaste. Sedan står man där med lång näsa... Visserligen har jag ett annat program också, men nu valde jag att börja i det här, som är lättare att jobba med. Så nu får det bli så... Jag tror nog att alla ska kunna läsa vad det står.

SVAR PÅ FRÅGENÖTEN I DET FÖRRA UTSKICKET

Det har kommit in två stycken svar på den lilla frågenöten i det förra utskicket. Svaret på frågan, om vem personen var, skulle vara den välbekante shoshonehövdingen Chief Washakie. Något som både Anders Järund i Fjällbacka och Maria Eriksson i Stensele visste. Rätt svar har också något senare kommit från Lars Gråhs (som ibland kallar sig Peji) - och då får väl det här utskickets lilla tankenöt vara; Vad står ordet "Peji" för och var kommer det ifrån. En ledtråd är att det faktiskt har med indianer att göra. Men det gissade ni kanske...

Namnet på militärposten Camp Brown, som döptes om, är alltså det nuvarande Fort Washakie, på Wind River Indian Reservation, i västra Wyoming.

FRÅGETÄVLINGAR

Det här är något som alltid är populärt. Inte minst på TV. Och frågetävlingar har en lång historia i såväl radio som TV. I radio var Gösta Knutssons "Tjugo frågor" mycket populärt under många år. Och flera av oss lite äldre (vi som är över 25) kommer ihåg "Tiotusen kronorsfrågan" i TV under sent 1950-tal.

Jag har under senare tid fått flera frågor om just den senare tävlingen. Och då naturligtvis om vår egen indianexpert, Erik "Uncas" Englund, och hans bedrifter i såväl denna första upplaga av tävlingen 1957, som i flera av de påföljande upplagorna och varianterna av tävlingen. De frågor jag får från er handlar då om vilka frågor det var som "Uncas" fick och vad han svarade. Lika gärna som att bara skriva upp frågorna och svaren här, varför inte göra det till en liten frågesport för er alla. Så här kommer nu de första frågorna som "Uncas" fick, stående på golvet i första omgången, innan han senare skulle sätta sig i buren och få lite svårare frågor. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror att han i en följd fick de fyra första frågorna, varefter han sedan fick återkomma påföljande vecka för att fortsätta tävlingen.

Så här får ni de fyra första frågorna och svaren på dessa får ni i nästa utskick, då ni samtidigt får ytterligare ett par frågor.

Fråga nummer 1: Vilka var Mohikanerna ?

Fråga nummer 2: En person, klädd som en prärieindian, kom in i studion och visade upp en långskaftad pipa och frågan som ställdes var: Vad kallas en sådan pipa och i vilka sammanhang användes den ?

Fråga nummer 3: Vad är pemmican och vad är Miami ?

Fråga nummer 4: Räkna upp tolv olika prärieindianska indianstammar.

Nu har ni trettio sekunder på er att besvara respektive fråga och sedan får ni ta ställning till om ni vill gå vidare i tävlingen. Ni får gärna skicka in era svar till mig om ni vill, innan jag hinner komma med svaren. De rätta svar som "Uncas" lämnade på stående fot får ni i alltså nästa informationsutskick, tillsammans de de tre nya frågor han då fick att svara på.

Lycka till!

POWOW I DANMARK

För er som är intresserade av att själva agera i, eller besöka en Powwow, så meddelar Helle Rosenløv Eltong Coretto i "Dansk-Indiansk Förening", att sådana kommer att avhållas i Danmark, i deras regi, vid två tillfällen under sommaren.

Det är dels redan den 1 juni i Köpenhamn och dessutom i Skanderborg, på Jylland, den 16 och 17 augusti.

Se vidare <http://aarhuspowwow.mono.net/9597/N%C3%A6ste%20Powwow>

För program till Köpenhamnsäventyret se den här Pdf-filen: [Powwow Köpenhamn.pdf](#)

TRYCKFELSNISSE

Han heter i det här fallet Bertil Thörn. Men han har i alla fall varit i farten nu. I vårt informationsutskick nr 8, den 14 april, skrev jag om en brevväxling jag haft med Mats Lindvall om en nyligen till svenska översatt bok om apacherna. I mitt svar till Mats redogjorde jag för bokens innehåll och då skrev jag om Geronimos kapitulationer först till general Crook och senare till general Miles. Båda tillfällena inträffade ju, som alla säkert vet, under år 1886. Men jag hade lyckats snubbla på tangenterna och skrivit 1866. Och det till och med två gånger!!! Rätt ska alltså vara år 1886 och inget annat. Jag ber om ursäkt för det...

NAVAJOFOLKET I STAR WARS ERAN

Snart kommer navajofolket att kunna se filmen Star Wars, episode nr IV och höra alla figurerna tala på deras eget språk! Det är the Navajo Nation Museum, Navajo Parks and Recreation och Lucasfilm, Ltd. som har gått samman för att skapa en version av episod IV, av den klassiska fantasyfilmen Star Wars, nu alltså ljudsatt på Diné-språket. Det här är första gången som en världsomtalad film dubbas på navajospråket.

JIM THORPE SKA FÅ "KOMMA HEM" (ursäkta att jag inte har översatt)

A federal judge in Pennsylvania ruled Friday that proceedings should begin to return the body of **Olympic athlete Jim Thorpe** to Oklahoma, a major step in a decades-long battle that Thorpe's sons and the Sac and Fox tribe have waged to return his body to the place where he grew up.

Thorpe is buried in Jim Thorpe, Pa., a small town that renamed itself to convince his widow to bring his body there shortly after his death in 1953 in hopes of launching a tourism industry. Patsy Thorpe and city officials signed a contract and Thorpe's body has lain in a mausoleum in a tiny park ever since.

But the 32-page ruling by U.S. District Judge A. Richard Caputo rejected the city's bid to keep their namesake, ruling that the federal Native American Graves and Repatriation Act mandated that the body be returned.

Caputo noted that his decision overriding the contract "may seem at odds with our common notions of commercial or contract law," but said that Congress passed the law "against a history of exploitation of Native American artifacts and remains for commercial purposes."

Thorpe, who was principally of Sac and Fox ancestry, played professional football and baseball and set Olympic decathlon records. In 1950, sportswriters named him the nation's greatest athlete of the half century.

"This decision vindicates the basic human rights of Bill and Richard Thorpe and the Sac and Fox Nation," said Stephen R. Ward, the lawyer representing the family and the tribe.

Sandra Massey, historic preservation officer of the Sac and Fox Nation in Stroud, Okla., said she was "all emotion."

Michael J. Sofranko, mayor of Jim Thorpe, said the city was "disappointed" but had not decided whether to appeal.

Read more: [Judge rules Jim Thorpe's body should be returned to Oklahoma](http://www.aaanativearts.com/uhttp://www.aaanativearts.com/native-american-chiefs-leaders/native-american-modern-day-heroes/2053-jim-thorpe-body-returned.html#ixzz2So0Dq7hG)

<http://www.aaanativearts.com/uhttp://www.aaanativearts.com/native-american-chiefs-leaders/native-american-modern-day-heroes/2053-jim-thorpe-body-returned.html#ixzz2So0Dq7hG>

Under Creative Commons License: [Attribution No Derivatives](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Follow us: [@aaanativearts on Twitter](https://twitter.com/aaanativearts) | [aaanativearts on Facebook](https://www.facebook.com/aaanativearts)

TIDNING MED ARTIKEL OM INDIANKRIGEN



I det senaste numret (maj månads nummer / nr 6 / 2013) av tidskriften ALLT OM HISTORIA finns en artikel om indiankrigen från 1790 till 1890. Det är alltså huvudsakligen prärieepoken som avhandlas.

På tidningens egen hemsida presenteras numret så här:

I nya numret av Allt om Historia berättas historien om de utdragna indiankrigen i Nordamerika, judarnas uppror i Warszawas getto, brandkatastrofen i Norrland 1888, kejsar Claudius, tuberkulos, Afrikas glömda riken, äventyrerskan Alexandra David-Néel, Elisabet I:s propagandaporträtt, tågolyckan på Montparnasse-stationen 1895 och sju välbesökta vallfartsmål.

Tipset har vi fått från Christian Öhrn i Malmö och vårt intresse ligger väl främst på artikeln om indiankrigen, som alltså bara är en av flera artiklar i tidningen. Ett tack till Christian som uppmärksammar oss på det här.

BUFFALO BILL MUSEET I CODY ÖPPNAR NY AFFÄR

På Buffalo Bill Historical Center, i Cody, Wyoming, finns en stor giftshop i anslutning till museet. Nu utökar man sin verksamhet och öppnar en andra presentbutik nere i staden på adressen 1210 Sheridan Avenue. Alla som har varit på museet vet vad som finns där i deras giftshop och att det minsann inte är billigt! Vilka priser man tänker hålla nere i sta'n vet jag inte. Men troligen de samma.

Buffalo Bill Center of the West opens downtown store



Galloping into an arena at Omaha, Nebraska, on May 19, 1883, William F. "Buffalo Bill" Cody burst on the world stage with the first of his 30 years of Wild West shows. Now, just as its namesake sought to bring the West to the world 130 years ago, the Buffalo Bill Center of the West in Cody, Wyoming, celebrates the Spirit of the American West in a new "arena": the grand opening of its second store—the Buffalo Bill Center of the West Museum Store—May 10 in downtown Cody.

“When Mark Twain visited Buffalo Bill’s Wild West, he wrote to Cody that the show reminded him of the life of the plains and the Rockies,” explains Bruce Sauers, the Center’s director of revenue and business enterprise, ““Down to its smallest details, the show is genuine—cowboys, vaqueros, Indians, stage coach, costumes and all’ is how Twain described it. That’s exactly our goal with the new store: We wanted to bring to downtown Cody that authentic celebration of the Spirit of the American West that happens every day at the Center.”



Just in time for Mother’s Day, the store is now open with gifts for Mom, for graduates, and everyone in between—along with the perfect memento of a visitor’s trip to Buffalo Bill’s town in the Rockies. The store boasts unique silver and turquoise jewelry; prints and reproductions of the Center’s most popular artwork; western decorative items; Native American arts and crafts; hats, jackets, and t-shirts; music; and books. The store also sells the Center’s admission tickets and memberships.

“All my life it has been a pleasure to show its beauties, its marvels, and its possibilities to those who, under my guidance, saw it for the first time,’ Buffalo Bill would say about the American West,” adds Sauers. “It’s our pleasure to do the same at both our stores, here at the Center, and now in downtown Cody.”

The new store is located at 1210 Sheridan Avenue and is open daily 9 a.m. – 5 p.m. through May, with extended evening hours beginning June 1. Call 307.578.4070 for more information or visit online, www.bbhstore.com.

OLJEMÅLERI



I morgon, lördagen den 18 maj, öppnar InSight Gallery, i Fredericksburg, TX, sin tjuogoandra årliga jurybedömda utställning "Oil Painters of America National Juried Exhibition". Det lär väl inte vara så många av er som hinner dit. Men nu vet ni om det i alla fall. Man kommer att visa upp 200 målningar utvalda bland ett tusental anmälda. En av de lyckliga utvalda blev Mitch Caster, vars målning "Autumn Trail To Glacier Gorge" kommer att kunna ses och bedömmas. Kanske kan vi återkomma med domarnas utlåtanden i ett senare utskick. Men jag skulle inte ha haft något emot att lägga min röst på Casters tavla. Eller vad tycker ni? Ni som var med oss till Nordvästkusten 2010 kommer väl ihåg när vi tog oss upp i Glacier Park... Det är en

fantastisk natur där uppe. Och jag tycker att Mitch Caster har fångat naturens dramatik väldigt fint i sin målning - trots att det inte förekommer några indianer i den...

Hälsningar
Bertil Thörn