

## **HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE** **Indianklubbsnoteringar nr 11, 2011**



### **BESÖKSFREKVENSEN PÅ HEMSIDAN**

Trots att det nu äntligen har kommit igång med regelbundna uppdateringar, efter en lång, trög och besvärlig start för vår hemsida, så har inte besöksfrekvensen nämnvärt förändrats. Enligt den besöksstatistik, som erhålles automatiskt ur systemet, så har det under den gångna veckan (sjudagarsperioden) bara varit i genomsnitt 3 besökare per dag på sidan! Det tycker jag naturligtvis är synd, då det nu har fylls på med ny och omfattande information av allehanda slag så gott som varje dag. Jag inser naturligtvis att det är mycket som konkurrerar om uppmärksamheten, men tag er nu en stund och gå in på hemsidan ([www.indianklubben.org](http://www.indianklubben.org)) och titta igenom vad som finns där. Har ni sedan synpunkter på upplägget och innehållet, så är jag oerhört intresserad av att höra det ifrån er. Kom också gärna med tips om vad ni tycker saknas och vad ni mera skulle vilja ha på sidan så är jag idel öra.

### **SVAREN PÅ FÖRRA OMGÅNGENS FRÅGOR (frågeomgång 8)**

Allra först med rätta svar var den här gången var Eva Stormark från Oslo. Grattis Eva! Och eftersom jag tycker hennes norska är så härlig, så ska ni få hela hennes svar som facit den här gången. Var så goda. Så här skulle det alltså vara:

Det er best å svare på spørsmålene med en gang ellers koker det bare boer .

1. Pueblo de Taos var det eneste jeg kunne finne . Hva med de andre Puebloene vi besøkte , det bodde jo folk der også ?

*(De övriga pueblobyarna, som fortfarande är bebodda, är inte upptagna på Världsarvslistan, utan det är bara Taos. Däremot så är såväl klippboningarna i Mesa Verde som Chacokulturens byggnadsverk - och kanske då främst Pueblo Bonito - också upptagna på Världsarvslistan. / BTh)*

2. 26 .desember ble 38 siuex indianere massehenrettet ( hengt ) pga opprøret de startet tidligere i samme år .( Det var vel heller ikke sikkert at de var skyldige heller . ) Historien står i boken du fikk av meg .

3 . 1. reise Kit Carson

2. reise Kit Carson og Tom Fitzpatrick

3. reise Kit Carson og John McLoughlin

*(Huruvida John McLoughlin var att betrakta som någon guide är kanske tveksamt. Men med största sannolikhet tog han emot dem, sedan de blivit utjagade ur det spanska Kalifornien och tagit sin tillflykt till Oregonterritoriet, där de sedan kommit i konflikt med Klamathindianerna. / BTh)*

4. reise Uncle Dick Wotton og Bill Williams

*(Den resa nummer 4 som Eva svarar på här var alltså extrafrågan den här gången. Och det gick ju galant det också, för visst var det "Farbror Dick" och sörlingen "Old Bill" Williams, han som trodde att han skulle bli en älg när han dog! / BTh)*

4. Våren 1964 ble Navajone sendt ut på "the Long Walk" til fort Sumner eller Bosque Redondo .

Kit Carson var involvert i kampen mot Navajoene .

*Som jämförelse kan vi även ge er frågekonstruktören, Marianne Ekwalls, eget, lite mera utvecklade, svar på frågan: (De fick gå till fots ca 840 km till Fort Summer nära Bosque Redondo, förmodligen ca 8000 män, kvinnor och barn. Flera hundra avled under färden. Deras bostäder förstördes, djuren avlivades osv.) Fördrivningen till krigsfångenskap vid Bosque Redondo har kallats the Long Walk)*

5 . Sandmålningar brukes bla. av navajoindianerne , tibetanere og hos aboriginerne i Australia. Siden dette er en indianerklubb regner jeg med at det er Navajoene som teller her . Målningen blir laget av en hatali som bruker den i et helbredelse sermoni for en "syk " person. Pasienten sitter på målningen som absorberer dens problem mens hatalien utfører sine bønner . Hele semoninen skal gjennomføres i løpet av en tolv timers økt . Etterpå blir målningen ødelagt for den blir betraktet som giftig .

*Även här kan ni få Marianne Ekwalls eget förslag till svar: ( För navajoerna är det en metod för att skapa balans och harmoni. En ceremoni kan pågå från 1 till 9 dagar. Sandmålningar som används i dessa ceremonier är skapade mellan soluppgång och solnedgång samma dag och förstörs vid slutet av dagen. Sandmålningen är en detaljerad målning av färgad sand, jordmineraler och pollen och utförs av medicinman i helande ceremonier.)*

Totalt var det 9 medlemmar som skickade in sina svar den här gången, och Marianne svarade på extrafrågan som ju var mitt fel att den fanns med. Och det gjorde hon med bravur. Helt rätt.

### **NYA FRÅGOR (frågeomgång 9)**

Den här gången har jag inte fått några förslag till frågor från någon, så då blir det till att hitta på något själv. Och så här blev det. Alla frågor handlar om företeelser som på ett eller annat sätt hänger samman med det område vi besökte under vår medlemsresa i augusti 2010. Alltså the Pacific Northwest:

1. En indianstam i det här området kallar sig själva Nimipu. Under vilket annat namn känner vi den här stammen?
2. Staden Pocatello, Idaho, har fått sitt namn efter en indiansk ledare, Chief Pocatello. Men vad var hans indianska namn? Det blir godkänt även för den engelska översättningen av namnet.
3. En indianstam ute på Nordvästkusten kallar sig Nuu-Chah-Nulth. Under vilket annat namn har de blivit mera kända i historien?
4. Indianstammen Blackfoot i Kanada och Montana är egentligen ett förbund bestående av tre olika stammar. Vad heter respektive stam? Det går bra att svara med antingen de indianska eller de amerikanska namnen - eller naturligtvis med båda.
5. The Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservation, kallar sig en grupp indianstammar, som idag lever tillsammans på detta reservat. Vilka är de två andra stammarna, förutom Umatillastammen?

### **VILDA VÄSTERN PÅ RIKTIGT**

Det har väl inte undgått någon, att de amerikanska myndigheterna nyligen - ännu en gång - tagit lagen i egna händer och utkrävt vad man tydligen tycker är en rättmätig hämnd. Precis som man gör i Vilda Västern-filmerna alltså. Samtidigt som man i alla sammanhang utger sig för att vara en demokratisk stat, byggd på demokratiska principer och ett lagstyrt beteende. Nu har vi i INDIANKLUBBEN som bekant som policy att inte ta ställning politiskt och normalt skulle vi därför inte ha berört den här historien över huvud taget. Det hindrar ju inte att man ändå kan ha personliga åsikter om saker och ting. Anledningen till att vi nu alltså ändå tar upp frågan, är det Hollywoodliknande sätt som myndigheterna genomför och sprider informationen om händelsen på. Här har någon höjdark, i någon militär organisation - som antagligen vuxit upp med John Wayne och grabbarna - fått för sig att man ska kalla den lede fi för... Geronimo! Av vilken anledning kan man naturligtvis fråga sig. Och givetvis kommer vi aldrig att få något svar på det. Men vi kan samtidigt se att det finns många som har höjt på ögonbrynen åt tilltaget och naturligtvis har det i indianska kretsar väckt både besvikelse och rättmätig ilska. Nog tycker man väl att det vitas Amerika vid det här laget borde ha försonats tillräckligt med sin egen folkminoritet, så att man inte så demonstrativt ånyo behöver jämställa en modern fiende med en gammal fiende, som det nu har gått 125 år sedan man lyckades oskadliggöra. Jag har full förståelse för att dagens apacher känner sig utpekade.

Får se nu om det plötsligt kommer någon solglasögonförsedd CIA-agent och knackar på och vill veta vad jag är för en och vad jag har för agenda.

## **OM NÅGON TRODDE ATT INDIANERNA VAR KUVADE FÖR GOTT - SÅ VAR SÅ GODA...**

### **Custer Rides Again**

By Joe Valandra April 16, 2011

About 140 years ago, my Lakota Grandfathers and their allies won a great victory in a battle over the U.S. Seventh Cavalry at the Greasy Grass River (Little Bighorn) in Montana. Less than 10 years later, the massacre at Wounded Knee took place. Lakota elders, women and children were slaughtered and the remaining warriors forced to sign another treaty. Our community life changed forever and our culture was about to be taken brutally from us.

From this we have learned that victory is hollow if it does not bring lasting peace and security for our people. We have learned that when defeated, our people are devastated for generations.

Our grandfathers learned a bitter lesson: what the U.S. government gives, it can and most likely will take back, if not by overt means, then through deception. Deception is made manifest in policy and legislation that denies us our lands and denies us the basic dignity of adequate healthcare and social services promised in ignored and devalued treaties. The policies themselves perpetuate a view held by some that Tribes are beggars needing only a misanthropic push out the door to stand on our own two feet.

It is a given that powerful groups consider gambling to be an activity that is immoral and wrong. It would be well to remember the passage in the Christian Bible where Roman soldiers are drawing lots for the clothes of Jesus. New age charlatans use Tribal culture and beliefs as a source of income and mock a Tribe's very way of life in the process. It must also be remembered that, until recently, in popular literature and films Tribes and Indians were often referred to and shown as godless savages.

It is likely that these images survive and are at least some of the reasons it remains easy for politicians and others to break their promises and attack Tribal interests at every opportunity.

Recall the images of savages attacking the poor wagon train, killing all or perhaps taking the women as prisoners, and tie that to the killings at Wounded Knee or the genocide in California of Indian communities and it is not hard to make the leap from godless savages to the images used in the latest attacks on Tribes. Tribes were and are cast as evil and untrustworthy, therefore the enemy.

Now imagine this:

- A screen shows mounted cavalry chasing a group of adult Indians.
- The next screen shows the cavalry riding hard with weapons drawn and the clear intention to destroy their prey.
- The next screen shows the Indians running up over a hill, with defiance in their faces and money falling from their pockets.
- The cavalry is about to cross the top of the hill. As they do, the screen changes.
- It shows a playground filled with Indian children, outside a school surrounded by decent houses and clearly in a peaceful neighborhood.
- Looming behind the children, the playground and the neighborhood is a casino.
- When the cavalry sees all of this, they hardly pause before charging forward.
- The next screen flashes back to the leader of the cavalry charge and it is none other than George Armstrong Custer with his blue eyes and long blonde hair flowing and his trigger about to be pulled.
- The screen goes blank

This is strong symbolism. But there is no doubt that the battle has been brought to our homes. We must rally and defend every vestige of our sovereignty everywhere and every time it is attacked. What is at stake is a peaceful and secure future for our families and children.

The reasons for the alliances that made the victory at the Greasy Grass River possible are calling to us again. It is time to think and act outside of the box, stand together to formulate new tactics and strategies. There is no better way to say it—it is time for our warriors to prepare for battle.

*Joe Valandra, Sicangu Lakota, is principal owner and president of VAdvisors, LLC, chairman and CEO of Tehan Woglake, Inc., and former chief of staff of the National Indian Gaming Commission.*



Självklart är ovanstående ett politiskt inlägg. Och ett inlägg av en stamledare som har ett och annat att vinna på att ta strid med myndigheterna. Men det visar ändå på att det finns en vilja att överleva, att gå vidare, att ta för sig vad som går att ta för sig. Indianerna har ingalunda blivit den "utdöende rasen", som alla pratade om för hundra år sedan. Tvärtom, indianerna har blivit äkta amerikaner, med allt vad det innebär av politisk upproriskhet och strävan efter att, mot alla odds, ta för sig så gott det går. Indianer kommer alltid att finnas, även om de har en tendens att bli mer och mer amerikaniserade efter hand. Inlägget är hämtat ur "**INDIAN COUNTRY TODAY**" 2011-04-18.

#### **INDIANSK FILMSKÅDESPELARE HYLLAD**

Den indianske filmskådespelaren, aktivisten och musikern, Gary Farmer, hedrades den 31 mars i år, med The National Museum of the American Indians prestigefyllda pris "Lifetime Achievement Award", vid deras Native American Film and Video Festival.

Gary Dale Farmer är en kanadensisk skådespelare och musiker, född 12 juni 1953 i Oshweken, Ontario, Kanada. Han räknar sin tillhörighet till Cayugastammen, en av stammarna i det stora Irokesförbundet och han tillhör dess Wolf Clan. Han har en lång karriär bakom sig med över hundratalet filmroller porträtterande olika karaktärer.

Jag minns honom bäst som navajopolisen "Cowboy", i den första Hillermanfilmen, "Dark Winds", eller kanske allra bäst som den lite trögtänkte, men härligt omedelbara och naturliga cheyenneindianen, Philbert Bono, i filmen Powwow Highway. Sedan ska det sägas att jag sannerligen inte har sett så många andra av hans filmer, vilket kanske är en brist.



På bilden Gary Farmer t.h. och Johnny Depp i filmen "Dead Man" från 1995

### **ÅTERTRÄFF I HELSINGBORG**

Det mesta är nu klart för den medlemsträff vi anordnar i Helsingborg den 3 och 4 juni. Även om träffen i huvudsak riktar sig till de medlemmar som var med oss på förra årets medlemsresa till USA, så är det inget som hindrar att även andra intresserade kommer med och tar del i det program vi nu har lagt fast. Om ni även vill vara med på den gemensamma middagen, ombord på Danmarksfärjan, kvällen den 3 juni, måste jag dock be er att skyndsamt anmäla det, då vi egentligen redan har gjort bordsbokningen. Någon, eller några extra kan nog ändå gå att fixa plats för.

I skrivande stund är 29 medlemmar anmälda. Deltagande i lördagsprogrammet kostar inget, men vi kommer att ha ett par lotterier för att få ihop till viss kostnadstäckning för frukost- och eftermiddagsfika, samt diverse kringkostnader. Fina priser utlovas.

#### **programmet för lördagen ser ut så här:**

##### **Lördag 4 juni**

tidpkt

- |       |  |
|-------|--|
| 09.30 | Förberedelse (för oss organisatörer) på Högastenskolan               |
| 09.45 | Hämtning på respektive hotell / Samling på Högastenskolan            |
| 10.00 | Frukostfika med naturbilder (bildspel) från USA (som tar 17 minuter) |
| 10.30 | Välkomnande och programförklaring                                    |
| 10.45 | Resefilm från vår resa av Morten Krogh (c:a 30 min)                  |
| 11.20 | Minnesberättelser av deltagare                                       |
| 12.00 | Lunch  |

13.15	Diskussion om eventuell ny resa
13.45	Lars-Erik o Bertil talar om och visar "indianskt" hantverk - egna och andras
14.15	Eftermiddagsfika; Lotteridragning
14.45	visning av Foto-DVD med bilder från resan (32 min)
15.25	Diskussion om vad som har varit bra och mindre bra under resan
15.45	Film; Dansspel Tillicum Village (21,5 min)
16.10	Avrundning
16.30	Avslutning; hopplockning och städning
17.00	Larmet går på

### **ANTAL MEDLEMMAR**

Glädjande nog kan vi nu välkomna ännu en medlem till vår sammanslutning. Den här gången är det Anita Pettersson, i Värnamo, som vi gläder oss åt att få dela vårt intresse med. Hoppas det blir ömsesidigt. Därmed är vårt medlemsantal uppe i 172. Nu är det "bara" 4 mindre än vad vi var förra året. Vi säger välkommen Anita.

### **NATURKATASTROFER I USA**

Uppe i Montana har man den här vintern haft ovanligt stora snömängder och när de nu börjar smälta av på allvar uppstår det problem nere i de lägre områdena. Med allt smältvatten från Bighornbergen har man nu därför fått stora bekymmer på kråkindianernas reservat, sedan Little Bighorn River svämmat över alla sina bräddar. Man har till och med från stamledningen vädjat om katastrofhjälp. Även hos cheyennerna på Tongue Riverreservatet har det talats om förberedelser för evakuering efter att läget i Tongue River och Rosebud Creek är kritiskt. Så jag frågade Carol Bailey, i Rosebuddalen, hur de har det och hon har skickat mig bilder som visar att hela deras höäng, bakom huset står under vatten och hon säger att hon ännu inte vet om bron vi körde över med bussen 2006 finns kvar längre, för de har inte kunnat ta sig dit ner och kontrollerat. Men mera om det här i nästa utskick, då ni ska få se bilderna också.

Det har väl inte heller undgått någon att man i Södern dessutom har drabbats av flera oerhört kraftiga tromber som spritt död och förintelse omkring sig. Det är ovanligt att det är så här våldsamt så tidigt på året. Och hur ska det bli då, när den verkliga tornadosäsongen kommer igång på allvar senare i sommar?

### **IRRITERADE GRÅSPARVAR**

Vid eftermiddagsfiket på altanen härom dagen fick gråsparvarna nöja sig med pepparkakssmulor. Å', ta mej tusan, om dom inte började sjunga julsånger! Antagligen i protest mot den magra förplägnaden. Bortskämda kreatur!

**Bara sju månader till jul nu!**

**Bertil Thörn**