



INDIANKLUBBEN i SVERIGE
c/o Bertil Thörn
Bendzgatatan 25
SE-256 57 Ramlösa
Sweden

hemsida: www.indianklubben.org
kontakt : info@indianklubben.org
Plusgiro: 32 57 43 - 3
tel : +46 42 29 13 61
mob. : +46 70 532 96 89

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE

Indianklubbsnoteringar 13, 2014

ansvarig utgivare: Bertil Thörn

utgivningsdatum: 2014-05-23

Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.

Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

VINTER - VÅR - SOMMAR ?

Ja, så tog det äntligen fart. Ätminstone litet grand. Temperaturen orkade plötsligt upp över tio - elva grader igen. Men samtidigt fick vi regn. Regn i mängder! Så vad hände då? Jo gräsmattan fick fnatt, naturligtvis. Har aldrig sett den växa med sådan fermitet. Man fick faktiskt hoppa undan för att inte bli omkullpetad. Det blev till slut så tjockt att gräsklipparen knappt orkade dra runt. Och så fick jag klippa om igen redan efter ett par dagar. Och nu är det dags igen...

Men man ska inte klaga. Sol och värme är trots allt att föredra framför motsatsen. Och vet ni vad? För första gången på mina trettio år här nere vid Sundets Pärla har jag hört göken... Inne i sta'n, alltså!!! Vid två tillfällen dessutom. Så jag fick gå ut och säga till sädesärlorna att de skulle se upp med om det plötsligt låg ett konstigt egg i deras bo. Och näktergalen stannade till för en dag här utanför i buskarna. Det är vi inte heller bortskämda med. Det är ju naturligtvis annorlunda för er som bor på landet, men här i sta'n får man glädja sig åt det lilla. Annars är det bara kråkor och råkor, kajor och skator... och skator... och ännu mera skator. Bara svart grått och vitt... man kan ju tro att man har blivit färgblind. Och som om det inte vore tillräckligt så är koltrastarna nu den vanligaste fågeln i den här delen av världen. Och gissa vilken färg den har... Svart, naturligtvis! Verkar vara modedefärgen i år.

Så, just när det här var skrivet dyker de upp. Svalorna! De första hussvalorna och även några tornseglare. De här brukar vara de som kommer sist och för mig signalerar det, att nu är det sommar. Och kan ni tänka er vilka färger de har? Svart och lite vitt... naturligtvis!

SOCIAL MISÄR

Peter Davey, i Hällefors, har uppmärksammat ett bekymmersamt faktum och skriver så här:

Jag läste på text tv att indiankvinnor i Kanada utgör 4,3 procent av befolkningen men svarar för 16 procent av rapporterade övergrepp och mord på kvinnor av män. Hur kommer det sig? Myndigheter i Kanada ska undersöka saken. Jag tolkar det som att våld mot indian kvinnor är ett stort problem där. Är våld i hemmet vanligt i Kanada bland indianfamiljer?

Jag är ingen expert och jag har ingen speciell insyn i de här frågorna, men min syn på saken låter ungefär så här:

Jag har ingen statistik, men jag är inte förvånad om det är på det här viset. Våld mot kvinnor och då speciellt inom familjen, är ju inget ovanligt här hos oss heller, tyvärr. Sedan är det bara att konstatera att den indianska befolkningen, genomsnittligt sett, befinner sig på den allra lägsta nivån på den sociala skalan i Kanada, liksom i USA. Alkoholmissbruk, arbetslöshet, låg eller bristfällig utbildning och en känsla av oduglighet bland männen är en stark grogrund för sådant här.

Jag tror alltså inte att dessa siffror är speciellt utmärkande för Kanada. Jag tror tyvärr att liknande siffror kan gälla även för USA. Och det är tyvärr inte bara bland indianer det här gäller. Gå till de flesta andra socialt efterblivna områden i världen så hittar du samma sak. Möjligen att en skillnad kan vara att det man kallar "religion" i vissa områden kan vara starkare drivkrafter än till exempel alkoholmissbruk och att annat drogmissbruk är vanligare än alkohol i andra delar av världen. Men i grunden är det samma problematik.

Det värsta av allt tycker jag dock är att sådana här saker inte ens uppmärksammas i vissa delar av världen. Här har åtminstone indianerna ögonen på sig. Man noterar det. Det talas om det och brotten rapporteras och förhoppningsvis gör man också något åt det i Kanada såväl som i USA.

VECKANS BOKTIPS



[Captivity of the Oatman Girls \(Bison Book\)](#) [R. B. Stratton, Wilcomb E. Washburn](#)

[Learn more](#)
[Add to Wish List](#)

List Price: **\$19.95**
Price: **\$17.61**
You Save: **\$2.34 (12%)**



[The Captivity of the Oatman Girls Among the Apache and Mohave Indians](#) [Lorenzo D. and Olive A. Oatman](#)

[Learn more](#)
[Add to Wish List](#)

List Price: **\$12.95**
Price: **\$10.14**
You Save: **\$2.81 (22%)**



[The Blue Tattoo: The Life of Olive Oatman \(Women in the West\)](#) [Margot Mifflin](#)

[Learn more](#)
[Add to Wish List](#)

List Price: **\$17.95**
Price: **\$14.11**
You Save: **\$3.84 (21%)**



[Captured By The Indians: 15 Firsthand Accounts, 1750-1870](#) [Frederick Drimmer](#)

[Learn more](#)
[Add to Wish List](#)

List Price: **\$11.95**
Price: **\$9.09**
You Save: **\$2.86 (24%)**

De här böckerna kan köpas via nätet från Amazon. Ctrl-klicka så kommer du till Amazon, där du kan lägga din beställning om du är intresserad att köpa.

Kan det här vara intressant att vi har med oftare? Eller löser ni era bokköp utan sådana här tips? Har ni önskemål om att få boktips om speciella saker, föremål, händelser, personer eller något annat som tillhör vårt indianska intresseområde? I så fall skicka mig ett mail, så får vi se om jag kan komma med några tips.

GAMLA AMERIKANSKA TIDNINGAR

Tack och lov för de digitala möjligheter som numera ges. Jag håller just på och skriver på något som skulle kunna bli ett bokmanus... (ja, sakta i backarna - det är långt ifrån någon bok... ännu. Och chansen för att det någonsin ska bli det är väl inte heller alltför stor).

I det här fallet handlar det om striden vid Big Hole den 9 augusti 1877, mellan överste John Gibbons 7:e Inf. och Looking Glass, White Birds och Chief Josephs nez percéindianer, under det så kallade Nez Percé-kriget 1877. Det vill säga dessa indiagrupperns flykt från sina hemtrakter i Idaho, mot vad man hoppades skulle bli en räddning i Kanada. Och just nu har jag översatt och skrivit in löjtnant Woodruffs långa brev till sin älskade hustru Louie, som skräckslagen väntade i Fort Shaw, Jo, han kallar henne faktiskt för det, även om man kan misstänka att han bara har skrivit fel och tappat bort ett "s". Och, visst, han har skrivit fel i hastigheten, när Billy Edwards stod och väntade på att få brevet med sig till Deer Lodge och vidare till Fort Shaw. Hon hette egentligen Louise Virginia Duff, innan hon blev fru Woodruff. Nu blev ni nyfikna, va... När man håller på med sådant, så gäller det naturligtvis att hitta historiskt korrekta uppgifter. Att sitta här i Skåne och leta efter sådant är sannerligen inte så lätt. Helst skulle man naturligtvis vilja komma åt vad som kallas "primärmaterial". Men sådant finns inte i Sverige. Då måste man söka sig till USA och till den mängd olika arkiv som finns där på olika institutioner. En nog så kostsam och tidsödande process. Förutom att man inte alltid vet varken vad det finns att söka efter, eller var det kan finnas.

Därför blir det till att samla på sig kommersiellt utgivna böcker, där man kan läsa vad andra redan har skrivit om samma sak. Andra som då förhoppningsvis har suttit och rotat i just dessa arkiv och då har hittat det här primärmaterial.

Så när jag nu under ett par månaders tid har haft hela mitt skrivbord belamrat med det dussintal böcker och andra historiska skrifter som jag råkar ha och som innehåller just det här materialet, så kan man konstatera att det inte alltid är så att dessa skribenter, - som har skrivit dessa böcker och som borde ha haft tillgång till dessa arkiv - ändå tycks ha läst så noga i vad de har bläddrat sig fram till. Så har man tio olika böcker, så har man till stor del också tio olika versioner av samma historia! Man ser också att många författare helt enkelt kopierar av vad andra har skrivit före dem. Det här kan göra en frustrerad.

Alltså gäller det att själv försöka hitta "primärmaterial", eller ge upp tanken på att skriva något som kan ha en betydelse.

Men skam den som ger sig. Det finns faktiskt vissa möjligheter numera. Säg vad man vill om datorer och om Internet, men det är ett alldeles fantastiskt hjälpmedel. Dessutom kan man spara pengar på att tränga in i dess allra "heligaste" inre. Men även det kräver lite letande och tar tid. Därför vill jag nu ge er lite tips.

Det är dyrt att köpa böcker. Det tar tid att få hem dem, när man väl har bestämt sig för att köpa. Och det är inte alltid som det man får hem verkligen motsvarar det man förväntat sig. Sedan tar det plats när det ska stå där i bokhyllorna och samla damm. Men numera går det att läsa många böcker direkt på datorskärmen. Och ofta är det helt gratis. Ja, bortsett från vad ett Internetabonnemang kostar naturligtvis. Till och med på de hemsidor där man köper böcker brukar det allt som oftast gå att läsa så kallade förhandstittar av böckerna. Sällan dock hela böckerna. Men så finns det forum där man kan läsa hela böcker. Företrädesvis då gamla böcker där copywriterna har gått ut.

Men det jag tycker är mest intressant är att det numera också går att läsa gamla dagstidningar. Gå in på adressen <https://www.google.se/#q=chroniclingamerica.loc.gov>

Så ska ni se vad man kan göra. För mitt "projekt" så läser jag med spänning just nu sådana tidningar som till exempel "The New North-West; Deer Lodge". Speciellt utgåvan från den 17 augusti 1877, där hela historien om slaget vid Big Hole finns enligt redaktör Mills uppfattning, sedan han intervjuat Gibbons sändebud, Billy Edwards, som kom direkt från slaget. Andra sådana tidningar som är av intresse för mig just i det här sammanhanget är Helena Herald, Benton Record, Bozeman Avant Courier och kanske även Montana Post.

Natives Rallying to Rescue Sacred Tlingit Hat from Auction



Sothebys.com

Auction lot 88: 'Rare Northwest Coast Polychromed Wood Clan Hat, Tsimshian or Tlingit'

[ICTMN Staff](#)

5/21/14

Today, May 21, at 2:30 PM eastern, Sotheby's will auction a number of Native American items in a sale titled "Arts of the American West," and a concerned group of Alaska Natives is working against the clock to return Lot 88 to its owners.

The item is listed as "Rare Northwest Coast Polychromed Wood Clan Hat, Tsimshian or Tlingit," and [the description at Sothebys.com](#) is pretty straightforward, concentrating on the materials and craftsmanship. No details of the hat's provenance or meaning are provided.

RELATED: [After "Shameful" Auction in Paris, Sacred Katsinam Returned to Hopis](#)

[A page created to at GoFundMe.com](#) that seeks donations to buy the hat is more informative. It's identified as "a sacred Tlingit clan hat of the Wrangell Kiks.ádi clan."

Harold Jacobs, Cultural Resource Specialist with Central Council Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska, [told the Juneau Empire](#) that a hat such as this one is "the most important object any clan can have." Sealaska Heritage Institute Director Rosita Worl added that "This hat represents the clan ... Sometimes this is hard for people to understand. They maybe understand it is sacred, it is sacred to us. But it ... it ties present generations to ancestors and also to future generations. To who we are as a people."

Because this hat is being sold by a private collector, and not a museum that receives federal funding, those who care about the hat cannot petition to have it repatriated under the Native American Graves Protection and Repatriation Act. Their only hope is to buy it themselves.

(Today's "Arts of the American West" auction includes some 137 items, and a related Sotheby's auction of Northwest Coast art, also today, includes another 12; the Tlingit clan hat is the only controversial piece we're aware of.)

"Join us in bringing our long-lost relatives, our ancestors, back home," reads the text at GoFundMe.com. "Fight for indigenous rights. Bring the hat back home."

LINK: [GoFundMe.com, "Help Return a Sacred Tlingit Clan Hat"](#)

LINK: [Facebook, "Help Return A Sacred Tlingit Clan Hat Up For Auction"](#)

NY WESTERN-FILM

Filmfestival i Cannes är något jag aldrig brukar ägna mitt intresse åt. Men i år visar man här en film som skulle kunna klassas som en ny Westernfilm, även om kopplingen till genren "Western" verkar ganska tunn. Det är den välkände skådespelaren Tommy Lee Jones som både regisserar och spelar en av huvudrollerna



i den nya filmen **The Homesman**, en film som utspelar sig i den amerikanska mellanvästern under epoken då Amerika expanderade västerut.

Filmens story handlar om en så kallad "claim jumper", (alltså en lycksökare som olagligt tar över en annan persons landområde) samt en nybyggarkvinna (verkligen omaka par) som slår sig samman om uppdraget att föra tre sinnesjuka kvinnor från Nebraska till Iowa.

Kanske inte så mycket "Western" förutom tidsepoken,

landet och miljön.

Men i en episod i filmen blir deras transport överfallen av Pawneeindianer. Det är just det här som det har talats mest om i förhandssnacket. För det första så visar det sig att de skådespelare som föreställer pawneeindianer visserligen själva är av indianskt ursprung, vilket är gott och väl, men de lär tydligen vara puebloindianer, vilket har upprört en del som frågat sig "finns det inga pawneeindianska skådespelare"? Kan ju tyckas som en tämligen ovidkommande synpunkt, men för de indianska folken och deras nyvaknade intresse för sin identitet kanske det här kan vara viktigt.

Men det som kanske är mera betydelsefullt är att det har blossat upp ett ordkrig kring hur dessa pawneekrigare framställs i filmen. Det förekommer synpunkter på att man har framställt dem som blodtörstiga vildar och att det här alltså är stereotyp och bygger på den amerikanska publikens

vanföreställningar om hur indianer och kanske speciellt just Pawnee betedde sig - alltså den gamla vanliga Hollywood-visan - . Det här har Tommy Lee Jones då naturligtvis argumenterat emot med orden:

" We're not bending the truth, or stereotyping anybody. That's the last thing we want to do."

Till tidningen *The Guardian* säger han dessutom att filmen ***The Homesman*** är:

"a consideration of the history of western expansion; a way of looking at what the schoolchildren of America learn when the subject of manifest destiny comes up."

Han passar också i sammanhanget på att påpeka att han själv minsann har cherokeehärstamning lägre tillbaka i tiden. Alltså precis som så många andra kändisar som hamnar i skottgluggen i sådana här resonemang. Det må väl kanske vara sant, men det känns lika konstruerat varje gång.

ANTALET MEDLEMMAR

Så har vi fått ytterligare en medlem. Det är Caroline Larsson från Enviken, i Dalom, som nu har hittat oss och vi hälsar härmed Caroline välkommen till oss och hoppas att du ska finna vår verksamhet intressant och att det ska motsvara dina förväntningar.

Dessutom har en av våra tidigare medlemmar nu förnyat sin prenumeration. Därmed är vi nu alltså 163 medlemmar. Det tar sig, sa han som hade eld i håret...

SOMMARNUMRET AV VÅR TIDNING

Allt är klart till vår medlemstidskrifts sommarnummer. Tryckning pågår och jag kommer att hämta kartongen med tidningarna när jag besöker min gamla hembygd, i Gamleby, i mitten av juni. Därefter kommer det att ta någon vecka innan jag hunnit packa och skicka ut allt till er. Men ni bör alltså ha ert exemplar innan juni månad är slut.

Tidningen innehåller fyra olika artiklar. Rubrikerna är de här:

3. Anders Järund.....Comanche

16. Peter Skogsberg.....Custer Hill

21. Michael Lorentzen....Striden vid Blue Licks

22. Bertil Thörn.....Bent's Old Fort

OJIBWA KULTUR

Här kan ni läsa lite om hur ojibwaindianerna ser på sin kulturella situation i dag. Hur de försöker inviga sina nya generationer i sitt historiska arv. I det här fallet hur de skaffade sig mat i äldre tider och hur de har försökt att bevara de här metoderna, trots ett ibland våldsamt motstånd från sina vita grannar.

Det handlar om att justra fisk, något som vi också gjorde för inte alltför länge sedan.

Här finns dels en text som berättar om det här, men också en liten fin film på knappt fem minuter som ni kan titta på. Klicka in på den här adressen:

<http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/05/22/video-once-controversial-spearfishing-way-ojibwe-life-154965>

Hjärtliga hälsningar

BERTIL THÖRN