

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE **Indianklubbsnoteringar nr 15, 2011**



INDIANKLUBBENS HEMSIDA

Jag börjar som vanligt med en liten notis om vår hemsida. Även om det har ökat en smula, tycker jag att det fortfarande är alltför få som verkligen tar del av allt vad som finns där. Och nu jobbar jag dessutom hårt för att det hela tiden ska dateras upp nytt material. Vi är ändå 174 medlemmar och det är bara ett genomsnitt på 6 besökare per dag!

Notera att jag på startsidan nu har lagt in en liten länk som ni kan klicka på, där det då dyker upp en liten filmsnutt. Jag ska försöka hålla det här uppdaterat, så att ni kan se nya filmbilder var, eller kanske var annan, vecka. Kom ihåg att sätta på högtalarna bara.

Dessutom byggs det (på sidan "Indiankrig") hela tiden på i tabellen över historiska händelser och länkar till utvidgade texter om vad det var som hände vid respektive tillfälle. Påpeka gärna om det är några av de här länkarna som inte längre fungerar. Sådant händer ju till och från och jag har inte en chans att sitta och kolla igenom alla varje gång. Självklart är det så att det kommer att dröja länge, innan den här tabellen kan anses något så när komplett, så oroa er inte för att viktiga händelser (som t.ex. Little Bighorn) ännu inte har skrivits in. Det kommer.

Adressen till hemsidan är www.indianklubben.org och sedan klickar ni er bara vidare via de olika flikarna som finns högst upp. Om ni håller pekaren över respektive flik, så ser ni datumet när sidan senast uppdaterades.

Jag nämnde i något tidigare utskick att vi hade haft påhälsning på sidan från såväl amerikanska västkusten som från området någonstans i västra Vitryssland/östra Lettland. Nu har jag också sett att vi har haft besök av någon som hör hemma på en plats som verkar vara Moskva! Kan just undra vem det var. Kanske KGB... eller ??? Det hela fortsätter. I går hade vi någon besökare långt borta i Uralbergen någonstans. Vad månne blixa?

HUMOR

När vi ändå nämner Lettland så vill jag inte undanhålla er en festlig grej jag hörde från Lars Grähs häromdagen. Han hade just varit i Lettland och kunde meddela, att om man där beställde en inhemsk starköl, så fick man alltid Lettöl !!! Hepp...

HYRFILM VODDLER

Filmen True Grit (Coen-brödernas version) finns nu, förutom som köpfilm i större varuhus, också som hyrfilm på Internet-siten Voddler, för er som har tillgång till den. Kostar 37:- SEK att hyra och finns med såväl svensk, som norsk, dansk och finsk textning. Men, som jag nämnde i förra utskicket, tyckte jag egentligen inte att den var värd satsningen.

EKONOMISK ORO I VÄRLDEN - OCH I USA

Vi hör dagligen talas om hur "bananrepubliker" i "Tredje Världen" saknar all tänkbar organisation och systemtänkande för att kunna utveckla välfärd och framåtskridande för sina innevånare. Men vi hör nu också allt oftare, att stater i vår - som vi gärna inbillar oss - välutvecklade del av världen, sköter - eller snarare missköter - sina statliga finanser så till den milda grad, att man nu står på den ekonomiska ruinens brant. Ingen har väl kunnat undgå att höra hur europeiska länder som Grekland, Portugal, Irland, Spanien, med flera, (för att nu inte tala om Italien) lever på lånade pengar och på lånad tid. Lån som nu tagit sig sådan hiskelig omfattning, att sannolikheten att kunna bemästra situationen nu tycks minimal. Ändå är det inte många som talar om det faktum, att den värsta smällen verkar kunna uppkomma på ett helt annat ställe. Ett ställe som då skulle kunna innebära negativa konsekvenser även för oss. Det jag tänker på är USA, där man tycks helt oförmögen att samla sig till vad man kan tycka helt självklara beslut. Där man nu i stället sätter politiska knivhugg i ryggen på sina motståndare enbart i någon form av barnslig "vi-ska-nog-visa-er"-attityd, hellre än att samarbeta över partigränserna och fatta de nödvändiga beslut, som måste till för att över huvud taget ens få till en budget! Ett förhållande som redan har börjat få konsekvenser på olika plan i det amerikanska

samhället. Ett typiskt sådant exempel är att Minnesota History Center - som vi har tänkt samarbeta med för den del av vår nästa medlemsresa som berör platser och händelser just i staten Minnesota, nu helt enkelt har fått ställa in all verksamhet, på grund av att den normala tilldelningen av ekonomiska medel från Staten helt har uteblivit! Se detta meddelande:

On Friday, July 1, 2011, most state government functions were closed for business, after Gov. Mark Dayton and GOP legislative leaders could not agree on a new two-year budget plan.

It's now day 11 of the government shutdown. Gov. Mark Dayton and legislative leaders did not meet over the weekend, and so far, no talks are scheduled for Monday.

Lawmakers remain about \$1.4 billion apart, but the impasse is not just about money [it's about policy issues, too](#), such as K-12 school vouchers and how to provide health care to low-income Minnesotans, writes Elizabeth Dunbar.

Jag är förvisso ingen ekonom och jag är ingen politisk analytiker, men när så drastiska saker redan har inträffat på en nivå som berör "vanliga" människor och man dagligen hör talas om de jättelika underskott de lever med där borta i det som kallas "Världens rikaste land" och man samtidigt ser hur dess politiker i stället för att lösa problemen nu ägnar sig åt ett "Chicken race" bara för att tvinga sina partipolitiska motståndare på knä, ja då blir åtminstone jag rädd. Vi ska naturligtvis inte måla den onde på väggen än, men jag har ändå svårt att tro att det här kommer att gå omärkt förbi. Vad det här kommer att betyda för dollarn är omöjligt att säga nu. Svårt att veta om man ska köpa på sig eller vänta. Finns det någon av er som är bevandrad i den internationella valutahandelns mysterier?

HOPP FÖR BOSTADSBYGGANDE PÅ PINE RIDGE

By [Babette Herrmann](#) July 2, 2011



Gerald Weasel's home was constructed out of "cob," a mixture of grass, sand and clay, and straw bale.



Exterior shot of the cob house

What started out as a project to build an affordable and sustainable new home for her father-in-law on the Pine Ridge Indian Reservation has turned into a

grass roots movement and a renewed sense of purpose for Shannon Freed and her family.

A few years ago times were tough for Freed. She was out of a job, and in the midst of recession jobs were tough to come by in Southern California. So Freed and her Oglala Lakota husband Adam Aguilar Weasel and daughter Raven Jade Mato Wi headed to South Dakota in early 2009. Even though she was going through a challenging time of her own, Freed had spoken to a natural homebuilder about building her father-in-law a home some months prior to the move.

What was supposed to be a two-month stay turned into two years, and the family now lives a purpose-filled life near the hamlet of Manderson, S.D. Now that her father-in-law Gerald Weasel has a place to call home on the reservation, Freed is preparing to build a home for another family in need.

Freed relied on sheer determination, networking, and skills she learned through working on a couple of natural builds and knowledge gained through a permaculture class to help build Gerald's roughly 400 square-foot cottage before the arrival of winter in 2010.

Natural builders House Alive, based in Jacksonville, Florida, led the construction team and turned Gerald's dream of a new home into a reality. The home is constructed out of "cob": a mixture of grass, sand and clay, and straw bale, materials known for their high insulation value. The home took about 60 days to build and cost about \$17,000, Freed said.

To help pay for supplies, the builder offered apprenticeships on natural home building. The construction of the home was divided into phases, which allowed apprentices to choose what phase they wanted to learn about while offering much needed labor and cash for the project.

"People came and paid to learn that building style, and this is how we funded the majority of it," Freed says.



Interior of cob house

Raising additional funds was a challenge, but she and husband Adam searched the region for the materials they needed for the project, including the concrete used for the foundation. They used sledgehammers to smash the concrete into fine pieces, and this backbreaking phase of the project was completed in the summer of 2009, a year before the build, in order to allow the concrete to

cure.

It's a cozy one bedroom cottage with a loft, not much different looking than a conventional home on the exterior. As for the interior, the walls are the color of earth with red and gold tones, and the floor is made from a mixture of clay and sand. Slates of pine line the ceiling and wall. The bathroom has a composting toilet, and waste from there will be transferred to a composting bin and used in the garden.

Everything from the placement of the windows to the thickness of the walls was planned with the movement of sun in mind in order to keep the home at a moderate temperature. It holds heat so well in the winter that burning just a small bundle of wood will warm up the house for the night.

Gerald said he was deeply humbled by the experience. "I was kind of reluctant to let people help me out," he recalls. "Everything came out good in the end."

Soon, Gerald will have an orchard planted on his property thanks to a contest that Freed entered and won. About 45 fruit bearing trees will be planted before the end of summer. With a high rate of diabetes and a notable shortage of housing on the reservation, Freed says the building of sustainable homes and planting of orchards and gardens could be the wave of the future.

"The thing about natural building it's in line with most Native values," she says.

Freed admits that Gerald was skeptical about the project being completed.

"There's so many things that people claim are going to happen around here but don't," she says. "My father-in-law really didn't believe that he was getting a house."

Meanwhile, Freed and family are planning to give back by helping Walter Yellow Hair and his family of the Wakpamni District build a new home. They have lived in a camping trailer for the past two years and want their daughter and six grandchildren to come live with them.

David Reed of Texas Natural Builders, a licensed contractor with 24 years of experience, said he will utilize wooden pallets and a light stray clay infill and earthen plaster to build the house, complete with a rainwater catchment on the roof. Reed says about 8 billion pallets in the world have gone unused, and this is "massive waste material that has the ability to become a home."

The building workshop begins July 23. This first workshop will last for a week and cost \$458. Scholarships are available to members of the Oglala Lakota Nation, and consideration will be given to members of other tribes. Reed encourages the public to donate \$25 for a palette to help raise additional funds and there's a special incentive to business that participate.

SAMLINGARNA VID LITTLE BIGHORN FLYTTAS

Vid Little Bighorn Battlefield finns en stor mängd oerhört värdefulla föremål med anknytning till den berömda striden 1876. Dessa har hela tiden förvarats i källaren till det lilla Visitor Center som har funnits på platsen ända sedan 1952. Ett hus som inte är utrustat med några som helst anordningar för att säkert förvara sådana känsliga och oersättliga föremål. Här finns ingen ljus- och temperaturkontroll. Brandskydd saknas. Inga system för att hålla luftfuktigheten på rätt nivå. Inga säkra förvaringsskåp och lådor. Och, kanske värst av allt, i taket löper gamla vattenrör, som ingen vet vilken kondition de är i. Skulle ett sådant springa läck, så skulle snart den trånga källaren vara översvämmad och de tämligen oskyddade föremålen börja flyta omkring där nere. Hemska tanke!

I många år har man diskuterat behovet av att bygga om och bygga till centret, men pengar har hela tiden saknats. Nu har dock situationen blivit så alarmerande att man ändå har lyckats få till ett beslut om att tillfälligt flytta samlingarna till en säkrare förvaringsplats och pengar har anslagits för ändamålet. Men även om dessa medel formellt har godkänts, så kan man ju undra vad som händer nu, om inte politikerna ens kan enas om att gå vidare med det här årets budgetförhandlingar. Kommer då dessa pengar över huvud taget att finnas tillgängliga? Låt oss hoppas! Läs vidare om beslutet här: <http://www.nps.gov/libi/historyculture/msueumcollection.htm>

GORDON TOOTOOSIS DÖD

Ni fick en kort notis i förra utskicket, att den kanadensiske skådespelaren och politikern Gordon Tootoosis hade avlidit. För er som händelsevis inte vet vem han var, så kommer här en kort presentation.

Gordon föddes på Poundmaker Reserv, i den kanadensiska staten Saskatchewan, den 25 oktober 1941 och han dog i sviterna av lunginflammation på St. Paul's Hospital, i staden Saskatoon, Kanada, tisdagen den 5 juli 2011, 69 år gammal.

Han växte upp tillsammans med sina 13 syskon i en familj som levde huvudsakligen enligt den ursprungliga Plains Cree traditionen, ända till han togs från hemmet och placerades i en katolsk internatskola, där syftet var att "förvandla honom från "en vilde" till en vanlig kanadensisk pojke". Där kom han att uppleva en mycket sträng disciplin och han var bland annat förbjuden att tala sitt modersmål och praktisera sitt eget folks religion. Hans far, John Tootoosis, var en indiansk aktivist som kämpade för ursprungsbefolkningens rättigheter och det slog tillbaka på Gordon, som på grund av det fick det ännu tuffare.

Efter sina hårda skolår började Tootoosis att ägna sig åt socialt arbete och speciellt arbetade han med utsatta barn och med unga förbrytare. Hans intresse för den egna kulturen ledde honom också in på en bana som traditionell indiansk dansare, men även som en skicklig rodeoartist. Som dansare turnerade han med Plains Inter Tribal Dance Troupe under 1960- och 70-talen över hela Kanada, i Europa och Syd-Amerika. Han kom med åren också att bli en av Nord-Amerikas populäraste Pow-wow speakers.

Hans far var en av grundarna av National Indian Brotherhood och tidigare ledare för organisationen Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN), medan Gordon själv för en tid kom att bli hövding för det egna bandet och så småningom även vice-president för FSIN.

Han gifte sig med Irene Seseequasis 1965 och de fick tre döttrar, samtidigt som de tog hand om och adopterade två pojkar. Efter att deras dotter Glynnis dött i cancer 1997, tog de även på sig ansvaret för hennes fyra barn.



Gov. Gen. Adrienne Clarkson invests actor Gordon Tootoosis of Cut Knife, Sask., into the Order of Canada in 2004. (Fred Chartrand/Canadian Press)

Sin bana som filmskådespelare påbörjade han 1974 i filmen Alien Thunder, tillsammans med Chief Dan George och Donald Sutherland. Därefter deltog han i ett trettiotal filmer och TV-serier och han har även lånat sin röst åt tecknade figurer i filmer som Pocahontas och Wapos Bay. En tecknad serie för vilken han också tilldelades en Gemini Award.

Vid sidan av sitt filmarbete var Tootoosis alltså även aktiv inom First Nations (kanadensiska indianer) politik. År 2004 invaldes han i organisationen "Order of Canada" (Kanadas högsta civila hedersutmärkelse), för sitt engagemang för kanadensisk ungdom. Han använde också ständigt sin egen kändisstatus för att hjälpa andra artister med bakgrund inom ursprungsbefolkningen.

SVAREN PÅ FÖRRA OMGÅNGENS FRÅGOR (frågeomgång 12)

Allra först med rätt svar den här gången var Lars Gråhs. Totalt 8 svar kom in. Deltagare fanns såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Det är kul! Mera sådant!

Jag låter Ingvar Bergman, i Uddevalla, stå för facit den här gången. Då vet vi att det blir rätt! Så här menar han att det skulle vara. Och jag kan inte göra annat än att hålla med:

1. Tecumseh var en betydande ledare. Vad betyder egentligen hans namn? (Flera tolkningar finns. Jag godkänner alla)

Svar: Tekoomsé sägs betyda "Hukande Pantern", "Shooting Star", "Panther across the sky" med mera.

2. Vad hette Tecumsehs far?

Svar: Hans far var shawneehövdingen Puckeshinwa. Nybyggarna kallade honom för Cornstalk (majskolv) men de är osäkert om det är en korrekt översättning av namnet.

3. Fadern dog redan när Tecumseh var sex år gammal. I vilken strid inträffade det?

Svar: Han avled i Striden vid Point Pleasant, West Virginia, den 10 oktober 1774.

4. Från vilken stam och från vilken klan i den stammen kom Tecumseh?

Svar: Han tillhörde Kispokoklanan (Panterklanen) av shawneestammen.

5. I vilken strid dödades Tecumseh själv och när hände det?

Svar: Han träffades av en kula i bröstet och avled i striden vid Thamesfloden den 5 oktober 1813.

NYA FRÅGOR (frågeomgång 13)

Så provar vi med en ny omgång. Vad säger ni om det här?

1. Vad kallas navajoindianernas traditionella bostad ?

2. Vad är en bull-roarer ?

3. Metis är benämningen för avkomlingar mellan vita pälshandlare och indianska kvinnor, främst från stammarna Cree och Ojibwa. Siouxindianerna hade ett annat namn på dessa personer. Vilket ?

4. Det finns en grupp indianstammar som man med ett gemensamt namn kallar "De fem civiliserade stammarna". Vilka var de fem stammarna ?

5. Vad är en "Snow-Snake" ?

NY BOK

Plains Indians Regalia & Customs av Michael Terry

This original study of Plains Indian cultures of the 19th century is presented through the use of period writings, paintings and early photography that relate how life was carried out. The author juxtaposes the sources with new research and modern color photography of specific replica items. Thereby, the past comes to life and today's readers learn this history with concrete examples to which they relate. The comprehensive text documents the seven major tribes: Blackfeet, Cheyenne, Comanche, Crow, Hidatsa, Mandan, and Lakota. Observations of Plains Indian men's



and women's habits include procuring food, dancing, developing spiritual beliefs, and experiencing daily life. Prominent leaders and average members of the tribes are introduced and major incidents are explained. True stories come to light through objects that relate to each incident and personality. With an understanding of these cultures, readers learn basic similarities of all people, ancient to present, including today's multi-cultural society.

- **Hardcover:** 224 pages
- **Publisher:** Schiffer Publishing, Ltd. (August 28, 2010)
- **Language:** English
- **ISBN-10:** 0764335367
- **ISBN-13:** 978-0764335365
- **Shipping Weight:** 3.5 pounds

Mycket fin bok till ett pris av US \$34:99 från Amazon. Men boken är tung, så tyvärr kostar även frakten en del. Dock väl värt pengarna.

Här en länk direkt till sidan: http://www.amazon.com/Plains-Indians-Regalia-Customs-Michael/dp/0764335367/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1311017144&sr=1-1

BOKUTGIVARE MED ETT INTRESSANT UTBUD

For those of you interested in Lakota/Dakota studies, LAKOTA BOOKS has a new website at www.lakotabooks.com. This year we celebrate our 21st year of providing new and classic studies of Lakota culture and particularly language, many of which are used in present reservation schools and colleges.

Här finns ett fantastiskt utbud för verkligt seriösa studier. Prova länken och se själva.

NÄSTA NUMMER AV MEDLEMSTIDSKRIFTEN

Då jag fortfarande inte ens har börjat skriva något material till det nummer av vår medlemstidskrift, som ska komma ut i september, så börjar jag bli en smula bekymrad för hur det ska gå. Vi har annars lyckats tämligen väl med de senaste numren. Men nu signalerar jag för att det kan finnas en risk att det drar ut på tiden den här gången. Hoppas på överseende med det. Men jag ska naturligtvis göra vad jag kan. Ni får gärna hjälpa till med bidrag. Jag tror också att jag tillsammans med septembernumret den här gången ska skicka ut nya inbetalningskort till alla vars prenumeration går ut i och med det här året. Då har ni längre tid på er att samla in de erforderliga kronorna, och jag hinner få in prenumeraionsförnyelsen i tid innan årsslutet och slipper vänta ända till mars månad. Förhoppningsvis ska det också innebära att jag slipper kosta på mig att skicka ut påminnelser. Sedan får vi se om det här innebär någon förändring.

Så är det bara ut och kämpa på i ogräsdjungeln igen.

Bästa sommarhälsningar

Bertil Thörn