



INDIANKLUBBEN i SVERIGE
c/o Bertil Thörn
Bendzgatatan 25
SE-256 57 Ramlösa
Sweden

hemsida: www.indianklubben.org
kontakt : info@indianklubben.org
Plusgiro: 32 57 43 - 3
tel : +46 42 29 13 61
mob. : +46 70 532 96 89

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE

Indianklubbsnoteringar 17, 2014

ansvarig utgivare: Bertil Thörn

utgivningsdatum: 2014-07-18

*Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon*

SOMMAREN RULLAR PÅ

Och snart är den över. Åtminstone enligt pessimistens syn. Men håll med om att den har varit bra.. åtminstone de senaste dagarna. Alldeles fööör bra! I varje fall under någon av veckorna som gick - med över trettio grader flera dagar i streck... Puhhh! Men potatisen växer och jordgubbarna har vi redan ätit upp. Gott, gott, gott ... Men efter att ha provat de första färskpotatisarna fick renhållningsverket sätta in extrapersonal efter kanonaden på "det hemliga huset" dagen därpå. Färskpotatis och jordgubbar har en viss förmåga att få fart på ruljansen...

Men så slog det om. På en eftermiddag gick det från 30 grader till 16! Det kändes. Det var ju till och med så man kunde sova ordentligt den påföljande natten. Och de 30 millimetrarna regn som blev resultatet var faktiskt välkomna. Vattenräkningen höll ju annars nästan på att helt spräcka budgeten. Men nu verkar det vara uppåt igen... Vad månede bliva? En ny omgång trettiogradare?

Jag ser att vissa är ute och reser, för jag får en del mail med hälsningar från intressanta platser. Det gör mig glad och jag vill tacka alla som hör av sig. Vad jag skulle vilja är att ni, när ni väl har kommit hem, ville skriva lite reseberättelser om era äventyr. Helst då naturligtvis sådant som våra övriga medlemmar kan ha nytta av, eller (om ni vill avslöja er) berätta om era tabbar, när ni gjorde bort er, sjabblade med det ena eller andra, eller vilken annan kul grej som helst. Och det behöver inte enbart vara från er senaste resa. Ni kanske har gjort bort er någon annan gång också... precis som jag...

INDIANKLUBBSTRÄFF I KARLSTAD

Svarsfrekvensen på förfrågan om intresset för att träffas i Karlstad i höst och gemensamt se Claes-Håkan Jacobsons fotoutställning om indianerna från Rosebudreservatet, har inte varit så där överväldigande. Å andra sidan har vi ju inte presenterat något program och någon tänkbar tidpunkt, så det kan ju vara förstäligt att det är svårt att ta ställning. Därför är det väl på sin plats att jag nu är lite mera tydlig om vad det här skulle kunna innehålla.

Hittills har intresseindikationer kommit in från totalt 7 medlemmar, vilket alltså innebär 9 personer, mig och Kerstin inräknat. Men jag är helt säker på att flera skulle komma med, om vi nu börjar att precisera lite närmare vad som kan göras.

Av de intresseanmälningar jag har fått, så kan jag ändå sluta mig till att antingen fredagen den 5 september eller fredagen den 12 september skulle vara de bästa dagarna. Tyvärr verkar man inte ha öppet lördagar och söndagar, vilket jag trodde från början.

På fredagar under september månad öppnar Centret klockan 10.00 och har sedan öppet till klockan 17.00. För att alla ska hinna ta sig till Karlstad, antingen man nu väljer att åka samma dag eller man kommer dagen innan och övernattar, så skulle jag vilja föreslå en träff på Centret klockan 12.00. Då kanske man också har hunnit få i sig en lättare lunch innan. Kan naturligtvis tänka mig att starta redan klockan 10.00 om alla redan finns på plats i Karlstad. Därefter skulle vi se utställningen och kanske även hinna sitta tillsammans några timmar ytterligare, om vi kan beredas någon plats på Centret. Det här skulle då kunna vara tid för att bara vara tillsammans, prata gamla minnen, hitta på idéer för framtiden, eller eventuellt lyssna till något föredrag. Ni får också gärna komma med förslag på vad ni skulle vilja göra. Planerar ni att övernatta så kunde vi gå ut och äta gemensamt.

Allt med reservation för att jag faktiskt inte vet hur det ser ut på Svenska Migrationscentret i Karlstad.

Trodde först det var ett museum... men nu undrar jag. Deras hemsida ger inte speciellt mycket vägledning. Någon annan som vet? Jag har haft en telefonkontakt, men det var bara semestrar överallt och ingen visste något och kunde inte svara på mina frågor. Får försöka igen senare.

NY E-BOK PÅ HEMSIDAN

På hemsidan (fliken Böcker/Filmer) finns sedan länge under rubriken "**E-Books**" möjligheten att ta del av texter i så kallad E-boksform. Jag började ambitiöst med att lägga upp ett smakprov på en text som hade rubriken "**Little Bighorn; taktisk blunder eller otur**". Där kunde alla öppna en länk och se hur det skulle komma att se ut en gång i framtiden. Där fanns nämligen ett litet smakprov på början av den boken. Men

det var redan år 2010. Sedan dess har det gått fyra år!!! Jisses!!! Och inget har hänt... Inte förrän jag fick ett första livstecken från medlemskretsen, där en medlem efterlyste fortsättningen. Det var vad jag behövde för att få den energi som behövdes för att fortsätta arbetet med det här projektet. Och nu är framtiden alltså här! I varje fall alldeles utanför dörren.

Sedan dess har jag nämligen slitit hårt för att färdigställa i första hand just historien om slaget vid Little Bighorn. Men jag har också, parallellt med den haft ytterligare två andra bokprojekt på gång. Dels en bok om Crazy Horse och dels en redogörelse för det dramatiska slaget vid Big Hole under Nez Percékriget. Kanske var det fel att sprida resurserna på tre olika böcker samtidigt, för ingen av dem har blivit helt färdig ännu. Det måste erkännas. Men å andra sidan så återstår det inte speciellt mycket innan alla tre är klara. Och med "klara" menar jag att jag känner att nu behövs det inte göras mera. Men för att ändå komma vidare så väljer jag att lägga upp en av böckerna i det skick den nu befinner sig för att få era synpunkter, innan jag också lägger upp de andra.

Nu slumpade det sig så att det blev faktiskt Crazy Horsehistorien som jag väljer att lägga upp först, så var så goda att ta er en titt. Hoppas ni vill prova och sedan ge mig feedback, så att jag kan gå vidare med de andra två. Eller helt lägga ner projektet, om ni tycker att det inte fungerar.

Förutom att koncentrera kraften på att skriva all text färdig har jag nu under den senaste tiden provat och letat efter i vilken form de här böckerna skulle presenteras och göras tillgängliga för er. Jag har provat flera olika mjukvaror för att få ett upplägg som på skärmen ser ut precis som att man bläddrar i en riktig bok.

Men när jag väl har sett resultatet har jag inte sett att det skulle ge något plus till upplevelsen. Så att lägga ett antal tusen kronor på nya mjukvaror, bara för att få en känsla av att se en boksida, när jag samtidigt

misstänker att det säkert inte är så många som uppskattar att sitta framför dataskärmen och läsa 150 sidor... Ja, det ger sig ju självt, eller hur?

Därför kommer de här böckerna nu att läggas upp på hemsidan i ett vanligt enkelt Pdf-format, som alla kan läsa och som ni själva kan låta printa ut, om ni hellre vill binda ihop ett antal A4-blad till en liten "bok" och sitta och läsa som vanligt. Kan ni printa dubbelsidigt så blir det mera som en "riktig" bok och ni sparar dessutom papper. Men med tanke på att det ska vara lätt att läsa på skärmen så har jag valt att skriva allt i en tämligen stor textfont. Om ni då printar ut texten så kan bokstäverna förefalla vara onödigt stora. Men låt oss se hur ni uppfattar det.

Eftersom alla har olika typer av utrustningar, så kan jag inte säga hur ni bäst ska ställa in visningen. Men prova er fram. Ett enda tips dock, kan vara att ställa in visningen så att ni har två sidor uppe samtidigt. Då blir det lite mera en känsla av att läsa en bok. Det går också att ha ett fält med sidminiatyrer öppet. Det underlättar om ni vill bläddra mellan olika sidor eller avsnitt. Jag har också lagt in länkar från

Innehållsförteckningen direkt till de olika kapitlen. Med det här som en start så hoppas jag att ni vill prova att öppna och läsa boken om Crazy Horse. Det kostar inget, men om det är någon som tycker att det är värt att ge Indianklubben en liten donation om låt oss säga någon hundralapp eller två, så är det bara att sätta in pengarna på Postgirokonto 32 57 43 - 3 och skiva

texten "Crazy Horse-bok" eller något liknande. Det är i så fall pengar som helt ska gå till att hålla fortsatt liv i vår tidningsutgivning, nu när medlemsantalet har en tendens att krympa. Personligen kommer jag inte att ta ut några pengar från det här. Jag gör det helt och hållet bara för att jag tycker det är skoj. Och kom ihåg att jag nu vill ha era synpunkter om allt från idé, upplägg och innehåll. Era synpunkter kommer sedan att avgöra hur det här kommer att utvecklas - om det blir flera sådana här utgivningar, eller om idén är att betrakta som dödfödd. Det här sättet att ge ut texter öppnar ju också för möjligheten att uppdatera historien efter hand. Som ni ser av försättsbladen är det här utgåva nummer 1. Har ni synpunkter som vi bör beakta, eller hittar ni fel i texterna, så kan vi alltså så småningom ge ut en reviderad upplaga. Här kan ni alltså själva vara med och hjälpa till att få de här utgåvorna bättre och bättre med tiden.

Ett annat alternativ, som jag misstänker att några kommer att föreslå, är att ta in prisuppgifter på så kallad "print on demand". Alltså det senaste i utgivningsbranschen, där man låter trycka upp bara det antal böcker man har i beställning, eller tror sig kunna sälja. Men då kostar det pengar naturligtvis, även om fördelen är att man då får en "riktig" bok. Men eftersom jag inte är ute efter att tjäna pengar på det här, så vill jag helst



undvika allt som har med försäljning och affärer att göra, förutom då att eventuellt få till en liten (helt frivillig) förstärkning till tidningskassan. Går man så långt att man släpper ut en bok på marknaden, så har man också vissa hänsyn att ta, som att man måste ha tillstånd till att använda de bilder jag har lagt in. Vilket jag alltså inte har! Därför vill jag bara hålla det här inom vår lilla grupp och alltså bara göra det tillgängligt via vår egen informationskanal.

Jag är nu mycket nyfiken på vad ni har att säga om det här.

NÅGRA KORTA NYHETER FRÅN INDIANLAND

I år är det 150 år sedan den fasansfulla och tragiska händelsen, kallad "Massakern vid Sand Creek", utspelade sig, den 29 november 1864, då mera än 700 Colorado-milismän, under ledning av överste John Chivington, överraskande angrep ett fredligt, intet ont anande, läger av cheyenne- och arapahoinianer vid Big Sandy Creek i nuvarande sydöstra Colorado. Det fasansfulla övergreppet har allt sedan dess fortsatt att vara som ett öppet sår i relationerna mellan de olika grupperna. Det senaste är att två olika utredningar har tillsatts som har fått i uppgift att klargöra om den dåvarande guvernören, John Evans, var den som gav order om angreppet, eller om han hade någon vetskap om eller kan anses ha haft någon form av påverkan på hur händelsen utvecklade sig. Den ena av dessa utredningsgrupper har nu blivit färdig med sin utredning och har lagt fram sina resultat i en 114-sidig rapport. Gruppen har (inte helt oväntat) kommit fram



till att guvernören inte hade någon del i besluten eller planeringen av händelsen och förmodligen inte ens hade någon vetskap om att den planerades. Det säger Nancy Wadsworth, associate professor of political science and chair of the university's John Evans Study Group. Till saken hör att guvernören var en av instiftarna till Northwestern University and the University of Denver. Det universitet från vilken just den här utredningsgruppen alltså fått sitt uppdrag. Man är där naturligtvis angelägen om att det inte, när man nu går igång och planerar sina minnesaktiviteter inför 150-årsjubileet, plötsligt ska komma upp anklagelser om att det var universitetets grundare som kanske var den drivande kraften bakom katastrofen. Alla vet ju att guvernören var en av

tillskyndarna för universitetets tillkomst och att han även då bidrog med mycket pengar, utan vilka universitetet knappast hade startats. Här finns alltså en viss känslig koppling och därför väntar alla nu med spänning på vad den andra utredningsgruppen, en grupp tillsatt av staten Colorado, ska komma fram till så småningom. Till det får vi återkomma.

Vi lär också återkomma till vad som kommer att planeras i samband med årsdagen den 29 november.

Det andra som nu har börjat valsa runt i nyhetsflödet är att den lilla kyrkogården i staden Taos, New



Mexico, där den kände Kit Carson och hans familj ligger begravd, inte längre skulle få kallas "Kit Carson Park", vilket den har gjort i alla år. En liten park som vi besökte under vår medlemsresa till Sydvästern år 2008, då jag tog den vidstående bilden. Det här har tydligen varit en orsak till irritation mellan indianska representanter å ena sidan och supportrar för den historiske Kit Carson och hans historia å den andra. De indianska representanter som menar att parken ligger på ursprungligt indianskt område och att man inte vill att den ska få vara känd under Carsons namn, då de menar att Carson var orsak till mycket lidande för den indianska befolkningen under 1860-talet.

Staden Taos lokala styresmän hade då tagit upp den här frågan och beslutade vid ett möte den 10 juni att gå indianerna till mötes och döpa om parken till "Red Willow Park". Men det här var ett namn som indianerna i Taos Pueblo absolut inte ville veta av. "The place of the Red Willow" är nämligen

det traditionella namnet på deras puebloy, Taos Pueblo. Så när stadens styrande insåg det, skyndade man sig att dra tillbaka sitt förslag, varpå de vita i staden direkt hoppade upp och protesterade att det fanns över huvud taget ingen anledning att döpa om parken alls. Kit Carson var minsann en sann pionjär och hjälte i de vitas historia och platsen där han ligger begravd borde definitivt få fortsätta att bära hans namn. Det är alltså som små ungar i sandlådan! Nu står man där med ett svåröverkomligt problem som kommer att kräva mycket noggranna överväganden och där varje ord som sägs kommer att vägas på guldväg. Ett problem, som naturligtvis med lite taktkänsla från början hade kunnat lösas utan att behöva röra upp gamla motsättningar. Nu har man fått lov att tillsätta en stor utredningsgrupp, som har fått 60 dagar på sig att komma fram med en godtagbar lösning på detta "problem". Man kan ju undra om man inte har viktigare saker att offra skattepengar och kommunala tjänstemäns dyrbara tid på...

BÖCKER ATT KÖPA FRÅN AMAZON



[Captured By The Indians: 15 Firsthand Accounts, 1750-1870](#)
Frederick Drimmer

List Price: \$11.95
Price: **\$8.54**
You Save: \$3.41 (29%)

[Learn more](#)
[Add to Wish List](#)



[The Comanche Empire \(The Lamar Series in Western History\)](#)
Pekka Hamalainen

List Price: \$25.00
Price: **\$16.65**
You Save: \$8.35 (33%)

[Learn more](#)
[Add to Wish List](#)



[The Unredeemed Captive: A Family Story from Early America](#)
John Demos

List Price: \$16.00
Price: **\$13.04**
You Save: \$2.96 (19%)

[Learn more](#)
[Add to Wish List](#)



[Sitting Bull: The Life and Times of an American Patriot](#)
Robert M. Utley

List Price: \$20.00
Price: **\$16.41**
You Save: \$3.59 (18%)

[Learn more](#)
[Add to Wish List](#)

BESÖKSFREKVENS PÅ VÅR HEMSIDA

Jag har haft som rutin att varje fredag datera upp på vår hemsida hur många besök vi har haft under den gångna veckan. Men som ni kanske har märkt så har regulariteten klickat de senaste veckorna och uppdateringar sker inte längre regelbundet på fredagar. Det här beror inte på att jag har börjat slarva, utan det är helt enkelt rapporterna från vår hemsidesleverantör som har börjat klicka. Jag har frågat dem varför, men bara fått till svar att deras program är ett mycket gammalt och enkelt program - vilket jag har tolkat som att man kanske inte får förvänta sig något bättre. Så nu får jag leta efter något annat sätt att hålla reda på hur ofta ni är inne och tittar. Eventuellt får vi leva med det här tills leverantören fått nya programvaror klara. Har dock inte fått någon tidslöfte för det.

Jag skulle dessutom gärna se att ni hjälpte till med hemsidan. Det kan vara att ni bara kommenterar om ni tycker att det är bra, eller om ni skulle vilja ha några ändringar införd. Men det kan också vara att ni hjälper till med material som jag kan lägga upp. Morten Krogh, i Oslo, som är vår filmexpert, har erbjudit sig att hålla oss uppdaterade om vad som händer på indiansidan i filmbranschen. Det tycker jag skulle vara bra och det här är alltså en hälsning till Morten, att börja sända mig mail med vad du snappar upp.

Vissa saker kan kanske vara av mera "kortvarig" natur och lämpar sig då kanske bättre att ta in i det här informationsbladet. Men det kan jag bedöma från fall till fall. Sätt igång och skicka mig material nu. Information om några böcker ni har läst, filmer ni har sett, resor ni har gjort, eller fått nys om, som kan vara av intresse för andra. Muséer eller utställningar ni har besökt. Auktioner ni har bevakat - kanske även har

köpt grejer från. Aktiviteter på historiskt intressanta platser. Som ni ser så finns det mycket man kan snappa upp information om som kan vara intressant även för andra att veta.

Samma sak gäller naturligtvis även för den här informationssidan, eller bloggen om ni vill kalla den för det. Också den här får ni gärna ha synpunkter på. Jag är medveten om att ni har många olika utrustningar att använda för att titta på den och det är naturligtvis så att utseendet blir olika beroende på vilka maskiner ni har. Så om ni har problem att läsa, eller ni har idéer om hur det skulle kunna bli både lättare och trevligare att läsa, så låt mig få höra. Jag är ju inte precis någon IT-nörd, så jag har hittills bara hållit mig till det jag kan. Det lilla experimenterande jag har gjort tycker jag inte har givit något mervärde. Men om ni hjälper till kanske vi kan få till något som är bättre.

Så ska jag villigt erkänna att jag sedan länge har ett förslag liggande. Ett förslag som går ut på att skapa ett register över alla tidningsartiklar som har producerats genom åren. Det har ju blivit några. Det kan ni själva konstatera om ni går in på hemsidan och under fliken "medlemstidning" klickar fram listan över "tidigare utgivna tidningar". Där har ni alla rubriker, vilket kan ge en viss vägledning till vad det handlar om. Men förslaget går ut på att de kompletta artiklarna skulle göras tillgängliga i ett arkiv. Tillgängliga och sökbara. Det här tycker jag skulle vara ett både viktigt och användbart hjälpmedel. Men - gott folk - vilket herras jobb det är! Vi har ju hållit på så länge nu att jag har hunnit att slita ut den mekaniska skrivmaskin jag började att producera artiklarna på. Och jag har för länge sedan dumpat den första ångmaskinen (som kallades dator), samt ytterligare några generationer mer eller mindre sofistikerade maskiner. Alla naturligtvis med sina speciella tekniker, programvaror och lagringsmöjligheter. Så tyvärr finns mera än hälften av textmaterialet inte längre lagrat så att det enkelt skulle kunna sammanställas och ingå i ett arkiv. I stället måste jag då börja att skanna av mina originaltidningar (eller i värsta fall skriva om dem), vilket jag knappast hinner bli färdig med innan min tid är ute. Men visst skulle det vara ett jättebra instrument för att söka information i. Och kanske kan vi ändå göra något med det modernaste materialet. Vad säger ni om det? Är det något ni tror att ni skulle använda er av? Jag vet ju att många har sparat tidningarna. Men i datoriserad form skulle de ju vara sökbara på allehanda vis. Ett exempel: Du vill veta allt som står skrivet om hövdingen Sitting Bull i våra tidningar. Gå då till arkivet, öppna sökfunktionen och skriv Sitting Bull - och vips har du alla texter där orden Sitting Bull förekommer! Det kunde väl vara något... eller?

RESOR I INDIANLAND

Nej, tyvärr, det här är ingen omvändelse under galgen. Vi ska inte starta med några gruppresor igen. Sorry. Men det finns andra som erbjuder sådant. Det här är det mest intressanta, som jag har stött på sedan författaren Terry Johnston slutade med sina resor en tid innan han gick bort.

Jag har lite svårt att få en bild av vem eller vilka det är som ligger bakom det här (Native American Indian Tours) och jag kan inte se någonstans hur man tar sig runt. Kanske det är i någon mindre buss eller större van.

Det kan ju också vara intressant att jämföra vad det kostar mot vad ni fick betala för våra resor. Och då ska ni ha i åtanke att det i våra priser även ingick flygresor till och från USA, samt att vi hade inkluderat alla engagemangskostnader, inträden och liknande. Vidare att våra resor omfattade hela tre veckor, mot att de här verkar vara en eller högst knappt två veckor! Det här är alltså i stort sett dubbelt så dyrt!!! Men å andra sidan kanske det ger mera av närkontakter med indianer. Något vi inte mera än snuddade vid några gånger.

Om ni klickar på den här länken kan ni läsa själva. <http://online.flipbuilder.com/zbtz/jkuc/>

Det här prospektet presenteras med hjälp av ett av de program jag har provat för att få det hela att se ut som att man bläddrar i en riktig broschyr. Men jag har alltså valt att inte lägga pengar på något sådant program, då jag inte tycker att det ger något egentligt mervärde. Vad tycker ni?

GOD FORTSÄTTNING

Så får vi lyckönska alla som nu njuter av en säkert välförtjänt semester. Ta nu väl vara på den, bada, sola, plocka svamp, lyssna på fåglarna, måla huset, gallra i skogen, eller vad ni nu håller på med (åk till USA kanske. Eller åtminstone läs många indianböcker). Vi pensionärer - som inte får någon semester - får väl fortsätta att knega på med att vara just det... pensionärer. Man kan ju tycka att det är lite orättvist... men jag tror jag går och badar ändå, jag också... ska bara gå ut och gräva upp lite potatis först... Sedan kanske jag läser en indianbok.

Och kanske vi ses i Karlstad, om vi nu beslutar oss för att göra något av det.

"Varma" sommarhälsningar

från

BERTIL THÖRN