



INDIANKLUBBEN i SVERIGE  
c/o Bertil Thörn  
Bendzgatan 25  
SE-256 57 Ramlösa  
Sweden

hemsida: [www.indianklubben.org](http://www.indianklubben.org)  
kontakt : [info@indianklubben.org](mailto:info@indianklubben.org)  
Plusgiro: 32 57 43 - 3  
tel : +46 42 29 13 61  
mob. : +46 70 532 96 89

## HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE

### Indianklubbsnoteringar 18, 2014

ansvarig utgivare: Bertil Thörn

utgivningsdatum: 2014-08-01

*Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.*

*Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon*

### VÄRLDSREKORDSOMMAR

Ja, vilken sommar vi har! Nu har väl ändå SMHI slagit världsrekord... eller är det kanske någon som har tryckt på fel knapp? Lika kallt och segt som det var i början av sommaren lika vansinnigt varmt har det varit nu så gott som hela juli. Och det verkar bara fortsätta och fortsätta, även om vi i dag "bara" har 25 grader. Så rekord blir det säkert...

Världsrekord har det också blivit för gråsparvar och pilfinkar i vår trädgård i år. Det var länge sedan det var



sådan trafik i buskarna. Världsrekord är det också i ischiasnerven... åtminstone i min baksida... Och som om inte det vore nog, så fick vi en otrolig invasion av rapsbaggar (förlåt, rapsvivel för att vara noga) i förra veckan. Uteserveringarna i sta'n fick stänga. Alla badgäster flydde från stränderna och vi fick dra oss in från trädgården, stänga alla dörrar och fönster. Ni skulle ha sett så fönstren såg ut. Man kunde knappt se igenom den stora massan. Men gråsparvarna jublade. Inte ens digestivekexen lockade, när det nu fanns så mycket annan proteinrik föda.

Så här ser de ut i förstoring de små krabaterna. Elefant i miniatyr. Om det var den fyrtandade, eller blygrå eller den blåvingade varianten vet jag inte. De är ju bara ett par millimeter långa, de små rackarna. Och det börjar nog snart bli dags att

skaffa skarpare glasögon, tror jag. Alternativet vore förstoringsglas, om man bara kunde få dem att sitta stilla, så man hann fram med glaset.

Skulle skicka ett SMS till en vän och berätta om eländet. Men ordlistan i den nya telefonen saknade tydligen ordet rapsbagge, så hur jag än försökte att skriva det, så ändrade telefonen automatiskt ordet till... ja, vad tror ni? Jo den ville att det skulle stå "gapskrattar" i stället för "rapsbaggar"!!! Hur dum får en telefon vara, egentligen? Fast, å andra sidan, man kunde ju inte göra annat än att gapskratta åt eländet... Och nu har vi hört att det är varning för nästa angrepp från yttre rymden... eller var de nu kommer ifrån. Den här gången lär det vara nyckelpigor. Och de, gott folk... de bits!!!

### INDIANKLUBBSTRÄFF I KARLSTAD

På grund av att det nu är semestertider har jag fortfarande inte lyckats få tag i någon på Svenska Migrationscentret i Karlstad som har kunnat svara på mina frågor inför ett eventuellt medlemsmöte där i augusti eller september. Det enda svar jag har kunnat få är att man endast har öppet på vardagar och om vi vill komma en lördag så måste det ordnas speciellt med personal som måste vara på plats (vilket naturligtvis kostar extra). En möjlighet vore att passa på om det ändå finns andra aktiviteter igång någon lördag. Men det var ingen som kunnat svara på det ännu.

Jag får alltså fortsätta att försöka få tag i någon som kan svara på mina frågor. Till dess hänger det här lite i luften, tyvärr.

Till dags dato har vi ändå fått ett antal ytterligare intresseanmälningar. Det gör att vi nu är 13 stycken som har hört av sig. Dock säger två av dessa att de inte kan komma om det inte blir en lördag eller söndag. För övrigt gäller fortfarande det vi preliminärt sade i det förra utskicket, med det tillägget att vi dessutom är välkomna att besöka en av våra medlemmar som råkar bo i Karlstadtrakten och som vill visa upp sin samling av konst i form av ett flertal Terpningmålningar, samt fina bronsskulpturer av Jud Hartman. Det här tycker jag skulle vara mycket spännande att se. Ett litet problem är att han kan vara med om vi samlas den 5 sept., men inte den 12:e. Den 12 sept. är det då i stället två andra intresserade som inte kan komma. Så hur vi än vänder oss... (ni vet, det där med var baken finns).

Men hör nu ändå av er om det är flera som tycker att det skulle vara kul att komma till Karlstad för att se Claes-Håkan Jacobsons fotoutställning och dessutom få ett titt på en fin samling Westernkonst, samt förhoppningsvis kunna sitta tillsammans några timmar och prata om vårt gemensamma intresse. Kanske vi

även kunde äta någon gemensam middag. Kanske någon som själv är intresserad av att hålla något litet anförande.

### **NY E-BOK PÅ HEMSIDAN UPPDATERAD**

I det förra utskicket informerade jag er om, att det på hemsidan (fliken Böcker/Filmer) nu finns en hel E.bok att läsa, eller att printa ut. Boken handlar om Crazy Horse och ni hittar den nu i två olika versioner under rubriken "**E-Books**", alltså under fliken "**Böcker / Filmer**". Den ena (som jag lade upp först) är utformad med en stor textfont för att det ska gå att läsa den direkt från bildskärmen. Men i ett senare skede har jag lagt till även en annan variant, kallad "utskriftsvänlig variant". Det är i grunden samma historia, men i samband med att jag fick minska textfonten, för att det skulle se mera naturligt ut när man skriver ut texten på papper, så fick jag stöka om lite med bildernas placeringar på sidorna och samtidigt hade jag också upptäckt några smärre textändringar som jag lade in i varianten avsedd för utskrift. Jag tänker inte lägga mera arbete på den första varianten, för samtliga tre kommentarer jag fick, efter att jag i förra informationsbrevet bad om er synpunkter, gick ut på att det var varianten avsedd för att skriva ut och läsas från papper, som var det som föredrogs. Jag vill tacka er tre som gav mig era kommentarer, men samtidigt uppmana flera att höra av sig med uppgifter om vad ni tycker. Till er som redan har hunnit att skriva ut hela boken vill jag påpeka att jag under den gångna veckan har fortsatt att korrekturläsa min egen text och då hittar man naturligtvis ännu mera felaktigheter. Och inte enbart felstavningar och sådant, utan även textutformningar som kanske inte blivit så bra. Självklart skulle allt sådant här ha varit gjort innan jag släppte materialet ifrån mig. Men jag var så ivrig att få ut det till er, att jag inte kunde hålla mig. Nu gör det kanske inte så mycket om ni har råkat skriva ut en version som har enstaka stavfel. Men det finns en annan sak som jag måste påpeka. Och det är det här med tidpunkten för när Crazy Horse utsågs till Skjortbärare. Från början hade jag valt att följa Mari Sandoz uppfattning att det här skedde redan 1865. Och det är så texten var utformad i min först utlagda text. Men ju mera jag har läst och studerat alla olika källor så lutar jag mer och mer mot att det inte skedde förrän 1868. Alltså efter Red Clouds krig. Så de versioner som just nu ligger på hemsidan är justerade på ett antal sidor till att passa det senare alternativet. Jag får be om ursäkt för det. De sidor som berörs av de här ändringarna är 31; 32; 69 (i varianten för utskrift), varav den viktigaste ändringen finns på sidan 69. Återigen ursäkt för det. Men om ni vill kan ni ju printa ut enbart dessa sidor för att få ert verk "uppdaterat".

Ett litet tips är att ni också öppnar Internetlänken ni har i slutet av bibliografilistan på sista sidan och även printar ut det innehållet. Därmed blir er bok komplett inklusive de här intervjuerna som Eleanor Hinman gjorde med indianerna. Då har ni alltså även en del av mitt källmaterial på samma plats, även om det är på engelska.

När vi nu har kommit så här långt är jag naturligtvis nyfiken på att höra om ni vill ha flera sådana här E-böcker införda på hemsidan, eller om ni tycker att det kanske inte är mödan värt och att ni inte bryr er. Tänkbara kommande projekt skulle i så fall kunna vara ämnen som "Striden vid Little Bighorn 1876", vilken jag i princip redan har texten färdigskrivet till, men ska komplettera med kartor och bilder. Ytterligare ett projekt, som också är färdigskrivet, men som även det ska kompletteras med kartor och bilder, är en omfattande genomgång av striden vid Big Hole, under Nez Percékriget.

Vill ni sedan ha ännu mera skulle jag gärna vilja skriva E-böcker om ämnen som "Minnesotaupproret 1862", "Red River-kriget 1874-75", "Cheyenneindianernas flykt från Indianterritoriet 1878 -79". Och varför inte också något om "Apachekrigen" eller kanske om "The French and Indian War", eller andra delar av 1700-talshistorien i de östra delarna av landet. Eller varför inte en utläggning om oroligheterna vid Wounded Knee i "modern" tid - alltså 1973. Ni ser att det skulle kunna finnas mycket att se fram emot.

Kanske är ni flera som skulle vilja vara med och skriva själva. Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara hela böcker på flera hundra sidor. Det kan lika gärna bara vara kortare berättelser om enstaka händelser, som kanske "Sitting Bulls tid i Kanada", eller "Överfallet på familjen Oatman med barnen Olives och Lorenzos fångenskap hos indianerna". Historien om "Tårarnas Väg", när cherokeeindianerna fördrevs från sina hemtrakter, eller när motsvarande olycka drabbade navajoindianerna i och med deras tvångsförflyttning till Bosque Redondo 1863 - 1868. Det är bara några exempel. Men för att klassas som en E-bok och platsa under den här rubriken på hemsidan, bör texten vara lite mera omfattande än det vi brukar ha som artikelmaterial i tidningen.

Men nu är jag nyfiken på att höra dels vad ni tycker om Crazy Horseboken och om ni har gjort er besväret att läsa eller till och med printa ut den. Jag vet att åtminstone två medlemmar har gjort det, för från dem har jag fått fina donationer till vår tidningsutgivning. Ett hjärtligt tack till er båda. Ni vet ju själva vem jag avser. Vidare vill jag gärna höra vad ni säger om den här föreslagna eventuella fortsättningen. Och det är fortsatt så att det egentligen inte ska kosta något att printa ut och läsa de här verken. Varken jag, eller om några av er själva vill publicera något, ska vi inte ta ut några pengar för det. Det är endast om ni tycker att ni vill bidra till föreningens verksamhet och tidningens fortlevnad som ni kan få lämna någon frivillig liten donation. Men det ska alltså inte resultera i och användas som några författararvoden! Så om ni vill bidra med sådana texter förvänta er inte att få betalt. Det är bara er egen skrivklåda som ska stillas. Och lusten att bidra med information och kunskap.

## SOMMARÄVENTYR

Nästa gång ni planerar en resa till Vilda Western ska ni se till att ni kan vara i den lilla staden Pinedale i Wyoming den andra helgen i juli. Tyvärr är det ju för sent i år, men redan till nästa år igen så kan ni uppleva ert livs äventyr här. Klicka på den här länken och se vad som erbjuds: <http://www.meetmeonthegreen.com/> Jag har varit där en gång och tagit del i allt och kan lova er att det ger verkligen valuta för pengarna. Men det gäller att vara ute i tid. Det finns inte så många hotellrum i den här lilla sta'n. Och det är alltid mycket folk.

## BÖCKER ATT KÖPA FRÅN AMAZON



[Little Big Horn 1876: Custer's Last Stand \(Campaign\)](#)  
[Peter Panzeri](#)

List Price: \$21.95  
Price: **\$16.79**  
You Save: \$5.16 (24%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[The Last Stand: Custer, Sitting Bull, and the Battle of the Little...](#)  
[Nathaniel Philbrick](#)

List Price: \$18.00  
Price: **\$15.84**  
You Save: \$2.16 (12%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[Archaeology, History, and Custer's Last Battle: The Little Big Horn...](#)  
[Richard Allan Fox Jr.](#)

List Price: \$24.95  
Price: **\$22.23**  
You Save: \$2.72 (11%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[Where Custer Fell: Photographs of the Little Bighorn Battlefield...](#)  
[James S. Brust](#), [Brian C. Pohanka](#), [Sandy Barnard](#)

List Price: \$26.95  
Price: **\$18.34**  
You Save: \$8.61 (32%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[Uncovering History: Archaeological Investigations at the Little...](#)  
[Douglas D. Scott](#), [Bob Reece](#)

List Price: \$32.95  
Price: **\$29.66**  
You Save: \$3.29 (10%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[Lakota Noon: The Indian Narrative of Custer's Defeat](#)  
[Gregory F. Michno](#)

List Price: \$18.00  
Price: **\$13.19**  
You Save: \$4.81 (27%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[Fights on the Little Horn: Unveiling the Mysteries of Custer's Last...](#)  
[Gordon Harper](#)

List Price: \$32.95  
Price: **\$29.66**  
You Save: \$3.29 (10%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[Indian Views of the Custer Fight: A Source Book](#)  
[Richard G. Hardorff](#)

List Price: \$19.95  
Price: **\$16.55**  
You Save: \$3.40 (17%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[The American Indian Wars 1860-1890 \(Men at Arms Series, 63\)](#)  
[Philip Katcher, Gerry Embleton](#)

List Price: \$17.95  
Price: **\$15.12**  
You Save: \$2.83 (16%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[The Mystery of E Troop: Custer's Gray Horse Company at the Little...](#)  
[Gregory Michno](#)

List Price: \$20.00  
Price: **\$16.56**  
You Save: \$3.44 (17%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[Custer and the Little Bighorn: The Man, The Mystery, The Myth](#)  
[Jim Donovan](#)

List Price: \$12.99  
Price: **\$11.69**  
You Save: \$1.30 (10%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)



[Deliverance from the Little Big Horn: Doctor Henry Porter and...](#)  
[Joan Nabseth Stevenson](#)

List Price: \$24.95  
Price: **\$19.05**  
You Save: \$5.90 (24%)

[Learn more](#)  
[Add to Wish List](#)

## **INDIANSK ARTIST OCH FÖRFATTARE**

Från Knut Sigander i Ystad har jag fått följande lilla presentation av en av nutidens mera kända indianska kulturpersonligheter. Nämligen spokaneindianen Sherman Alexie. Så här skriver Knut: **Sherman Alexie** föddes den 7 oktober 1966 i indianreservatet i Wellpinit, Washington, på den amerikanska västkusten. Hans mamma är Spokane-indian och hans pappa Coeur d'Alene-indian.

### **"Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian"**



Det finns flera likheter mellan Junior i Alexies första ungdomsbok **"Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian"** och Sherman Alexies egen uppväxt. Precis som Junior föddes Sherman med hydrocefalus, dvs vattenskalle, och när han opererades för detta vid sex månaders ålder var chanserna för att han skulle överleva mycket små. Om han överlevde förutspåddes han bli gravt utvecklingsstörd. Men läkarna hade fel. Alexie fick visserligen leva med epilepsiliknande anfall, men han var ett ovanligt begåvat barn. Redan vid tre års ålder lärde han sig läsa och inom några år slukade han allt han kom över - från bilmanualer lånade på reservatets bibliotek, till John Steinbecks Vredens druvor - vilket fick hans släkt att betrakta honom som fullständigt obegriplig.

Alexie gick i indianreservatets egen skola ända tills han blev tonåring. Precis som Junior råkade han då få syn på sin mammas flicknamn i en av skolans slitna gamla böcker som de fortfarande använde sig av i undervisningen. Det här blev en så stark symbol för hopplösheten i reservatet att Sherman sökte till Reardan High, en helvit skola drygt tre mil från Wellpinit. En skola med rykte om sig att ha bra utbildning.

Där blev han även stjärna i skolans basketlag. Och precis som i boken "var den enda indianen, förutom jag själv, skolans maskot".

### Försökte bli läkare

Efter att ha tagit examen från Reardan High började Sherman Alexie på läkarlinjen på Washington State University. Efter att ha svimmat tre gånger under anatomilektionerna insåg han dock att han nog borde överväga att byta karriär. Av en slump hamnade han på en poesi-workshop på universitetet. Någoting klickade och 1989 började Sherman själv att skriva. 1992, när Alexie var 23 år, debuterade han med diktsamlingarna "**The Business of Fancydancing**" och "**I Would Steal Horses**". Då hade han sedan flera år varit alkoholist. Inför utgivningen av diktsamlingarna tog han steget och blev helnykterist. Sedan dess har han gett ut en mängd diktsamlingar och novellsamlingar, som oftast kretsar kring livet i indianreservatet och relationer mellan indianer och vita.

### Stand-upare och filmmakare

Förutom författandet jobbar Alexie bland annat som stand-up-artist. Tillsammans med musikern och Colville-indianen Jim Boyd har han också spelat in albumet Reservation Blues. Han har också jobbat med filmen Smoke Signals, som vunnit flera fina priser, samt jobbat som gästlärare på Washington State University.

"Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian", är Sherman Alexies debut som barn- och ungdomsboksförfattare. Av hans vuxenböcker finns en översatt till svenska; "Rödskinn" (2004).

Sherman Alexie bor i Seattle, Washington, tillsammans med sin fru och två söner.

## MERA KONSTNÄRSSKAP

### William Acheff | Transcending Time



Fascinated by the Dutch and Renaissance masters, William Acheff used to believe he was born in the wrong century. It's not an uncommon feeling among artists, but luckily for Acheff, it was fleeting. While working at a San Francisco barbershop in the late 1960s, Acheff met Italian painter Roberto Lupetti and started an apprenticeship that helped him find his way to become a highly acclaimed realist painter with his own distinctive style. Since then, Acheff has focused on Native American artifacts for his still lifes, embracing their timeless beauty. His works rarely center on just one area of the Native world, however. He says, "I mix tribes; I'm more into the base of spirituality or the subtle relationships that are common to us all." [Click here to learn more about Acheff and to view his works.](#)

Och för att inga missförstånd ska uppstå... det här är faktiskt en oljemålning!!! Tala om realism... Till och med "fotot" på väggen är målat... i detalj... och den lilla tejpbiten som "fotot" är upphängd med...

Det är de små detaljerna som gör det, sägs det ju! Om man tar fram ett förstoringsglas så skulle det inte förvåna mig om det även finns någon liten bladlus på något av fruktbladen... kanske. Jisses, vad ska man med kamera till? Det är ju tydliga bara att plocka fram penslarna.

### SAND CREEK MASSAKERN 1864

I år är det 150 år sedan den fruktansvärda Sand Creek-massakern ägde rum. Vid platsen för den tragiska händelsen har nu etablerats ett så kallat "National Historic Site" som förvaltas av Nationalparksstyrelsen. På deras hemsida kan man följa vad som sker på platsen och där kommer säkert också uppgifter att finnas om vilka aktiviteter som kommer att ske där när vi närmar oss årsdagen i slutet av november. Här kan ni se lite av vad som just nu finns tillgängligt på hemsidan. Ni klicka er vidare och läsa dessa kortare artiklar och informationer. En del av detta har tyvärr redan förevarit, men efterhand lär det dyka upp mera:

## **150<sup>th</sup> Anniversary News Releases and Tour Information:**

["And Still He Stayed!" - Black Kettle Presentation - July 19, 2014](#)

[July 4 Programs - Walking Tour and Presentation](#)

[Third Cavalry Regiment, Colorado \(U.S.\) Volunteers - June 28, 2014 Walking Tour](#)

[Hungate Family Murdered](#)

[Murder of Chief Lean Bear Results in Revenge](#)

[Colorado in the Civil War](#)

[The Gold Rush and the Plains of Colorado](#)

[A Tale of Two Treaties](#)

[The Southern Cheyenne Odyssey](#)

## **Previous News:**

[Cheyenne and Arapaho Footsteps - May 17, 2014 Walking Tour](#)

[Night Tour of Sand Creek Massacre - April 19, 2014](#)

[Tour of Bent's New Fort - March 15, 2014](#)

[Tour of Sand Creek Massacre - January 25, 2014](#)

[News Releases Memorialize 150th Anniversary of Sand Creek Massacre](#)

[Sand Creek Massacre NHS Reopens to Public](#)

## **FRÅN HERITAGE AUCTIONS**

Det här är en liten nätt grej som gick på auktion för ett år sedan. Priset blev då 42 000 dollar !!! Med dagens valutakurs omkring 306 600 SEK !!! Var det någon av er som var den lycklige?

From the Fitterer Family Collection



Hidatsa Quilled War Shirt, Circa 1880. Thread-sewn with quilled bands along the sleeves and over the shoulders, decorated with a pattern of elongated triangles and cross-banding and stylized flowers at the cuffs in red, maroon, green, and pink on yellow, the rectangular bibs in beaded red trade cloth with dark selvedge decorated with a barred pattern in light blue, cobalt blue, light blue, and white seed beads, the hide with short hide fringe along the hem and long fringe on the sleeves. A rare and desirable war shirt with great visual appeal. Length 37". Condition: Very Good.

## **FILM OM "NYA DUVEMÅLA"**

Lars Grähs i Stockholm har varit uppmärksam och på Youtube hittat en lite film som kan vara av intresse för många. Det handlar om en presentation av "Nya Duvemåla". Och vad är det då? Ja, ni som var med oss på den senaste medlemsresan 2012 vet. Vi besökte då nämligen det här huset i Minnesota och fick en mycket trevlig stund med ett flertal pratglada svenskamerikaner, som ställde upp och visade det här muséehuset för oss.

Huset är egentligen ett gammalt farmhus ursprungligen byggt av en svensk familj som hette Linn. Huset skänktes sedan till hembygdsföreningen i staden Lindstrom, som flyttade det till den plats där det nu är placerat och rustade upp det. Namnet Nya Duvemåla, eller "The Karl-Oskar House", som man också säger, kommer sig av att Vilhelm Moberg, när han var här 1948 för att samla material till sitt utvandrarepos, såg det här huset som sin förebild för det hus Karl-Oskar byggde åt sin familj. För att se den här filmen klickar ni här:

<http://www.youtube.com/watch?v=Sbm2jnHBqJY>

Vi tackar Lars för det här tipset. Jag tycker att det var mycket skojigt att se och känna igen de personer vi själva träffade på när vi var där.

## **HEMSIDAN**

Ni som nu öppnar vår hemsida (åtminstone på en stor skärm) ser att jag nu har lyckats snygga till det en aning med en ny bakgrundsfärg. Jag tyckte att det såg så "enkelt" ut med två stora vita fält på ömse sidor om själva hemsidestexterna. För övrigt händer det inte så mycket på hemsidan. Det senaste "stora" var uppläggningsen av en ny E-bok. Något som jag verkligen ser fram emot att få höra era kommentarer omkring. Se mera om det här ovan.

Men jag vill gärna också höra mera om vad ni skulle vilja se på hemsidan. Jag har fråga tidigare, men hör inte så mycket från er. Vi har förvisso det tidigare önskemålet om att ha alla gamla tidningsartiklar sökbara på hemsidan och det är en åtgärd som jag själv gärna skulle vilja ha. Men som vårt tidningsarkiv ser ut nu, med flera olika generationer av systemlösningar, så är det hart när omöjligt att lösa. Men jag har inte helt givit upp hoppet även om det just nu känns i det närmaste omöjligt.

## **ANTAL MEDLEMMAR**

Vi har förökat oss igen! Just innan det här skulle skickas ut till er så kom bekräftelsen på att vi fått ytterligare en medlem. Det är Per Anders Svensson i Vålberg som nu har hittat oss och vi hälsar härmed Per Anders välkommen i vår sammanslutning och hoppas du ska bli nöjd med det vi har att erbjuda. Kanske vi ses i Karlstad om vi nu lyckas få ihop till ett medlemsmöte där senare. Du har ju inte så långt!

**Fortsatt "varma" sommarhälsningar  
med en vacker Amiral i vår fjärilsbuske  
önskar BERTIL THÖRN**

