



INDIANKLUBBEN i SVERIGE
c/o Bertil Thörn
Bendzgatan 25
SE-256 57 Ramlösa
Sweden

hemsida: www.indianklubben.org
kontakt : info@indianklubben.org
Plusgiro: 32 57 43 - 3
tel : +46 42 29 13 61
mob. : +46 70 532 96 89

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE Indianklubbsnoteringar nr 22, 2013

ansvarig utgivare: Bertil Thörn
utgivningsdatum: 2013-11-01

Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

HEJ

Mörkret blir allt mera påträngande. Men vi har i alla fall fått lite mera vatten nu. Kanske det kan bli någon liten öringvandring ändå. Jag såg faktiskt ett par som var på väg upp häromdagen. En som nog var nära halvmeter, samt en något mindre. Men vid lekgroparna har jag inte sett några ännu.

Idegranen har mycket frön i år, så det blir kalas för stenknäckarna. Det vill säga, det lär ju inte vara fröna (som är giftiga), som de äter, utan fröhyllet. Fast tusan vet. Jag tycker nog det låter som att de knäcker kärnorna också. Är det någon annan som kan reda ut det här?

När det här väl var sagt och stormen hade blåst över, ja då låg allt på backen. Så ska dom ha något, får dom väl krypa på knä i år.

För övrigt klarade vi oss tämligen väl. Det enda som hände oss var att en sådan där studsatta, eller hoppborg, eller vad det kallas, kom virvlande uppför backen och brakade in i vårt köksfönster, innan den tämligen tillknycklad lade sig till rätta i trädgården. Får väl försöka sälja den som "bättre begagnad", om nu inte ägaren kommer och kräver den tillbaka. Fönstret höll... puhhh! Måste varit pansarglas...

NY MEDLEM

Så har vår medlemsskara ytterligare utökats. Den här gången är det Olle Ceder i Gustavsberg som vi hälsar välkommen i gänget. Hoppas du ska tycka att det här ger dig vad du har förväntat. Vi är nu alltså 171 medlemmar.

SVAR PÅ FRÅGETÄVLINGEN

Vi bjöd ju medlemmarna på ett litet kunskapstest igen i det förra informationsutskicket. Som bekant har vi ett fåtal medlemmar som brukar aktivitera sig och svara på de här frågorna. Så också den här gången. Det var faktiskt bara tre stycken. Man kunde önska sig att det skulle vara några flera som försökte.

Alltnog, först med att svara rätt på de här frågorna var den här gången Anders Järund. De rätta svaren skulle vara så här. De båda övriga svarande hade också helt rätt svar, ska tilläggas.



Hans indianska namn var Set-imkia

- Vem är personen på bilden? (Det engelska namn han är känd under) **Det engelska namn han blivit känd under var Stumbling Bear**
- När levde han? **Han levde mellan åren 1832 till 1903**
- Vilken stam hörde han hemma i? **Han hörde hemma i kiowastammen**
- Vad var hans indianska namn?

- Hans indianska namn har blivit misstolkat. Vad borde den rätta engelska översättningen egentligen vara? **Det bör tolkas som Charging Bear, eller Bear Pressing Down**

- Var ligger han begravd ? **Hans grav finns på Chiefs Knoll vid Fort Sill, Oklahoma**
- Han var kusin med en annan välbekant ledare i samma stam. Vem var det ? **Han var kusin med kiawahövdingen Kicking Bird**

SANTA FE ART AUCTION

Ni som har svårt att bli av med alla era pengar kan titta på det här tipset. Årets Santa Fe Art Auction går av stapeln nu lördagen den 16 november.

Det kommer att auktioneras ut ett flertal verka av gamla mästare som Eggenhofer, Seltzer, Russell, Sharp, Berninghaus med flera. Men även en del modernare som Grelle, Bama och Terping. Jag såg att där finns även ett verk av svensken Carl Oscar Borg. Så dök där upp ännu ett svenskt namn - Birger Sandzén (1871-1954) - är det någon som vet vem det är? Det ju intressant också att se de förväntade priserna. En Clark Hulings för något mellan 100 000 till 200 000 dollar till exempel!!!

Auktionskatalogen hittar ni på den här adressen:

http://issuu.com/artgallerypublication/docs/sfaa_catalog_2013

EFFEKTER AV USA's BUDGETPROBLEM

Så kröp politikerna då ändå till korset fem minuter i tolv - eller om det var fem minuter över... Den hemskickade administrativa personalen är tillfälligt tillbaka på sina jobb. Men problemen har man bara skjutit framför sig och för indianerna finns det extra många orosmoment som inte har fått någon lösning. Läs vidare detta utdrag ur en artikel i Indian Country Today från den 17 oktober. Ursäkta att jag inte orkat översätta:

While Indian country leaders are widely glad to see the government open and for it not to default, many are dealing with the aftershocks of the 16-day closure. Some tribes were forced to furlough employees and to cut services as a result of reduced government funding during the quagmire.

“I am happy that the federal government found a way to pay its bills and honor its debt,” said David Bean, a council member with the Puyallup Tribe of Indians. “I remain hopeful that they maintain this philosophy and practice when it comes to Indian country.”

Tribal leaders also continue to battle to get rid of sequestration, enacted by Congress and the White House early this year as part of their budget negotiations, which cut millions of dollars in federal Indian-focused funding. The new short-term budget deal retains sequestration, although many Democratic legislators and some Republican ones would like to see it removed.

“The sequester should be stopped and replaced,” Bean said, reflecting a widespread view among tribal leaders. “When our ancestors signed the treaties with the United States, [they ceded] our ancestral lands in exchange for goods and services that would be provided for time immemorial by the federal government. When we ceded our lands pursuant to the treaties, we understood that were not ceding 40 percent or 60 percent interest in the land, but 100 percent interest. Likewise, we understood that in return we were to receive a 100 percent interest in the goods and services the federal government promised to provide.”

Bean said tribal programs administered by the federal government pursuant to treaties have been chronically underfunded. “The federal government treats these obligations as discretionary budget items,” he said. “The fulfillment of the federal government's promises contained in treaties it negotiates is not discretionary.”

Karen Funk, a legislative analyst with Hobbs Straus, said an agreement would need to be reached by December 13 to negate the federal government’s current requirement of a new round of sequestration that would begin in mid-January. The latest budget deal calls for the creation of a congressional conference committee that will decide whether to remove sequestration.

Beyond concerns about sequestration, Indian country leaders were relieved that the budget deal did not include a White House proposal to cap contract support cost payments to tribes.

Sen. Lisa Murkowski’s (R-Alaska) office said she worked to keep that plan out of the mix.

“Due to Senator Murkowski’s efforts, the continuing resolution to fund the government through January 15, 2014 also rejected language from the Administration to block tribes’ ability to bring claims for the failure of

the Indian Health Service to pay full Contract Support Costs—despite a recent Supreme Court ruling requiring full compensation consistent with the federal trust responsibility,” according to a press release from her office.

Edward Thomas, president of the Central Council of Tlingit and Haida Indian Tribes, said that tribal leaders need to continue to pressure Obama not to include contract support costs caps in his budget policy. He predicted difficult days ahead for many tribes if the White House continues to press this policy plan, along with sequestration of tribal funding.

SENT INKOMMET BOKTIPS

Hej,

Ni kanske mest fokuserar på indianer norr om Centralamerika; men hursomhelst, här kommer tips om en bok som kanske ändå kan vara intressant för era medlemmar.

Jag har skrivit Expedition Maya utifrån mina erfarenheter av ett arkeologiskt projekt i Guatemala. Berättelsen kretsar kring en färd på mulåsa till avlägsna mayaruiner som hotas av gravplundrarnas härjningar och den tropiska vegetationen. I boken kan man också läsa en del om den antika mayakulturen.

Expedition Maya har getts ut av förlaget Columbi Publishing och är på 120 sidor, med illustrationer. Här är ett info.blad:

<http://www.columbi.biz/wp-content/uploads/2013/04/Maya.pdf>

Sist i detta mail även vad några tidningar skrivit om boken.

I Tidningen Kulturen skrev man dessutom att Expedition Maya är en '...indianbok med "allvar" i botten...':

<http://www.tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/litteraturkritik/15848-litteratur-helmer-broberg-expedition-maya>

Roligt om ni tycker detta verkar intressant.

Med vänliga hälsningar,

Helmer Broberg

Tidningen Land:

...En lärorik resa i tid och rum som får läsaren att känna sig delaktig på färden.

Nättidningen Kulturen:

...Expedition Maya har från första sidan en medryckande charm. ...

Biblioteket i Fokus:

...I Expedition Maya tar han oss med på en resa i den guatemalanska djungeln för att titta på lämningar efter mayakulturen. Han är påläst, saklig och noggrann i sitt berättande och missar inte viktiga detaljer när han färdas genom djungeln...

Tidningen Outside:

...Expedition Maya har ett genomgående behagligt tempo...

RESEMINNEN

Det var ett tag sedan vi hade något reseminne infört här nu. Men jag har svårt att tänka mig att ni inte har några reseminnen alls, som ni skulle kunna berätta för oss andra. Så sätt igång och skriv nu. Låt oss få höra era minnen. Det behöver inte vara något märkvärdigt alls.

Jag kan ju berätta en liten lustighet för er så länge. Det var för länge sedan. Vi befann oss uppe i Wyoming och vi skulle leta upp den gamla Horseshoe Creek Station, som brändes ner av Crazy Horse i april 1868. Ja, det vill säga, stationen var ju inte lätt att leta efter. Den hade ju varit nedbrunnen sedan länge. Men platsen där den låg ville jag se. Jag hade i förväg lyckats lokalisera den till en ranch alldeles i utkanten av en liten by som heter Glendo. Den ligger vid sidan om Interstate 25 och det finns en avfart som leder in i byn. Så vi hittade avfarten och svängde av motorvägen. Sedan letade vi oss ut på en liten grusväg parallellt med motorvägen och lyckades där även hitta platsen där den gamla Ponyexpresstationen hade legat. Efter vederbörigt fotograferande så var det dags för lunch. Och då var det ju omtänksamt, att man en gång i tiden hade valt att placera den där lilla byn Glendo just här. Men fanns det någon restaurang här då? Jo då, faktiskt, där låg något som hette Old Western Bar. Den låg dessutom granne med något som hette Whiskey Gulch Saloon och det hela verkade kanske inte alltför inbjudande. Men vad göra? Prova kunde man ju alltid. Sagt och gjort, vi hoppade in och vi fick var sin hamburgertallrik. Det var inget fel på den och vi blev mätta. Runt om oss satt, som jag antar, lokalbefolkning och smaskade och åt, sörplande sitt "ice tea" och skvallrande om allt och alla för varandra. Jag lade märke till att en del smygtittade på oss. Vi var väl antagligen som något exotiskt inslag i deras vardag. Främlingar var nog inte så vanliga här. Dessutom satt ju de här främlingarna och åt med kniv och gaffel! Konstiga typer... Så jag märkte att det viskades en del. Men vi brydde oss inte. Vi skulle ju bara ha mat, för att förmodligen aldrig mera komma hit...

Till saken hör, att just vid den här tiden valsade det runt en nyhet över i stort sett hela USA. Det var nämligen en präst i någon liten by, långt uppe i staten Maine, som påstods ha förgiftat hela sin församling och man spekulerade i om han hade hållt något i nattvardsvinet, eller vad det var han hade tagit sig till. Till yttermera visso lär prästen ha varit svensk!

Vi hade hört om det på nyheterna, men väl inte tänkt så mycket på det, utan vi åt nu i lugn och ro och sedan betalade vi och gick ut. Samtidigt med oss lämnade en medelålders dam restaurangen, med sin doggy-bag i ett stadigt grepp. När vi kommit utanför dörren, kunde hon inte hålla sig längre, utan hon var tvungen att fråga oss var vi kom ifrån, som man ofta gör här ute i Western, när man hör någon som pratar konstigt. Well, vi var inte nödbedda, utan vi erkände utan omsvep att vi var från Sverige. Det brukar som regel inte bli några större kravaller eller annan uppståndelse för det. Men den här damen stannade, spärrade upp ögonen, gapade och utbrast:

My Gosh!!!... Ni är väl inte släkt med den där svenska prästen som tog livet av sin församling????....

Jag vet inte... Kanske man ser lite skum ut. Och när jag nu tittar på bilden i det nya passet, jag fixade för några veckor sedan, så undrar jag faktiskt själv. Av den bilden att döma skulle jag inte tveka att säga, att ägaren till det här passet måste absolut vara någon sådan där skum maffiaboss, eller liknande... Fast å andra sidan får man väl i ärlighetens namn erkänna, att man ju inte längre är riktigt lika vacker som man var för en del år sedan...

INDIANKRIGSLISTAN PÅ HEMSIDAN

Jag håller på att bygga vidare på den lista över indiankrigshändelser som finns på hemsidans flik "Indiankrig". Rubriken är, som vi sagt tidigare, en aning missvisande, för här finns också många händelser med kopplingar till den allmänna indianhistorien eller till landets utveckling, och som inte har just med krigshändelser att göra. Men vi låter fliken fortsätta att heta så. Åtminstone tills vidare.

Jag håller som sagt på att bygga på den. Just nu finns här mera än ettusen!!! olika händelser beskrivna. Jag har dock inte lagt upp den senaste versionen av listan på hemsidan ännu, då jag konstaterat, att jag också behöver ändra på de kolumner som innehåller uppgifter om tidpunkten för respektive händelse. Något som behövs för att kunna sortera listan på ett enklare sätt. Men snart ska det vara färdigt... hoppas jag. Tänk er bara att sitta och ändra på över tusen rader!...

Så får ni gärna tipsa om ytterligare händelser, som ni tycker borde vara med. Det finns säkert tusentals till. Puhhh.. jag vågar knappt tänka på det...

LONE RANGER PÅ DISCSHOP



Nu kan den som vill inhandla Disneyspektaklet Lone Ranger, med Johnny Depp som Tonto, på Discshop som DVD för 149:- eller som Bluray för 199:-.

Då jag **inte** kommer att köpa den, får väl någon annan ge oss ett omdöme om filmen, och avgöra huruvida världen har tjänat på att alla dessa miljoner har lagts på sådana galenskaper, eller ej.

Samtidigt kan ni ju passa på att inhandla filmen Lincoln för det kraftigt reducerade priset av 99:- i en Bluray-version. Ett bra pris för en, låt oss säga, halvbra film.

NÅGRA KORTA PÅMINNELSER

Det här är bara en kortare påminnelse om ett par av våra kommande aktiviteter, som ni kanske skulle vilja ta del av. Nu ligger de ännu så pass långt borta i tiden, att ni fortfarande bara ska se det som en förhandsinformation. Vi har informerat om de här händelserna tidigare, så se det här enbart som ett vidmakthållande av informationen. Mera fullständig information kommer att lämnas när vi kommer närmare.

Det första som händer är att jag ska hålla ett föredrag i Köpenhamn för våra vänner i den danska motsvarigheten till vår Indianklubb. Det kommer att ske lördagen den 11 januari mellan klockan 12.00 till c:a 16.00. Föredraget är en omfattande berättelse om vår medlemsresa som vi gjorde till Sydvästern och de södra och mellersta prärierna år 2008. Jag kommer att visa en stor mängd bilder samtidigt som jag berättar historien. Och jag lovar (eller möjligen be om ursäkt för) att jag inte ska prata danska!

Nästa aktivitet är en heldag på temat "Indiansk andlighet", som presenteras på Klostermuseet i Ystad fredagen den 2 maj, med start på förmiddagen. Programmet är inte klart ännu, annat än i ett enkelt skissunderlag. Men jag törs utlova att det här kommer att bli en givande dag, med föredrag av Christer Lindberg, Hans-Olof Ohlsson och undertecknad. Dessutom ska vi se den fotoutställning som Christer vid den här tiden har i Klosterkyrkan.

På det här tidiga stadiet förväntar vi oss inte några anmälningar, men om ni tycker att det skulle kunna vara lockande får ni gärna höra av er redan nu och antyda att ni kanske skulle vilja komma och lyssna antingen vid endera tillfället eller vid båda. Inget är dock bindande ännu och mera detaljerad information kommer alltså när vi kommer närmare respektive tidpunkt.

INDIANER NÄRBESLÄKTADE MED EUROPEER

I dansk och svensk dagspress cirkulerar i dagarna en uppgift om att vetenskapen har gjort en ny stor upptäckt, som man menar visar på att Nordamerikas indianer till stor del är närbesläktade med de europeiska folken.

Tänk att det finns forskare - som man ju gärna vill tro är duktigare än oss "vanliga" amatörer - alltid är så sjuka på att till varje pris få sitt namn i tidningarna. Det här slår man upp som en banbrytande upptäckt, som "nu måste få omvärlden att omvärdera allt vi tidigare trott om indianernas ursprung", som det nu heter.

Men så är ju ingalunda fallet! Det här har man vetat om sedan tidigare. Till och med vår lilla förening har ju i en artikel redan i höstnumret 2009, skriven av Anders Järund, påvisat att man genom mitokondrieforskning kommit fram till att de europeiska folken skiljde ut sig från den grupp som då drog mot nordöstra Asien och senare över till den Nordamerikanska kontinenten. Se punkten M45, där mitokondriegrupperna M173 och M242 delade på sig, enligt den här kartan som Anders ritat.



Det är ju klart att vissa gener, dominerande i M173-gruppen, då också följde med gruppen M242. Att man dessutom påstår att forskarna hittills trott att de "europeiska generna" i den indianska befolkningen skulle ha kommit till genom den uppblandning som skett efter koloniseringen på 1500- och 1600-talen, är ju bara löjligt.

Nej, lyssna i stället på vad Indianklubbens "experter" för fram!

Hälsningar
Bertil Thörn