

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE Indianklubsnoteringar nr 7, 2011



HUR SKA DET BLI...?

Är våren äntligen här? Eller... Det finns många som menar att den senaste istiden - som började för 2,5 miljoner år sedan - är förbi. Men icke... Det finns fortfarande en liten ishög kvar nere i Ramlösaparken... Kanske man skulle sätta upp ett litet stånd med isglögg och ta betalt av turisterna... Man kunde ju sälja medlemskap i Indianklubben också, kanske...

Och, på tal om medlemskap, så har antalet medlemmar nu ökat till 169. Det tycker jag att vi får vara nöjda med. Det är ju faktiskt inte så långt ifrån samma siffra som förra året. Och naturligtvis kan det tillkomma ytterligare medlemmar under året. Det finns minst två som har lovat betala vid månads slutet och det ser jag inte i Postgirots redovisning förrän tidigast på tisdag. Det känns ändå bra, men för säkerhets skull så kommer jag troligen i alla fall att vidtaga några smärre justeringar av medlemsavgiften till hösten. Till det återkommer jag senare.

EU HAR SYNPUNKTER

Nu har EU plötsligt slagit till och lagt sig i den där lilla debatten vi hade om hur vår föreningsstatus ska värderas! Just när vi trodde att vi hade klarat ut alla våra problem, med att vara en ideell förening, så sätter man blåslampan på oss igen. Den här gången menar man, att alla ideella föreningar ska vara skyldiga att betala moms!!! Förvisso verkar det som att finansminister Borg förhoppningsvis vill hålla emot och rimligen borde man väl inse det orimliga i att vår lilla verksamhet plötsligt skulle behöva lägga på 25% till på prenumerationsavgiften och sedan hålla på med skatteredovisning till Staten för dessa tämligen små summor. Så, i förtröstan om att någon ska inse vansinnet i detta och hitta någon smart utväg, avvaktar vi med stoiskt lugn. Vi lär dock kanske få anledning att återkomma i ärendet...

IN MEMORIAN

A Tribute to Professor Jack D. Forbes (Powhatan-Renape, Delaware-Lenape) (1934-2011)

Professor Jack D. Forbes (UCD Professor Emeritus), moved on to the Spirit World on Wednesday, February 23, 2011. He is survived by his wife Carolyn, his daughter Nancy O'Hearn, his son Kenneth Forbes, son-in-law Bill O'Hearn and grandson Jack O'Hearn. He lived an eventful life and left behind a visible and profound legacy. His impact was extensive. Journal article, "An American Indian University: A Proposal for Survival," (Journal of American Indian Education - 1966) had a significant influence on the Tribal College Movement to respond to, Columbus and Other Cannibals (1992). Jack extended his academic career beyond the U.S. borders. In 1980 -1981 he served as a Visiting Fulbright Professor at the University of Warwick, England. He received the Tinbergen Chair at the Erasmus University of Rotterdam in 1984; was a Visiting Scholar at the Institute of Social and Cultural Anthropology and Fellow of Linacre College at Oxford University, England in 1985-6; and a Senior Fulbright Scholar at the University of Essex, England in 1993.

As a friend, colleague, mentor and elder, he will be greatly missed.

MAMMAS, DON'T LET YOUR BABIES GROW UP TO BE COWBOYS...

Nej det kan man nästan skriva under på, när man vet hur det är. Carol Bailey, på Bailey's Hereford Ranch, uppe i Rosebuddalen, i sydöstra Montana, vet i alla fall. Hon brukar hålla mig uppdaterad på hur livet utvecklar sig där uppe från tid till annan. Nyligen fick jag den här rapporten...

Last week the temperatures got so warm we were fighting mud up Sloughgrass creek..

Last night it was 30 below and hasn't gotten up to zero today. Son John had to go to a meeting in Miles City so after he and his wife fed the bulls and calves, we said we'd do the rest.*

The nastier and colder the weather is the more important it is to get to the cows so we bundled up and started the day.

Before we left, Jack was going to top off our granddaughters pickup with winter diesel before she left for school, so he went out with her to do that. He took the hose down and it broke off at the top, spewing diesel all over him.. This was not a good start to the day.

We decided to go to Simes first. I thought that would probably be the easiest bunch to feed...I was wrong.

The cows were so cold they didn't want to move to the feed ground. so we spent quite a bit of time coaxing them down. We fed one bale we had brought with us and on our way to the hay yard to pick up more , stopped to start the pump engine for the well.

The pump engine refused to start so Jack carried it over to the exhaust of the pickup..sometimes the heat from that is all it needs. That didn't work so he had me get a spark plug ready to put in it. That did the trick but now he discovered the pump jack was frozen. He tried knocking it loose and finally searched and found a stick and some bundles of twine out of the twine pile and made a torch.

He doused that with gas and lit it, then run it up and down on the pipe coming up from the pump jack. it finally came loose some but was still not working very well.

We decided to leave it run while we were getting the other bales in the hope that the running water would finish thawing it out.

Oh yes, the ice on the tank was two to three inches thick...lots of chopping.

We loaded the other two bales and started back to the feed bunch which were already leaving the feed ground. We got there in time to get them back.

The strings on the bales were frozen in badly. Since it had been so warm, had rained, then snowed and thawed..they were badly frozen. We finally got as many strings off as we could, fed the bales and started back to the well.

It still wasn't going up and down smoothly so Jack made another torch. It finally started pumping smoothly after a few more chunks of ice came out.

The day was not going well and we were just started.

We came back home, stopped to let Dianna know we were on our way to Lynch Coulee,

We picked up two bales here and headed for Cottonwood. Much to our surprise that pump engine started right up. The ice was not quite as thick as it had been at Simes and the cows were actually down off the hill waiting for us. the new baby was tucked in under a sagebrush. Poor little thing will probably end up with his ears or part of his tail frozen off. That's not uncommon in a calf that is born this time of year.

Well, that went well so we headed for Lynch Coulee. We got there, loaded a couple more bales and fed the cows that were waiting for us on the feed ground (More frozen strings).. Before leaving, we started the pump. That engine started easily too!!

My arms and back were starting to feel the effects of chopping ice though..

I was very glad the wind hadn't come up yet that had been predicted. The cold is bad enough without it also being windy.

We got home from there and fed the old horses across the creek, now we just had two more herds to feed at the Schmaus place. By this time it was past noon so we grabbed an orange and a power bar and left again.

Across the creek at the Schmaus place the first cows we fed hadn't eaten most of the hay they were fed yesterday so we didn't give them any extra, just a normal feed instead. When it is this cold they require more feed for body heat.

that pump engine surprised us by starting easily too but the ice was very thick in the tank. and on the bales..

We fed the stud and mare that are in the same pasture in a different place. The poor mare is crippled. Whenever it gets cold, she has a sore foot. John trims her often so she is usually pretty good. She is getting some age on her and just like people, they start having foot problems sometimes.

One more herd to feed and we could go home for the day.... The last cows were easy. Their water is close to the power source down there so there is an electric motor on it with a timer. I love it!!

When we got home , I cleaned out the wood stove and fixed dinner while Jack went out to take the broken hose off the diesel tank. John is going to try to get a new one in Miles today.

Tonight we are going to a talent show at the school . We only have one grandkid performing this year but some old friends grandkids are also performing. It's always fun to go.

Think spring..

Carol har inte berättat något den senaste tiden om hur cheyennerna har det nere på reservatet. Men man kan nog lugnt utgå från att det är tufft som vanligt i vinterkylan. För er, som inte var med oss på vår medlemsresa 2006, kan vi berätta att det var Jack och Carol Bailey som vi hade förmånen att få besöka under den resan. Det är på deras mark som den välkända soldansplatsen ligger, där Sitting Bull fick sin omtalade vision dagarna innan striden vid Little Bighorn River 1876. Det var också på deras mark som två cheyenneindianer, Head Chief och Young Mule, dödade en ung släkting till familjen Bailey i september 1890. En händelse som sedan ledde till en mycket dramatisk upplösning inne i byn Lame Deer. En händelse som jag nog ska berätta om i ett kommande nummer av vår tidning.

Lite väl mycket på engelska den här gången kanske - men ni får väl klaga om det blir för mycket...

SVAR PÅ FRÅGEMGÅNG nr 4 2011

Nu har vi råkat ut för den här frågespaltens första "slamkryparen". Och det är jag som har dabbat mig. Men Alf-Göran Dahlberg var uppmärksam och påpekade, att jag hade glömt att William Bent faktiskt varit gift med **fyra** kvinnor och inte bara med **tre!** Så jag får väl ställa mig i skamvrån ett tag idag. För en rättelse se nedan.

Marianne Ekwall var annars den som var snabbast med rätt svar på de fem huvudfrågorna den här gången. Dock att hon lurades av min miss och "bara" uppgav de tre kvinnor som jag ursprungligen frågade efter. Vilket även flera har gjort.

Den svårare extrafrågan var det faktiskt ingen som lyckades lösa. Antalet medlemmar som har svarat den här gången är, fram till att det här skrives, 8 stycken. En liten nedgång från senast alltså. Kan det bero på att frågorna var svårare, eller var det för att den svåra extrafrågan störde. Eller är det så att vi kanske inte ska köra det här så ofta? Hör gärna av er med vad ni tycker.

De rätta svaren på de fem frågorna i frågeomgång nr 4, 2011 skulle vara så här :

1. Striden vid Fallen Timbers utkämpades den 20 augusti 1794, mellan en amerikansk styrka om drygt 1600 man reguljär trupp och dessutom nästan ytterligare lika många frivilliga, alla under general Anthony Wayne, som mötte något tusental indianer från ledaren Little Turtles förenade stamstyrkor, ledda av Blue Jacket och en del andra ledare, sedan Little Turtle själv fått kalla fötter inför de vitas uppenbara övermakt. En strid som kom att bli till en fullständig katastrof för indianerna.
2. Den andra frågan, som alltså var felaktigt utformad, borde ha varit så här: *William Bent, den välkände handelsmannen från Bent's Fort, i Colorado, gifte sig under sitt liv med totalt fyra kvinnor. Vid ett av tillfällena skedde det med två kvinnor samtidigt. Samtliga fyra var indianska kvinnor. Vad hette de fyra kvinnorna ? En liten hjälp kan vara att den fjärde kvinnan faktiskt var halvblod.*

Frågan skulle alltså gälla fyra olika kvinnor. William Bent gifte sig först med cheyennekvinnan Owl Woman omkring 1837. Vid ett tillfälle, några år senare, tog han sig ytterligare två hustrur. De var helt enligt den dåtida cheyennetraditionen, Owl Womans båda systrar, Yellow Woman och Island (ibland kallad Willow), av vilka den senare dödades av pawneeindianer 1867. På äldre dagar gifte han sig så slutligen med Adalina (finns lite olika stavningar) Harvey, som var en halvblodskvinna med ursprung ibland blackfootindianerna. Hennes indianska namn var Standing Out Woman. Båda namnen godkänns naturligtvis.

3. Kintpuash (ibland stavat Peintposes) är mera känd bland de vita som Kapten Jack. Han var modocindianernas ledare under striderna i lavafälten, i gränstrakterna mellan Oregon och California, 1873, där han, mot bättre vetande, på Långfredagen, den 11 april 1873, kallblodigt sköt ner och mördade fredsförhandlaren, brigadgeneralen E. R. S. Canby. En gärning som han kände sig tvingad till av sina egna medhövdingar, som skyllde honom för att vara feg och alltför undfallande gentemot de vita i de tidigare striderna och förhandlingarna. För den handlingen blev han senare ställd inför rätta och dömd till hängning, vilken genomfördes den 3 oktober 1873. Det vita kände honom alltså under namnet Captain Jack.

4. Det indianska folk som talade dessa dialekter av algonkinspråket var "svenskindianerna" Delaware, eller Leni Lenape, som de kallade sig själva.

5. Den lilla stammen Beothuck var de indianer som Vikingarna först träffade på när de landsteg i Amerika och som de kallade "Skrälingar" (vilket var det gammalnordiska, isländska uttrycket för "barbarer"). Det skedde på ön Newfoundland, utanför Labradorhalvön i nordöstra Kanada. Vi känner alltså stammen som Beothuck, men stammen är sedan länge utdöd, även om det naturligtvis fortfarande kan finnas ättlingar kvar som är uppblandade med andra stammar i området.

Extrafrågan. Svaret på den speciella, extra frågan, om vad det första Camp Bowie fick heta sedan det övergivits, var Camp Merijilda. Döptes efter en berömd arméspejare, som hette Grijalva Merijilda (stavas ibland Merejildo) och som var en mexikan, som ursprungligen, som barn, hade rövats bort av Nana's apacher, men lyckats återvända och slutligen funnit sin roll hos armén. Tyvärr är bilden väldigt otydlig, men ändå... så där såg det ut, medan byggnaderna fortfarande stod.



*Original Fort Bowie in 1880's, later called "Camp Merijilda."
Lt. Carroll rode down this hill to his death. — Photo courtesy
of the Arizona Pioneers' Historical Society.*

Jag tycker det är mycket trevligt när jag får, inte bara svar på frågorna, utan också egna kommentarer, synpunkter, förtydliganden och även andra vinklingar på framställningen. Det är sådant som kan komma andra till del också. Sådant som jag nu ett par gånger har fått från Alf-Göran Dahlberg, Marianne Ekwall med flera. Fortsätt med det! Ett typexempel är kommentaren senast från Alf-Göran: *Jag fick en ordentlig repetition om apacheindianerna, som varit mitt stora intresse, och det tackar jag verkligen för! Kul med idén med frågor. På nätet har jag hittat massor som jag inte sett tidigare.*

Det är precis det här som har varit min tanke med de här frågorna. Att väcka nyfikenhet och intresse och att det i sin tur innebär ökade kunskaper. Se bara upp med vad ni läser på Internet. Allt är inte rätt! Leta efter olika inlägg och jämför!

NYA FRÅGOR I FRÅGEOMGÅNG nr 5, 2011

Den här gången blir det inte lätt för er. Det är nämligen Alf-Göran Dahlberg, i Nykvarn, som står för omgångens frågor. Och han är inte så försiktig som jag, utan har producerat frågor som sannerligen inte är så lätta. Men samma sak gäller som tidigare, att ni kan leta på Internet, bläddra i era böcker och så vidare. Ett tips är att ni kan bläddra i en alldeles speciell bok, utkommen redan 1946. Mera säger jag inte. Lycka till!

Det här är Alf-Görans frågor :

1. Vad hette den norрман som den 4 november 1937 gav sig in i Mexico och Sierra Madre för att leta efter "fria" apacher, som aldrig hade kapitulerat?
2. Vad hette den gamle Geronimokrigare, som följde med honom som vägvisare och kontaktman?
3. Vad hette den apache flicka som mexikanen Pedro Fimbres tillfångatog i Sierra Madre 1910 och som adopterades av mexikaner och själv påstod sig vara Apache Kids dotter?
4. Det finns bara en person som har lyckats med konststycket att arrestera Geronimo. Vad hette han? Hur gammal var personen ifråga (alltså inte Geronimo) vid arresteringen? När och var skedde händelsen? (obs fyra delfrågor)
5. Till vilken huvudspråkstam räknas de apacheindianska språken?

Här ser ni nu att ni alltså, liksom Alf-Göran, själva kan hjälpa till och skapa egna frågor och skicka till mig. Därmed blir det säkert en bättre blandning på ämnena, än om bara jag ska hålla på och gräva i mitt kunskapsförråd. Så kom igen nu !!! Konstruera era egna frågor och skicka till mig.

KLASSIKER I NYUTGÅVA

En riktig gammal klassiker kommer nu ut i nyutgåva efter att ha varit svår att få tag på under lång, lång tid. Och det här är verkligen en riktig klassiker. En bok som skrevs redan 1939 och då bara trycktes upp i 216 exemplar. Något som innebär att det faktiskt är få personer som ens har läst den. Ändå blev den mycket omtalad. Och på dagens andrahandsmarknad betingar den oerhörda summor. Det billigaste jag har hittat är 1250 dollar. Och för ett av de blott 16 exemplaren, som gavs ut inbundna i skinn, har jag sett priset 3500 dollar som lägsta pris! Nu finns det förvisso en andra utgåva från bokförlaget Edwards Brothers, i Ann Arbor, MI, som kom ut 1965. Men det hindrar ju inte att förstautgåvan är en verklig raritet.

Vad är det då för bok jag talar om.

Jo, det handlar om Fred Dustin's bok "**The Custer Tragedy**".

En bok som, när den kom ut, betraktades som oerhört väl underbyggd och trovärdig. Naturligtvis har det kommit fram en hel del nytt material sedan dess. Men fortfarande står den här boken som en av de bättre, även om det inte har saknats avvikande åsikter. Men så är det ju nu, en gång för alla, med det här ämnet. Det är ju nästan värre än politik, när det gäller att ha åsikter om den här händelsen!

När nu Upton & Sons, i El Segundo, CA, på nytt presenterar ett nytryck, så har man gjort ett par betydande tillägg till den ursprungliga texten. Det var nämligen så, att när överste William Graham (han med boken "The Custer Myth"), 1953, försåg Dustin med en avskrift av det då ännu inte publicerade förhørsprotokollet från "**The Reno Court of Inquiry**", så skrev Dustin om sitt kapitel om just Renos strid i dalbotten och gav ut det som en separat utgåva, under titeln "**Echoes From The Little Big Horn Fight: Reno's Position In The Valley**". Den trycktes i en begränsad upplaga av 200 exemplar, som naturligtvis också sedan länge är utgången och endast möjlig att komma över på andrahandsmarknaden. Visserligen inte fullt så dyr - "bara" 150dollar - men då hör det till saken att det bara handlar om 22 sidor! I Uptons nya utgåva är nu den här omarbetade texten också med, liksom alla de noteringar Dustin gjorde, efter att hans skrifter väl hade kommit ut och som han avsåg att använda i en framtida ny, reviderad utgåva. Någon sådan ytterligare reviderad utgåva kom dock aldrig. Men nu finns alltså även dessa noter och anteckningar med i den här nyutgåvan. Boken ges ut nu under våren 2011 och kostar 45 dollar. Ni hittar deras adress här: www.uptonbooks.com Tyvärr är den här hemsidan förvirrande, så det gäller att bläddra och prova nya länkar för att hitta rätt.



ÅTERTRÄFF FÖR RESENÄRER SOM VAR MED OSS I USA I AUGUSTI 2010

Det är nu helt klart att vi kommer att bjuda in till en återträff i Helsingborg för de resenärer som var med oss till Nordvästkusten i augusti 2010. Vi kommer att hålla till på Högastenskolan i Helsingborg och tiden blir fredagen den 3 juni och lördagen den 4 juni.

Vi begränsar oss inte heller enbart till just de medlemmar som var med oss på resan, utan det kommer att vara fritt fram för vem som helst att komma med. Och jag vet att det redan finns medlemmar, utöver resedeltagarna, som har aviserat, att de vill komma. Det går naturligtvis också bra att enbart vara med på lördagen, om det passar bättre för någon.

Inget program har fastställts ännu, men tidigare gånger har det gått till så att vi har bjudit in till allmän samling under den första dagen. Då vi vet att många har lång väg att åka, har vi då inte haft något

egentligt program, utan mera bara strålat samman, pratat minnen, fikat och sedan avslutat den dagen med en gemensam middag på färjan. Egentligt program har sedan genomförts under andra dagen, på ovannämnda skola. Vi har nyligen haft en inledande diskussion här om det och mycket talar för att vi gör något liknande den här gången också. Men mera information kommer när vi kommit lite närmare. Själva träffen kostar inget, men vi avser att ordna lite lotterier för att få ihop till pausfika och sådana saker. Och vi kommer då att ha en del fina priser - det lovar jag. Rese- och eventuella övernattningskostnader får var och en stå för själva. Mera information, med program, tider, adresser och vägvisning, med mera, kommer senare alltså. Men om ni redan nu har synpunkter och önskemål om vad ni skulle vilja att vi tog upp i ett sådant här program, förutom minnen från resan naturligtvis, eller om ni själva skulle vilja hålla i någon programpunkt, så är jag idel öra.

HEMSIDAN

Fortfarande tyvärr ingen riktig rätsida på hemsidan. Det är trist, då jag tyckte att jag nu äntligen hade fått lite fart på uppdateringarna. Men även om det känns jobbigt nu, så ger jag inte upp. Kanske det fixar sig så småningom... Men som bonden sa, när han satt där på gödselspridaren - *det är mest skit nu...*

Det återstående problemet är dels att min brandvägg nästan alltid, när jag startar upp sidan och ska klicka på någon av de ingående flikarna, helt enkelt stänger ner Windows. Är det någon mera som har det problemet också, eller är det bara jag som kanske behöver göra någon ändring i inställningen av min brandvägg? Det andra problemet är att ett par nya länkar (svaren på de tio frågorna och den kompletta reseberättelsen från vår senaste gruppresan) inte vill öppnas. Ibland går det dock, men jag vet inte vad det beror på, eller vad jag ska göra åt det. Jag har förstått att det här är ett problem som alla har. I varje fall alla som jag har varit i kontakt med. Jag har också kommit så långt, att jag inser att felet ligger i en funktion i programmet, som sorterar bort de här uppdateringarna, när jag laddar upp filerna. Och troligen har det att göra med hur själva filstrukturen ser ut och att jag inte förstår var i filstrukturen de tillkommande nya uppgifterna ska stoppas in. Programmets hjälpfunktion ger ingen förklaring. Att ringa för att fråga känns inte som någon bra lösning, då programmet är från Tyskland och min tyska förmodligen är på samma nivå som om jag skulle försöka med cheyenneindianska! Slutligen får ni gärna komma med idéer och önskemål om vad vi mera borde ha på hemsidan.

NY BOK FRÅN AMAZON

Här är en annorlunda bok om ett ämne som tycks vara outtömligt. Men här är det med en helt annan vinkling. En inriktning som kanske appellerar till våra damer i sällskapet, mera än till oss gamla militärknölar. Men kanske är det så att vi också smyger oss in i garderoben, när ingen ser, och gärna smygläser lite, för att se om det kanske dyker upp några smaskiga avslöjanden...

En länk till Amazon.com och just den här boken finns här <http://amzn.com/0762759690>

None Wounded, None Missing, All Dead: The Story of Elizabeth Bacon Custer

will be released on April 1, 2011. You can pre-order yours at a savings of \$7.47 by following the link above.

Product Description

On May 17, 1876, Elizabeth Bacon Custer kissed her husband George goodbye and wished him good fortune in his efforts to fulfill the Army's orders to drive in the Indians who would not relocate to a reservation. The smartly dressed couple made for a splendid picture.

This new biography of Elizabeth Bacon Custer tells the story of the dashing couple's romance, reveals their life of adventure throughout the West during the days of the Indian Wars, and recounts the tragic end of the 7th Cavalry and the aftermath for the wives. Libbie Custer followed her itinerant army husband's career to its end—but she was also an amazing master of propaganda who sought to recreate George Armstrong Custer's image after Little Bighorn. Famous in her own time, she remains a fascinating character in American history.

Amazon förbeställningspris

Ordinarie pris	\$ 21.95
Förbeställningspris	\$ 14.48
Du sparar	\$ 7.47



FÖR ER SOM INTE NU PRENUMERERAR PÅ VÅR MEDLEMSTIDSKRIFT

Kanske ni tidigare har prenumererat på vår medlemstidskrift, men bedömt att pengarna kunde användas till något annat, eller ni har aldrig brytt er om att ta en prenumeration. Kanske har era förutsättningar och / eller era preferenser nu ändrats, så att ni på nytt skulle kunna vara intresserade av att stödja vår verksamhet med en prenumeration. För att få en bild av hur en sådan tidskrift numera ser ut, kan ni klicka på nedanstående länk och via Internet få upp ett exemplar av ett relativt aktuellt nummer.

Skulle ni då finna det här intressant nog, så går det bra att sätta in avgiften på postgiro 32 57 43 - 3 och samtidigt skicka ett mail till bertil.thorn@bredband.net där ni talar om namn och fullständig adress. Det här senare därför att det på postgirobetalningar gjorda via Internet inte brukar finnas plats för att skriva så mycket text.

Kostnaden är, för ett års prenumeration (4 nummer / kalenderåret 2011) 170 kronor; för två år (åtta nummer / 2011-2012) 295 kronor eller för tre år (tolv nummer / 2011-2013) 395 kronor.

För att läsa ett aktuellt nummer håll nere Ctrl-tangenten och klicka på länken:

http://issuu.com/ebthorn/docs/2010_nr_2_tot?viewMode=magazine

BREAKING NEWS - BREAKING NEWS - BREAKING NEWS !!!

Nu, när vi har passerat in i april månad, kan det äntligen avslöjas att jag kommer att flytta! Min agent har ordnat ett ettårskontrakt åt mig, som innebär att jag flyttar till USA för att bli indian! Jo, ni läste rätt!!! Jag har accepterat och skrivit på för ett år. Enda kravet är att jag lyckas få fjädrarna att växa ut innan jag åker.

April, april....

Med hopp om en varm och skön vår, när den här eländiga vintern så småningom släpper sitt grepp önskar **BERTIL THÖRN** alla en glad Första April (Snart är det Jul igen!!!)