

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE **Indianklubbsnoteringar nr 8, 2011**



JAG BLIR NOG INGEN INDIAN...

Jag stånkar och stönar, krystar och äter speciellt fjäderfäfoder om mornarna, men de där förbaskade indianfjädrarna vägrar att växa ut! Så jag blir nog aldrig någon riktig indian... Där gick det kontraktet åt skogen. Man får väl nöja sig med att "bara" bli fotbollsproffs, när man blir stor...

HUR SKA DET BLI...?

Är våren äntligen här? Den frågan ställde jag förra gången också. Och det kanske man måste fråga sig även den här gången. Men sommardäcken åkte i alla fall på, för det kändes meningslöst att bara vänta och vänta... Och det där med att stå nere i Ramlösaparken och sälja isglögg till turisterna - ja, det blev ingen direkt höjdare. Jag fick dricka det mesta själv! Så, inga mera sådana dumma idéer...Nu koncentrerar vi oss på det indianska!

Nu har det gått några dagar sedan jag skrev det ovanstående och nu får man kanske ändra uppfattningen en aning. Vid den dagliga promenaden nere i Ramlösaparken bara fanns de där... Plötsligt var det vitt i backen. En dag med regn och en dag med 12 grader och lite sol var allt som behövdes. Plötsligt var backen vit av vitsippor. Då tänkte jag.. tack gode Tunkasila, eller Maheo, eller Usen, eller Manitou, eller vad du nu heter, som fixar det här åt oss varje år. Och stackars, stackars ni små skolbarn, som inte ens vet att vitsippor är små fina blommor... Vad ska det bli av det här landet? Friluftsförbundet, det är väl också något som numera är förpassat till de museala samlingarna. Eller varför tror skolbarn annars idag, att vitsippor kanske möjligen är några djur...! Det är förskräckande...

NYTT MUSEUM I POULSBO, SUQUAMISH, WA

Under vår senaste medlemsresa till "Indianland" hade vi planerat att besöka suquamishstammens lilla museum i byn Poulsbo, på Madison Indian Reservation. Men då det ligger så illa till, med en smal och brant infartsväg, beslutade vi oss i sista stund för att avstå det. Därför kommer här lite aktuell information om det här museet och vad vi hade fått se, om vi hade chansat på att bussen hade tagit sig ned där. (på engelska tyvärr, då jag var för lat för att sitta och översätta).

In 1983, the Suquamish Museum was the third Native American Museum to open in Washington State. The origin of the Suquamish Museum came about earlier, however, in 1977, when the Suquamish Tribe created the Suquamish Tribal Cultural Center, a non-profit organization dedicated to the reconstruction and preservation of the history of the Suquamish Tribe. After several years of successful collection of oral history, rare artifact and old photograph collection, the Tribe dedicated space at its Tribal Center facility to open the Museum and make the information available to the public. The Suquamish Museum Mission Statement is as follows:

The Suquamish Museum's mission is to collect, protect, educate, and preserve the history and culture of the Puget Sound Salish Tribes with an emphasis on the Suquamish Tribe. In order to do this the Suquamish Museum must provide exhibits that allow the visitors from all age levels to understand the culture and history from the view of the First Peoples of the Puget Sound and the Suquamish Tribe, through the use of oral history, photography, artifacts, replication and audio/visual productions. With the assistance of Tribal elders, scholars and other museum professionals, the Suquamish Museum will strive to meet all of the above goals, and provide visitors with a new understanding of the Native Peoples of the Puget Sound and the Suquamish Tribe.

Our annual visitation is about 8,000 guests including school groups, international and community groups from as far away as France, Italy, Spain, and Japan. The Museum also provides college students research access to Museum records and materials. The size of the Suquamish Museum is approximately 6,500 square feet; 4,292 of which is exhibit space, 1,100 is office space and 1,108 is archive space. Special characteristics and current activities include the following:

122 Artifacts

9,308 Photographic Archives, including negatives and originals

150 Oral Histories and documenting information

4,000 Catalogue cards, files and archival records

Current Exhibit - "The Eyes of Chief Seattle"



Current Exhibit - "Old Man House: The People and Their Way of Life at D'Suq'Wub"

Suquamish culture, history and modern accomplishments are represented in the Museum's collection and archives. Our holdings include baskets, woven mats, bone and stone artifacts, oral history tapes, archival and contemporary photographs and negatives, carvings, full sized canoes, newspapers, maps, Tribal archives, and more than 500 items from the Old Man House site, recently repatriated from the State of Washington.

New Facility

The current museum has been housed since 1989 in converted office space at the former Tribal Center. However, the collection has grown substantially in recent years and now exceeds the exhibit and storage capacity of this space. Because the collection includes fragile organic, audio, and photographic materials, strict climate control is required for safe exhibition and long-term preservation. Climate control does not exist in the current space.

The new 9,000 square foot Museum and Arts Center will be located across from the Tribal Center. It will include appropriate exhibition and storage spaces and a sophisticated climate control system to ensure safe preservation. The new Center will feature 3,010 square feet total interior exhibit space - over 1,500 square feet more than the present museum.



The new Museum and Arts Center will create a visitor-focused immersion experience in past and present Suquamish life. Visitors will gather in the lobby and move through thematic areas that evoke the spirit of Old Man House, the Canoe Journey, pre-contact and contemporary Suquamish culture, and voices of the past and present Suquamish people.

The new Center will also include an intimate auditorium, an archive and research room, gift shop, public meeting room and ADA-compliant public restrooms. The archive and research room will provide increased access to documents and artifacts for tribal and community members and visiting scholars.

The intimate auditorium will be used for public exhibit-related lectures, performances, presentations and classes on Suquamish culture, language and traditional Suquamish arts and crafts.

The new Museum and Arts Center offers a window into the history and culture of the Tribe and the region. It will preserve and protect the Tribe's irreplaceable artifacts and archival materials for generations to come.

Completion of the Center by 2009 will enable the Tribe to host the Coast Salish Exhibit from the National Museum of the American Indian later that year.

* * *

Är det OK det här att jag kastar in en del material på engelska? Hör gärna av er med synpunkter.

SVAR PÅ OMGÅNGENS FRÅGOR (Aif-Göran Dahlbergs frågor i frågeomgång 5, 2011)

Ja, jisses. nu var ni väl på tårna!!! Två svar redan inom några timmar efter att jag hade fått iväg uppgifterna! Det var inte dåligt! Leif Hansson, i Laholm, var först, men hade missat svaret på en fråga. Lars (Peji) - vet ni förresten vad "Peji" står för? - jo det är Lakota för "gräs" - Lars Grähs alltså, han i Tyresö, var den som först knäckte alla frågorna. Grattis ändå till er båda! För övrigt blev det till slut

totalt 7 medlemmar som försökte besvara frågorna i den här lite svårare omgången. Och tack Alf-Göran för dina frågor. Kom gärna igen med flera. Liksom ni andra också.

Lars skrev så här:

DEN DÄR SHERIFFEN, ALF-GÖRAN, ÄR EN KLURIG MAN. HÄR KRÄVDES BÅDE SNABBREPETITION OCH HUVUDRIVANDE. KOM TILL SLUT FRAM TILL FÖLJANDE FÖRSLAG:

1. HELGE INGSTAD
2. EDWIN YAHNOZAH
3. LUPE
4. JOHN CLUM, 25 ÅR. ARRESTERINGEN SKEDDE 21 APRIL 1877 VID OJO CALIENTE
5. (SOUTHERN) ATHABASCAN (HITTADE EN UPPG OM EN S. K. MAKROGRUPPERING ATHABASCAN-EYAK-TLINGIT)



Och det var ju alldeles rätt. För att ordbrodera lite mera runt svaren, så var det naturligtvis Edwin Yahnozah, som Alf-Göran avsåg som "den gamle Geronimo-krigare", som var Ingstads följeslagare. Men Ingstad hade naturligtvis flera följeslagare och vägvisare. En var apachehalvblodet, Andrew Little och en annan var yaquiindianen Ysidro Mora. De var ju alla indianer, även om det bara var Yahnozah som var en "gammal Geronimo-krigare". Men jag tycker att vi kan godkänna alla namnen. Eller vad säger du, Alf-Göran?

En annan sak som kanske kunde vara lite otydlig, var fråga nummer 4, (ursäkta oss, Leif Hansson, om vi vilseledde dig en aning där). Det som avsågs var det enda tillfälle då Geronimo **lät sig överlistas** och alltså tillfångatogs mot sin vilja. Alla de övriga tillfällena, då han överlämnade sig i de vitas våld (till general Crook, löjtnanterna Davis och Gatewood, kapten Lawton samt general Miles), var samtliga medvetna och frivilligt tagna beslut av Geronimo själv och var alltså inte ett i frågans mening "tillfångatagande". John Clum, som alltså var den ende som någonsin överlistade Geronimo, var vid tillfället agent vid reservatet San Carlos, dit han förde Geronimo som fånge. Clums ålder har av flera som svarat angivits mycket noga med såväl år som månader och dagar. Det kan väl räcka med att säga att han var född den 1 september 1851 och han var alltså 25 år och en god bit inne på sitt 26:e. Den vanligast förekommande uppgiften om när hans bedrift inträffade är den 21 april 1877, men det finns faktiskt en del andra uppgifter också i vissa källor. Alla de uppslagsverk jag har, nämner inte ens själva datumet (troligen för att det är något oklart), utan noterar bara att Geronimo arresterades och fördes till San Carlos, som det står i texterna, "i april" 1877.

Fråga 3 handlade om den kvinna som påstod sig vara dotter till Apache Kid. Och det var mycket riktig Lupe, eller Guadelupe Fimbres Munos - som hon egentligen fick heta, efter att hon rövats bort från sitt folk uppe i bergen i Sierra Madre 1910, av mexikanen Pedro Fimbres och sedan adopterats av ett mexikanskt par. Vad hennes ursprungliga apachenamn var, vet jag inte. Är det någon annan som vet? På bilden kan ni se, från vänster: Yahnozah, Mora och Ingstad.

Till slut kan vi tipsa om att **Helge Ingstads** bok: ***Apache Indianerna; På jakt efter den förlorade stammen***, fortfarande går att hitta på antikvariaten. Originalen (på norska) skrevs ursprungligen 1939 (även senare nyutgåvor finns) och gavs då ut i Norge. Det var först 1946 som Einar Malm översatte den till svenska och den gavs ut i Sverige, av Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag. Det finns också en dansk utgåva från 1948. Någon finsk har jag tyvärr inte hittat. Och ni vet väl att det finns en bra Internetsida, där ni kan söka antikvariska böcker. Gå in på: <http://www.antikvariat.net/> Där kan ni sedan skriva in sökord för de böcker ni letar efter och få svar om den finns i någon av en stor mängd antikvariat i hela Norden. Totalt 96 olika antikvariat från Sverige, Norge, Danmark och Finland deltar. Här kan ni alltså hitta både den norska, danska och den svenska utgåvan och det går dessutom att lägga Internetbeställningar och få böckerna hemskickade. Enda bekymret är att deras sökfunktion

tycks vara lite "stelbent", så det gäller tydligen att skriva titlar ordagrant rätt, annars verkar den inte hitta böckerna. Men får ni inte upp några svar, kan ni bara fortsätta och prova med nya varianter av titlar eller författarnamn. Och jag vill slutligen säga att just den här boken, av Helge Ingstad, är väl värd att satsa på. Det är en bra och intressant bok, som även innehåller en hel del fina bilder. Lycka till!

Det här gäller alltså nordiska böcker. Vill ni hitta amerikanska böcker ska ni gå till Internetsidan: <http://www.abebooks.com/> Det här är en fantastisk sida! Prova den ska ni få se! Böcker är många gånger jättebilliga, men så tillkommer naturligtvis dyra fraktkostnader. Kan ni därför hitta flera böcker samtidigt från samma säljare, så kan ni göra goda affärer.

Så, över till en ny omgång frågor. Och ni får även fortsättningsvis hjälpa till att själva skapa frågor och skicka till mig.

NYA FRÅGOR I FRÅGEOMGÅNG 6; 2011

1. Två prärieindianska stammar har båda bland de vita varit kända under namnet Gros Ventre. Ett namn som naturligtvis härrör från kontakter med tidiga franska jägare och handelsmän. Men de här stammarna har naturligtvis också haft "egna" namn. Vad hette respektive stam egentligen?
2. Kråkindianerna (stammen Crow) bildades när grupper av familjer separerade från modergruppen och vandrade norrut längs Missourifloden för att finna nya bosättningsområden. Vilken var moderstammen?
3. Vem var den cheyenneindianska krigarföreningen Dog Soldiers huvudsakliga ledare när deras makt definitivt krossades i striden vid Summit Springs och när inträffade den drabbningen? (obs två delfrågor). En ledtråd kan vara att ledaren dödades i striden.
4. Inom vilken indiansk stam kallas den viktigaste guden Maheo?
5. Hunkpahövdingen Bear's Rib hade 1857, av general Harney, utsetts till "överhövding" för alla siouxstammar. Senare mördades han av sitt eget folk vid Fort Pierre, i nuvarande Syd-Dakota. Vilket år skedde mordet?

Även den här gången kan jag frustrera er med en extrafråga, som kanske inte är så lätt. Svarar ni rätt på den här är det inte dåligt!

Extrafråga: Reservatet Pine Ridge, i Syd-Dakota, är indelat i ett flertal distrikt. Ett av distrikten har namnet Wakpamni. Wakpamni är naturligtvis ett Lakotaord. Men vad betyder det?

LUGNANDE INFORMATION OM DET NYA EU-HOTET OM MOMSBELÄGGNING

Från Sterner Andersson kommer här lugnande besked om att hotet från EU, att vi som ideell förening skulle beläggas med momsplikt, nu ändå inte tycks behöva drabba oss, så länge vi inte sysslar med någon egentlig affärsverksamhet. Så här skriver Sterner:

Det här med moms på ideella föreningar kanske ändå inte skulle drabba vår lilla förening så mycket. Medlemsavgifter är momsfria överallt idag, vi får kalla avgiften för medlemsavgift och inte prenumerationsavgift, det är eventuella sidoverksamheter som kan drabbas, t.ex om vi börjar med lite annonsering och sådant som vi talat om tidigare. Skulle det anses vara prenumeration på tidskrift så lär det bli 6 % moms och inte 25.

Så länge som inkomsterna bara avser medlemsavgifter behöver vi knappast betala in något. Men vi får följa utvecklingen.

Tack Sterner för den uppdateringen.

NY BOK PÅ SVENSKA

Just när jag har kommit hit i skrivandet av den här spalten, dimper den ner. **Tommy Erikssons** nya bok: **CUSTERS SISTA STRID - EN BIOGRAFI; DRABBNINGEN VID LITTLE BIG HORN 1876.** Utan att ha hunnit mera än att nyfiket bläddra i den, kan jag konstatera, att det här är en fin bok! Tekniskt mycket fin och påkostad. Bra format, bra layout, bra tryck. Innehållsmässigt - ja det får vi återkomma till senare. Men då vi är så svältfödda här i landet på faktaböcker av den här typen, skrivna på vårt eget språk, så är det här en bok som ni bara måste skaffa! Och tänk att vi nu, efter så många år utan en enda bok om indianer, plötsligt får **två!!!** nya böcker att gotta oss åt på en gång.

Jag tänker då på den här och så på "Geronimo", av Peter Glas. Något håller kanske på att hända här i landet med det här intresset! Låt oss hoppas!

ANDRA NYANLÄNDA BÖCKER

Andra böcker som nyligen droppat ner på redaktörens skrivbord och som får bli föremål för bättre presentation senare är:

Red Cloud's War; av John D. McDermott. Ett verk omfattande inte mindre än 651 sidor! Visserligen uppdelat på två volymer, men ändå imponerande. Förlaget är The Arthur H. Clark Company och verket ingår, som nummer 30, i deras Frontier Military Series. Utgivningsår 2010.

Selling Your Father's Bones; av Brian Schofield. Utgiven av Simon & Schuster, 2009. Ännu en bok om Nimipu-folkets (Nez Perce) kamp för sitt fädernesland. 356 sidor; inga bilder, inga kartor, bara text, men ändå en tekniskt fin bok. Om innehållet kan sägas, att det är till stor del en historiebeteckning, men också något av en reseberättelse och bitvis dessutom tycks vara en nutida politik- och miljödiskussion. Ska bli intressant att se om det är tillräckligt mycket historia för att passa för vår smak.

Ruling Pine Ridge; Oglala Lakota Politics from the IRA to Wounded Knee; av Akim D. Reinhardt. En sådan här bok som man känner att man nog måste läsa för att vara uppdaterad även på aktuella frågor. Det går ju inte att bara gräva ner sig i historien. En "paperback" utgiven av Texas Tech University Press, 2009, i en serie kallad: "Plains Histories". En serie som även innehåller en annan intressant titel: "The Death of Raymond Yellow Thunder"; av Stew Magnuson. Också det en händelse som är intimt förknippad med oroligheterna på Pine Ridge under 1970-talet.

HEMSIDAN

Yes... Äntligen!!! Nu fungerar hela hemsidan som den ska! Jag har lyckats hitta felet. Och det var ett av de mest klassiska... naturligtvis. Det är så att man får skämmas! Tänk att det som egentligen är så givet och enkelt ska behöva vara så svårt att komma på. Felet var att ett par av de separata filer, som det fanns länkar till, hade filnamn som innehöll de där urlöjliga svenska bokstäverna "å, ä eller ö"!!! Så jädrans banalt! Det borde man ju ha kunnat räkna ut med bakfoten. Programmet är ju gjort i Tyskland och i Tyskland sitter naturligtvis inte en programmerare och lägger ner jobb på att skriva separata programrutiner för en användare i ett så litet och egensinnigt land som Sverige, långt där uppe vid Nordpolen som håller sig med ett säreget alfabet. Det enda som behövdes var alltså att ändra ordet "frågorna" till "fragorna" i ett filnamn så fungerade allt. Och likaså "reseberättelse" till "reseberattelse". Lätt som en plätt! Därmed kan livet gå vidare igen, även om det blev en hel del sena nätter under en tid.

Så gäller det bara att komma ihåg hur allt skulle göras, när nu nya sidor ska läggas till och innehållet börja uppdateras och ändras. För hur den där filstrukturen egentligen borde se ut, har jag fortfarande inte förstått. Inte heller verkar programmet vara så "smart" att det förstår att ladda ner filer med automatik, där de hör hemma, varje gång man sparar. Har man då varit inne på någon annan sida kan en fil plötsligt hamna i fel folder. Jag blir alldeles snurrig... Ibland mera än vanligt, faktiskt...

Kom så ihåg att ge mig tips på vad ni skulle vilja se på hemsidan! Hemsidan hittar ni här:

www.indianklubben.org

ÅTERTRÄFF FÖR USA-RESENÄRER - OCH ANDRA INTRESSERADE

Kom ihåg den återträff för de resenärer som var med oss i USA i augusti förra året - och även alla andra som är intresserade - som vi nu bjuder in till. Det blir i Helsingborg, på Högastensskolan, fredagen den 3 juni och lördagen den 4 juni. Fredagen blir "bara" tillresedag för de som kommer långväga ifrån, med någon kortare fikasamling på eftermiddagen och så en gemensam middag på färjan på kvällen. De egentliga mötesaktiviteterna sker alltså på skolan under lördagen.

Mera information kommer troligen redan i nästa informationsutskick, då programmet inte är spikat ännu. Men redan nu uppmanar jag alla, som själva vill bidra till programmet, att höra av sig med sina förslag, så att vi inte tappar bort något intressant inslag. För er som inte reser så långt att ni behöver övernatta i Helsingborg går det naturligtvis bra om ni bara vill vara med på lördagen. Men ni är ändå hjärtligt välkomna att komma till Helsingborg och vara med oss även under

fredagseftermiddagen och på färjeturen till kvällen. För bokning av färjeplatser kommer vi att behöva ha era anmälningar i god tid. Men mera information kommer alltså troligen redan i nästa utskick, då ni förhoppningsvis kan få detaljerade uppgifter om tider, platser, vägbeskrivningar och kanske också slutgiltigt program. Själva sammankomsten kostar inget, men vi ska nog ha ett par lotterier, så att vi får in pengar till fika och sådant. Intressanta priser utlovas! Så ta med er stora portmonnän! Lotterier är kul... (om man vinner).

VARG I STA'N

Det kan väl knappast ha undgått någon, att vi har haft fint besök i Helsingborg i veckan. En kringvandrande varg som hade förirrat sig ända in i sta'n! Det blev stor uppståndelse naturligtvis. Men förhoppningsvis hittade han ut igen och att allt avlöpte väl. Den enda risken är väl att EU nu hoppar upp på nytt och den här gången hotar med att vi nu måste riva alla stängsel i sta'n, så att vargarna kan ta sig fram utan att bli stressade!

PRATSTUND

Så har vi då äntligen fått inviga vår nya soffgrupp. Efter mycket om och men, lyckades vi slutligen hitta en lucka i Christer Lindbergs välmatade reseschema och kunde bjuda in några Indianklubbsvänner till en liten kom-tillsammans-och-prata-runt-stund på lördagen. Det blev naturligtvis en hel del bläddrande i bokhyllinnehållet, tittande på resebilder och så vidare. Men vi fick också en intressant inblick i ett



omfattande fotobevarandeprogram som Anders Runesson nu är ansvarig för på Malmö Museum. Vi gratulerar Anders till den tjänsten. Så fick vi också lite mer eller mindre hemliga inblickar i Christer Lindbergs planer på kommande bokutgivning, liksom hans projekt med fotografering och dokumentation av vackra blommor och växter i Lunds Botaniska Trädgård. Något som vi eventuellt också kan komma att få njuta av i bokform så småningom. Hans-Olof Ohlsson kunde redogöra för sina spännande sommarreseplaner och det kunde naturligtvis inte undvikas att vi därmed också kom in på frågan om Indianklubben inte kunde tänkas ha några mera medlemsreseplaner på gång. Vilket besvarades med ”

...ja... eventuellt... kanske... vi får väl se”. Men frågan är ändå väckt och kommer med största sannolikhet att dyka upp igen på det återsamlingsmöte för förra årets resenärer som vi ska ha i Kristi Himmelfärdshelgen. Mera om det i kommande utskick. På bilden fr.v. Anders Runesson, Christer Lindberg och Hans-Olof Ohlsson. Om ni printar ut bilden och tittar på kopians baksida kan ni också se redaktören, som vid tillfället gömde sig bakom kameran och var den som tryckte på knappen på ett sådant sätt att bilden tyvärr blev lite suddig.

VI SMÅLÄNNINGAR HAR DET INTE LÄTT

Slutligen kan jag inte undanhålla er det här. Hittade en kul reklamsnutt på Spotify, som beskriver hur livet är för en smålänning i förskingringen - alltså en så'n som jag... Så sätt på högtalarna, klicka på den bifogade MP3-länken ovan och ta till er av livets allvar. Själva reklamdelen, för Länsförsäkringar, kunde jag inte censurera. Det gick naturligtvis inte att radera den från inspelningen. Men observera att det här inte är ett reklamslag, som vi har sålt till Länsförsäkringar, om ni nu skulle råka prata bredvid munnen just när någon skattmas skulle finnas i närheten. Han/hon kunde ju då annars få för sig att vi borde betala in moms för det här!!! (EU.. EU... ge er nu med era galenskaper!!!)

**BÄSTA VÅRHÄLSNINGAR FRÅN
BERTIL THÖRN (skånsk smålänning)**