



## INDIANKLUBBEN I SVERIGE

### NYHETSBRIV

Senaste nytt nr 2 2017

Fredag 2017-01-27



Ett nyhetsbrev publicerat av

#### INDIANKLUBBEN i Sverige

Utkommer ungefär var annan vecka

Sammanslutningen har också en tidning



en tidskrift med historiskt och kulturellt material om indianer, skrivet av medlemmar i

#### INDIANKLUBBEN

Ansvarig utgivare: Bertil Thörn  
Redaktör: Bertil Thörn  
Grafiskform: Bertil Thörn  
Redaktionskommitté: Bertil Thörn  
Hans-Olof Olsson

Tidningsredaktionens adress:

c/o Bertil Thörn

Bendzgatatan 25

256 57 Helsingborg

tel. 042 - 29 13 61 ; 070 - 532 96 89

Privatkonto : 8214-9 944 446 818-6

Bankgiro: 5070-4295

E-post:

bertil.thorn@bredband.net

hansolof.ohlsson@telia.com

Vi finns även på webben. Hemsidans adress :

<http://www.indianklubben.org>

Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.

Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

## HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE

### Indianklubbsnoteringar 2, 2017

Så här mitt i vintern... har vi faktiskt ingen vinter här nere. Men det kanske är för tidigt att ropa hej ännu. Krokusblad och tulpanknoppar är ändå redan uppe någon centimeter och småfåglarna har nog inget problem med att hitta mat i naturen, så köerna vid foderautomaterna är inte på långa vägar lika häftiga som bilköerna på E6 mellan Helsingborg och Malmö.

Men på hemmafronten har vi andra sorters problem. Problem med den gamla datorn... IGEN!!! Det är mailen som inte fungerar. Det vill säga jag verkar kunna skicka mail, men jag kan inte läsa de mail jag får! Min första åtgärd har varit att slopa min gamla POP3-uppkoppling och i stället öppnat en IMAP. Jag har kunnat se åtminstone vissa nya mail genom den. Men jag vet inte ännu om det här är lösningen. Om jag alltså har sett alla nya mail som har kommit, eller ej. Bered er alltså på att det kan bli störningar i vårt informationsverksamhet nu en tid framåt.

Det här innebär också att detta nyhetsbrev blev väldigt tunt, då den mesta tiden har gått åt att testa, ändra och testa igen med olika lösningar, för att nu inte säga att sitta i telefonkö hos Bredbandsbolagets kundtjänst! Men som tur är så fungerar den gamla ångmaskinen ännu på alla andra sätt. Så inget material har gått förlorat och jag verkar kunna fortsätta att skriva på materialet till nästa medlemstidning. Men uj, uj, uj, vad det är stressande när saker och ting inte fungerar som det ska.

Samtidigt har jag tvingat mig till att försöka använda den nya bärbara, men jag blir inte överens med varken Windows 10 eller med mailprogrammet Outlook som är dess standard. Jag bävar för den dag då jag måste skrota den gamla trotjänaren för gott.

## Ytterligare datasystemsproblem

Inte nog med att mailprogrammet strular i datorn. Parallellt med det har jag haft ytterligare ett problem med konversationen med den övriga världen via datorn. Jag har köpt böcker från Amazon i USA i säkert 40 års tid och både beställt och betalat med mina Master Card-kort. Det har alltid fungerat perfekt i alla år. Men nu har Master Card ställt till med problem. Jag vet inte om någon annan också har märkt det.

För att ta det från början så kan det väl inte ha undgått någon att jag den senaste tiden har grävt ner mig i problematiken kring Crazy Horses släktskap. Jag har visserligen redan en stor mängd böcker i ämnet, men saknade en väsentlig. Nämligen Richard Hardorffs: ***The Oglala Lakota Crazy Horse: A Preliminary Genealogical Study and an Annotated Listing of Primary Sources.***

Nu lyckades jag faktiskt hitta ett exemplar hos just Amazon. Ett enda exemplar fanns kvar! Så, snabbt som ögat, slängde jag in en beställning och trodde att allt var frid och fröjd, ända till det plötsligt kom ett mail (det var innan mailprogrammet havererade) som sade att mitt Master Card-kort tyvärr inte längre fungerade. Okey, en uppdatering av beställningen gjordes, då jag naturligtvis tänkte, att jag bara hade slagit någon siffra fel, eller snubblat på tangenterna när glasögonen hade immat igen där i stressen. Ny väntan tills det kom ett mail som bekräftade att min uppdatering hade registrerats. Bra... Ända till att det dagen därpå kom ett nytt mail som sade, att kortet fortfarande inte fungerade!!! Vad göra?... Fram med alla gamla papper som man normalt aldrig behöver ha framme. Men ingen ledtråd. Allt verkade vara som det skulle. Nytt försök att datera upp kortuppgifterna igen... Ny väntan... Ny bekräftelse på att uppdateringen lyckats... Men... lika f-b nytt mail som sade att kortet inte heller nu godkändes. In på Internet och slog på First Card och på Master Card för att hitta något om eventuella tillfälliga störningar... Men inget... Plockade fram mobiltelefonen och loggade in på min kundsida på First Card för att se om någon betalning hade registrerats. Misstanken fanns ju där, att jag nu redan hade lagt ett antal beställningar på samma bok. Men så var inte fallet. Däremot upptäckte jag att First Card numera krävde att man vid beställningar via Internet från företag som inte levererade varor med garantin "Master Card Secure Code" eller Verified by Visa", först måste gå in i systemet och, vad man kallade, "öppna kortet för Internetköp". Kortet sägs då stå öppet för debitering i 60 minuter. (På ett annat ställe står det bara i 30 minuter). Men då Amazon inte debiterar förrän i samband med leveransen så fungerar ju inte det! Jag har ju ingen aning om just vilken timme som deras leverans genomförs! **Kontentan är alltså att det numera inte går att göra Internetköp hos Amazon längre!!!** Är det någon annan som också har råkat ut för det här? Men så här kan det ju bara inte vara, tänker man. Okey, började rota i vilken bank som låg bakom First Card och det visade sig naturligtvis vara Nordea... av alla banker! Ska Nordea nu ställa till med ytterligare problem för Indianklubben, tänker man. Det var ju de som stoppade vårt användande av Postgirobetalningar, om ni kommer ihåg. Vad göra? Plockade fram mitt Master Card-kort från Swedbank och började om på nytt. Nu skulle det väl ändå fungera... I helsike heller. Samma elände. **Det går alltså tydligen inte att handla med Master Card hos Amazon längre!** Försökte till slut, i ren desperation, med ett VISA-kort från FOREX, utan att egentligen ha några större förhoppningar... Men, hoppсан, det fungerade!!! Härligt! Nu ser vi fram emot att snart kunna avslöja ännu mera om den där Crazy Horses släktförhållande. Tänk att det ska behöva vara så struligt. Men, å andra sida, vad i helsike gör man sig så stora besvär för egentligen, när det gäller att leta efter så ovidkommande saker som vilka släktingar en snubbe som dog för 140 år sedan, hade...?! Hustrun undrar ju om man är riktigt klok... Och flera med henne kanske... Men tänk om det inte fanns några problem i världen. Fy tusan så tradigt det skulle bli...

## Antalet medlemmar

Antalet medlemmar har ökat ytterligare något och är i skrivande stund 131. Det återstår nu alltså 25 för att nå upp till förra årets siffra. Men jag förväntar mig att den stora inströmningen kommer under första veckan i februari, när januari månads räkningar har betalats. Så jag avvaktar ännu ett tag med att börja datera upp siffran för medlemsantalet på vår hemsida, där ni säkert har lagt märke till att det ännu inte har skett någon ändring från föregående år.

## Ny headchief i USA

Så har han då tillträtt - Donald Trump - som ny president i USA. Egentligen är det ju alldeles för tidigt att ha några synpunkter på vad det kan komma att betyda för indianerna. Men det kan ju inte hjälpas att man befarrar, om inte det värsta, så kanske att det i i vart fall inte kommer att innebära några himlastormande framsteg för landets hantering av sina ursprungsinnevärdare. En första noterbar signal är att Vita Husets hemsida omedelbart arbetades om och att den sida som handlade om maktens hantering av sina relationer med indianerna helt enkelt bara försvann. Det behöver naturligtvis inte betyda, att man inte vill ha något med dessa att göra. Men att på länken som tidigare förde till sidan om statens förhållande till indianerna bara sätta in texten "*den sida du söker saknas*" kan man ju tycka verkar onödigt provocerande. Nog hade man väl kunnat bemöda sig om att förklara att "sidan kommer att uppdateras när den slutgiltiga policyn har fastställts", eller något liknande. Det hade varit bättre. Nu kan det ju i stället bli så, att många kommer att befara det värsta. Det sägs nu att han också redan har givit order om att fortsätta byggande av oljepipelinerna förbi Standing Rock-reservatet. Kanske väntat, även om det låter märkligt att han själv bara kan besluta det?! Men där har han ju till och med personliga ekonomiska intressen och ett av de första klara direktiv som han utfärdat är att slopa alla hänsyn till miljö- och klimatfrågor, samt att satsa på olja och kol inom energisektorn. Men att det skulle bli så tydligt, som det blev, då det var det allra första som han lyckades slänga ur sig, det bådade inte speciellt gott. Men det är väl så en diktator beter sig... Man kan ju bäva inför fortsättningen...

## Senaste nytt om DAPL

Det senaste när det gäller den omtvistade oljepipelinerna i Nord-Dakota är att det har hårdnat till kring vägspärren som satts upp vid bron Backwater Bridge över Cannonballfloden. I onsdags natt förra veckan stormade sheriffens folk avspärningen för att rensa bort tipier som stod uppställda på mark som blockerade oljebolagets väg till den plats där borrningen under Oahe Dam ska börja. Då uppstod ett våldsamt handgemäng mellan polisen och de protesterande indianerna och polisen började skjuta gummikulor och spreja flera av de som kallar sig "vattenförsvararna" med pepparsprej och andra kemikalier. Ett flertal av de protesterande arresterades därefter och det totala antalet arresterade är nu uppe i 624 stycken sedan i höstas. Situationen har blivit så infekterade att de bofasta indianerna på reservatet nu ifrågasätter meningen med den här konfrontationen. Det resulterade i att stamrådet efter en omröstning den 20 januari gick ut med beskedet att, "*avveckla all proteströrelse och ta bort alla olika läger inklusive det ursprungliga böneläget på stammens mark inom 30 dagar*". Ett beslut som framtvings efter att situationen mer eller mindre spårat ur, då många av de så kallade "vattenförsvararna" är sådana som inte har någon egentlig anknytning till området och som nu är här mest för att ställa till bråk. Indianerna själva har anfört att deras äldre känt sig skrämde och otrygga och att bron över floden, som är deras viktigaste väg norrut från reservatet, måste öppnas för att inte göra livet ännu svårare för folk. Men jag misstänker att den utlösande faktorn egentligen är den att deras casino, Prairie Knights Casino, nu har börjat få minskade inkomster efter minskad besöksfrekvens !

Här är till slut ytterligare några bilder från Kevin Red Stars konstgärning

