



INDIANKLUBBEN I SVERIGE NYHETSBRIV

Senaste nytt nr 8 2018

Fredag 2018-04-20



Ett nyhetsbrev publicerat av

INDIANKLUBBEN i Sverige

Utkommer ungefär var annan vecka

Sammanlutningen har också en tidning



en tidskrift med historiskt och kulturellt material om indianer, skrivet av medlemmar i

INDIANKLUBBEN

Ansvarig utgivare: Bertil Thörn
Redaktör: Bertil Thörn
Grafiskform: Bertil Thörn
Redaktionskommitté: Bertil Thörn
Hans-Olof Olsson

Tidningsredaktionens adress:

c/o Bertil Thörn
Bendzgatatan 25
256 57 Helsingborg
tel. 042 - 29 13 61 ; 070 - 532 96 89
Bankgiro: 5070-4295

E-post:
bertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com

Vi finns även på webben. Hemsidans adress :

<http://www.indianklubben.org>

Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.

Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE Indianklubbsnoteringar 8, 2018

Nu är i alla fall våren här !!!

Jo, faktiskt. Nu får vi nog säga att den är det. För nu har ogräset börjat växa. Men det kan jag köpa så här i början. Bara vi slipper kyla och snö. Och det har vi faktiskt gjort de senaste veckorna. Å andra sidan lär den här kalla våren ha tagit hårt på mördarsniglarna. Inget ont än det har något gott med sig alltså.

Då har vi som bekant andra problem att tampas med. Men undan för undan så börjar det ordna upp sig. I varje fall med det viktigaste och jag har inte förlorat något väsentligt. Det är egentligen bara ett antal program som nu saknas. Men inget som jag nödvändigtvis behöver ha. Det som kändes mest irriterande var att alla gamla mail försvann, liksom hela adressboken. Den har jag ändå lyckats rekonstruera något sånär. Men jag har trots allt fortfarande en del problem med vissa adresser. Se vidare längre fram i bladet.

Nu gäller det i första hand att komma ifatt med den här utgivningen igen. Då jag nu bara har fyra dagar på mig att få ihop det här utskicket så blir det ännu ett kort sådant. Men sedan kan vi kanske hoppas på att vara ifatt igen. Samtidigt ska vi också få ihop ett program och skicka ut formella inbjudningar till vår medlemsträff som nu bara är tre veckor borta. Och som om inte det vore nog, så skulle jag även behöva lägga tid på att sno ihop sommarnumret av vår medlemstidskrift. Den ska normalt vara ute i juni. Men bered er på att jag nog knappast hinner klara det. Jag skulle behöva ha hjälp med artikelmaterial!! Jag har bara lyckats åstadkomma en kortare artikel hittills. Så hjälp mig... snälla! Har ni något lig-gande? Eller kan ni hjälpa till med författandet...

Varma vårhälsningar önskar BERTIL THÖRN

Indianklubbens Facebooksida

I det förra utskicket väckte jag ju frågan om hur vi skulle ha det med Indianklubbens Facebookkonto. Jag beskrev då min oro för att vi på något sätt skulle kunna bli drabbade av nättroll, som kunde utnyttja kontot för skumma syften. Det lyste väl kanske också igenom att jag själv inte har varit speciellt intresserad av sidan och därmed kanske har en felaktig bild av vilken nytta vi skulle kunna ha av kontot. Jag efterlyste därför medlemmarnas åsikter i ämnet, men jag måste tyvärr meddela, att det blev inte mycket till gensvar. Ett, säger ett, inlägg har jag fått, vilket jag naturligtvis tackar för. Men nog borde ni väl ha kunnat hjälpa mig med lite flera synpunkter! Samtidigt kan det kanske ses som att det i grunden inte finns något intresse för att ha Facebooksidan igång. Men det kanske vore att dra lite förhastade slutsatser. Så nu vill jag be er om att ge mig era synpunkter på kontots vara eller inte vara. Och ni som tycker att vi ska ha det kvar kan väl samtidigt hjälpa mig med era argument för att sidan vore bra att ha. Kanske det är så att jag helt enkelt inte förstår det fina i kråksången. Så kom med era synpunkter! Hittills har jag alltså bara fått ett genmäle. Och för er information så kan jag meddela att det speglade en åsikt likt min, alltså att vi lika gärna kunde slopa kontot och stänga sidan. Men jag vill veta vad ni andra tycker!

Antal medlemmar

Som ni ser av hemsidan så har vi inte blivit några flera medlemmar sedan sist. Det är alltså fortfarande 15 av våra tidigare medlemmar som valt att inte förnya sin prenumeration på vår medlemstidskrift. Och det är ju lite synd kan jag tycka. Men samtidigt har jag haft två förfrågningar från relativt nya medlemmar, som vill köpa kvarvarande exemplar av de tidigare utgivna numren. Det är positivt. Ni som kanske inte har tänkt på den här möjligheten kan, om ni går in på vår hemsida och går till fliken "Medlemstidning", klicka på en länk som finns under rubriken "Tidigare utgivna tidningar". Där har ni en lista över alla tidningar vi givit ut ända sedan början. Ni kan där också se vilka artiklar var och en av dessa tidningar innehåller och ni kan dessutom se vilka av dessa tidningar som fortfarande finns att köpa. Priserna per tidning är olika beroende på hur många ni köper. Vi har fyra prisklasser; enstaka tidningar kostar 10:- styck. Om ni köper mera än 10 stycken så är priset 8:- per styck. Flera än 20 stycken 6:50 per styck och vid flera än 30 stycken 5:- per styck. Till det här kommer sedan fraktkostnad, om ni inte har möjlighet att komma hit och hämta dem personligen. Då kunde vi ju dessutom få en liten pratstund och ni kan titta runt i mitt bibliotek och bland mina indianska föremål, som jag samlat på mig under årens gång. Kunde väl vara kul... Kanske kunde vi få oss en kopp kaffe också...

I det här sammanhanget har jag noterat att färgen på de äldre tidningarnas omslag har en tendens att försämrats med tiden, vilket jag vill påpeka så att ni inte blir besvikna om ni köper några av dessa tidningar. Jag vet inte om det beror på papperskvaliteten eller om det har något med tryckprocessen att göra. (Vi har inte råd att hålla oss med offsettryck, utan har en enklare tryckmetod). Jag vill alltså bara påpeka det som en produktinformation.

Problem med en del mailadresser

I samband med att jag förlorade hela adressboken och blev tvungen att återskapa den manuellt, genom att sitta och läsa in alla medlemmars adresser från de uppgifter jag hade i medlemsmatrikeln, så har jag också noterat att den adressbok som finns i programmet Outlook tillsammans med Windows 10 inte ser likadan ut som jag varit van vid från tidigare. Det har gjort mig osäker och kanske jag inte ens har gjort allt helt rätt. Jag tycker nämligen att den instruktion som finns för hur man ska använda adressboken är mer än lovligt svårbegriplig. Jag har också märkt, att jag i samband med de få utskick som jag har gjort sedan haveriet, har fått felsignaler som säger att mail inte har kunnat skickas till vissa mottagare. Det har blivit rätt så rörigt då jag nu är osäker på om ni verkligen får mailen eller ej. Hör av er om ni tycker att det börjat gå väldigt länge sedan ni hörde från mig senast. Det är alltså främst när jag gör massutskicken till många adresser samtidigt som jag upplever det här bekymret. Kan ha att göra med att serverbolagen vill begränsa massutskicken.

Information inför vår kommande medlemsträff

Vi har kommit så långt med planeringen inför vår kommande medlemsträff i Helsingborg den 11–12 maj, att vi nu kan säga välkomna att anmäla er till att delta. Vi har förvisso redan fått anmälningar från rätt så många. I dagsläget är vi 24 stycken under fredagen och 26 stycken under lördagen. Någon har också meddelat att man inte kan vara med under hela programmet på lördagen. Hör nu gärna av er till Bertil Thörn.

Den skiss till ett program som vi just nu planerar för ser ut så här:

INDIANKLUBBENS MEDLEMSTRÄFF 11 - 12 MAJ 2018 I HELSINGBORG

PRELIMINÄRT PROGRAM

Fredag 11 maj

<u>Tid (cirka)</u>	<u>Aktivitet</u>
13.30 - 14.00	Hämtning arrangeras mellan klockan 13.30 - 14.00 för de som inte själva tar sig till Mårtensgatan 26, Råå
14.00 cirka	Samling sker hos Gittan och Hans-Olof Ohlsson; Mårtensgatan 26, Råå omkring klockan 14.00
14.00 - 15.00	Fika serveras
15.00 - 16.00	Hans-Olof visar och berättar om delar av sina samlingar
16.00 - 17:15	Allmän förbrödning utan särskilt program
17.15 – 17.45	Uppbrott och transport till Knutpunktens färjeterminal
17.45 - 18.00	Köpa biljett och vänta på insläpp
18.15	Färjan Aurora,s avgång
18.15 - 19.00	Vi umgås i baren i väntan på att få vårt bord efter klockan 19.00
19.00	Vi går in i matsalen för att bli anvisade vårt bord och äta en god middag
22.20 cirka	Vi avslutar dagen efter två eller tre "tutor" (fram och tillbaka till Helsingör i Danmark)

Lördag 12 maj

09.15 - 09.45	Hämtning arrangeras mellan klockan 09.15 - 09.45 för de som inte själva tar sig till Högastenskolan
09.45 - 10.00	Välkomsthälsning och presentation av förstagångsdeltagare
10.00 - 10.10	Programförklaring
10.10 - 11.00	Föredrag om Nordvästkustens indian kulturer (Bertil Thörn)
11.00 - 12.00	Demonstration av eget indianskt hantverk (Lars-Erik Karlsson)
12.00 - 13.15	Lunch
13.15 - 14.30	Allmänt erfarenhetsutbyte (under Hans-Olof Ohlssons ledning)
14.30 - 15.00	Fika
15.00 - 16.00	Avrundande diskussion om vår verksamhet och medlemmarnas önskemål
16.00	Avslutning

De olika deltiderna ska ses som ungefärliga

För er som ska övernatta mellan fredag och lördag och behöver ha hämtning, meddela oss när ni anländer och vilket hotell ni har bokat in er på. Meddela oss också om ni vill delta i vår gemensamma middag på fredagskvällen. Vi hjälper alltså till med transporter för de som behöver. För er som har egna transportmöjligheter är fredagens aktivitet hemma hos Gittan och Hans-Olof Ohlsson på Mårtensgatan 26, Råå. Lördagen tillbringar vi på Högastenskolan, Electrogatan 1 B. För er som har tänkt åka stadsbuss i Helsingborg är det bara Skånetrafikens App och mobiltelefon som gäller. Betala kontant eller med kreditkort går ej. Telefonnummer till oss: Bertil Thörn 070/532 96 89 och Hans-Olof Ohlsson 070/635 60 76

Ytterligare några av Charles Schreyvogels målningar. Jag tycker mig se att han varit rätt så påverkad av Frederik Remingtons stil. De två var dock rivaler och Remington försökte svartmåla Schreyvogel med att motivet nedan inte var historiskt riktigt. Men Custers hustru rättade honom och talade om att motivet visst var helt rätt. Även löjtnant Schuyler intygade det. Remington fick ge sig.



Charles Schreyvogel

I denna historiska målning har Schreyvogel valt ett motiv från det som kallats Sheridans vinterkampanj på de mellersta prärierna under 1868. Vi känner igen general Custer i centrum med general Sheridans adjutant Schuyler-Crosby på den grå hästen. Tom Custer snett bakom generalen och California Joe Milner just framför. Så ser vi kiawahövdingarna Satanta med den vita fanan och Lone Wolf som sträcker ut armen. Custer beordrade dem att komma in till reservatet vid Fort Cobb. Målningen är från 1903 och titeln är "Custers Demand"



Den dramatiska målningen nedan kallade Schreyvogel "Early Dawn Attack". Den är från 1904

